



Serie: Een kerk met passie (6)

Zondag 29 oktober 2017

Thema: Een groeiend enthousiasme

Openbaring 3,1-6

Inleiding

Waar zou u voor kiezen? De Napzapper of de Spaanse peper? Ze werken allebei prima bij een probleem waar veel mensen last van hebben: goed je aandacht bij de weg houden en niet in slaap vallen. Een slimme Amerikaan heeft er iets op gevonden: de Napzapper. Een apparaatje dat je aan je oor hangt. Wanneer je hoofd door slaperigheid naar voren begint te vallen, geeft het apparaatje een piepsignaal, zodat je wakker schrikt. In China doen ze het anders. Daar delen ze aan weggebruikers Spaanse pepers uit. Die werken ook uitstekend!

Het is levensgevaarlijk om achter het stuur in slaap te vallen. Het is een gevaar dat de kerk van Jezus Christus ook kan bedreigen. Dat ze haar gedachten er niet meer bij heeft, niet alert is, maar in slaap valt. De kerk van Sardes had er mee te maken. Wat is er aan de hand? Eens was Sardes een welvarende stad. Het was de stad waar de bekende koning Croesus koning was. Hij stond bekend om zijn rijkdom: zo rijk als Croesus, was zelfs een spreekwoord geworden. Onder zijn leiding bloeide de stad. Het was de stad waar krantenjongens miljonair werden. In de buurt van Sardes werd goud gevonden. Het was de stad waar voor het eerst gemunt geld in omloop werd gebracht. De stad waar de kunst om wol te werven werd ontdekt. Een stad met rijkdom, ontwikkeling, welvaart, luxe. Maar op het moment dat deze brief geschreven werd, is dat allemaal lang geleden. Door de schuld van de bewoners was Sardes in verval geraakt. Het deed denken aan zo'n Amerikaans gouddelversstadje. Ooit in trek, maar nu verlaten en stil. Zo was het in de kerk daar ook. Het leven was er uit. Wat is de boodschap voor deze kerk?



1. Goed bekend

Deze brief is anders dan alle andere brieven. In elke brief wordt begonnen met iets positiefs over de gemeente. Soms is er groei in geloof. Een andere keer zijn gemeenteleden actief op diaconaal terrein. Maar in deze brief lees je dat niet. De Heer van de kerk valt met de deur in huis. Kennelijk moeten alle zeilen worden bijgezet om deze kerk iets duidelijk te maken. Hier moet echt iets gebeuren!

En dan valt voor het eerst in deze brief het woordje 'naam'. Dat speelt in deze brief een belangrijke rol. De brief begint er mee en eindigt er mee. Deze kerk heeft naam gemaakt. Ze stond bekend vanwege haar activiteiten, organisatie en groei. Kortom een levende gemeente! Maar het volgende woord heeft Johannes misschien wel met trillende vingers opgeschreven. Ze hebben de naam een levende gemeente te zijn, maar in feite zijn ze dood. Net zoals de stad waarin ze wonen. Het is naam-christendom. Die uitdrukking komt hier vandaan. Hoe mooi het ook allemaal aan de buitenkant lijkt, de christenen van Sardes vormen een dode gemeente.

In 2 Timoteus 3,5 staat dat je dit kunt tegenkomen in de laatste dagen. In de bijbel lees je over de overgang van het heidendom naar het christendom als een verandering van dood naar leven (Lucas 15,24 en Romeinen 6,13). Het leven bloeit open! Maar hier staat een omgekeerde beweging. Het leven is er uit, zoals een autoband waar de lucht uit. Daar kom je niet mee vooruit! Zo is het in de kerk van Sardes schone schijn. Alles is nog in tact, maar het leven is er uit. Het is in feite een stoffige boel. Het sukkelte allemaal wat voort. Hoe is dat bij ons? In ons persoonlijk leven en in de gemeente? Voor de vorm is misschien alles aanwezig. Je vouwt je handen een paar keer op een dag. Maar is het een echt gesprek met God? De bijbel gaat open. Maar verandert je leven er nog door? En in de gemeente? We houden onze gebedskring en we hebben onze Bijbelkringen. Maar zijn we nog echt onder de indruk van Gods grootheid en genade? Wanneer heb je het voor het laatste uit gejubeld dat God groot is, barmhartig en trouw?

2. Klaar wakker

Wat is er aan de hand met de kerk van Sardes? Het opvallende is dat je over de kerk van Sardes niets leest over problemen die ze hebben, bijv. vervolging, discriminatie of dwaalleer. En dat is nu juist het probleem. Er was geen

enkele tegenstander, geen enkel probleem, omdat die gemeente geen probleem was. Je merkte er gewoon weinig van. Het ontbrak aan overtuiging, aan leven. Een vitale kerk zal juist onder vuur liggen (Lucas 6,26). Hier is een ander gevaar: de langzame verstikkingsdood wegens gebrek aan zuurstof. De ramen zijn dicht. De heilige Geest kan niet binnenkomen. Alles is vastgeroest, passief. Als er niet gauw wat gebeurt, bloedt de zaak dood. Daarom klinkt in vers 2 de oproep: wordt wakker! Het is alsof er iemand naast je staat en je door elkaar rammelt: wakker worden. Het is de hoogste tijd. Als je achter het stuur in slaap valt, kan het helemaal fout gaan. En zo is het in het geestelijk leven ook. Als je God dreigt kwijt te raken: wakker worden!

In Sardes moest deze oproep wel klinken. Het was daar eerder fout gegaan op het punt van de waakzaamheid. Toen de stad door koning Cyrus werd belegerd, maakten de inwoners zich geen zorgen. Sardes was gebouwd op een rotsplateau met steile wanden. De stad gold als onneembaar. Maar Cyrus loofde een beloning uit voor degene die binnen zou komen. Na 2 weken lukte dat een soldaat met zijn maten. En wat bleek: in heel de stad stond geen enkele wachtpost. Het veroveren van de stad was appeltje eitje. En een paar eeuwen later gebeurde hetzelfde nog eens. Als er ergens een stad was waar ze konden weten dat waakzaamheid belangrijk was, dan was het Sardes wel. Het ziet er slecht uit. Toch is er nog hoop voor Sardes. Anders hoefde deze brief niet geschreven te worden. Dood zijn ze nog niet. Ze slapen. Ze moeten alleen wakker worden! Zoals een plant die hard water nodig heeft, helemaal opfleurt na een flinke scheut water. Zo kan de kerk, zo kunnen jij en ik, weer vol leven worden!

En het is niet voor niets dat Jezus hier getekend wordt als degene die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Hij is machtig en Hij kan door de heilige Geest leven geven. Zeven is het getal van de volheid. Als God zijn Geest zendt, dan gebeurt er ook wat. Dan komt er leven.

Zou het kunnen zijn, dat je bij je zelf moet constateren, dat je slaapt? Je hart, je leven staat niet open voor de Geest van God? Het is altijd maar hetzelfde. Hij kan je niet veranderen, omdat de ramen en de deuren dicht zijn. De bezieling ontbreekt. Het is zo passief allemaal. Dan zegt de Heer van de kerk vandaag tegen jou: word wakker!

3. Vol vuur

Hoe gaat dat dan? Meer daadkracht? Meer actie? Nee, daar gaat het niet om. Het geheim ligt ergens anders. In vers 3 staat: herinner je hoe je de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Daar ligt het hart van de verandering. De rest komt vanzelf. Denk terug aan het moment dat je het evangelie van Jezus Christus in je hart sloot. Wat was het ook al weer wat je zo aansprak. Waardoor werd je geraakt? Herinner je de liefde die Jezus ertoe bracht om zijn leven te geven voor jou. Ken je iemand die alles van je weet en toch van je houdt?



En breek met het leven dat je nu leidt. Ja, hier staat het woord bekering. Draai je om naar Jezus toe. Kijk Hem in de ogen. Zie hoe je Hem pijn hebt gedaan. Vertel Hem dat het contact op een laag pitje stond. Vraag Hem je opnieuw te vullen met zijn heilige Geest. Als je bidt met een oprecht hart, zal Hij je geven. En bedenk dat Jezus je niet alleen nu wil omringen met zijn aanwezigheid, maar ook voor de toekomst heeft Hij nog zoveel bijzonders voor je. Hij zal je kleden in het wit. Wit als kleur van de reinheid. Je zonden zijn weg. Wit als kleur van de feestelijkheid. Straks wordt het echt feest. Wit als kleur van de overwinning. Als de Romeinen een overwinning vierden, droegen alle

inwoners van een stad witte kleren. Dat is de kleding die Jezus voor jou in gedachten heeft.

En dan gaat het slot van deze brief opnieuw over de naam. Aan het begin van de brief was wel duidelijk dat je denkt dat je de naam hebt, maar het stelt misschien maar weinig voor. In die tijd gebeurde het wel dat koningen de namen van de inwoners van een stad in een boek bijhielden. En als iemand een misdaad had begaan, werd zijn naam geschrapt. Jezus zegt: als jij overwint, zal Ik je naam niet schrappen uit het boek van het leven. Maar Ik zal jouw naam belijden voor de Vader. Jezus verloor zijn goede naam, zodat jouw naam genoemd zal worden. Als jij daar staat aan het eind van je leven, zegt Hij: Vader, Louis, Frederik, Antoinette, Josien, ze horen er bij. Ik gaf mijn leven ook voor hen. Hier zijn je nieuwe kleren. Trek maar iets wits aan. Het feest gaat beginnen.

Slot

Op de Filippijnen is een 10-jarig meisje uit haar graf gekropen. Haar neef had haar verkracht en met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen. Hij dacht dat ze dood was. Maar toen het meisje bij bewustzijn kwam, wist ze haar begraafplaats te verlaten en ging naar huis. Ze leek dood, maar was levend. Het kan ook andersom zijn. Dat je de naam hebt dat je leeft, maar je bent dood. Jezus zegt misschien wel vandaag tegen jou: word wakker. Herinner je hoe je de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Dat zegt Hij die de zeven geesten heeft. Ook voor jou! Val niet in slaap. Het is levensgevaarlijk! Word wakker!

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je iets van het probleem van de kerk van Sardes? Wat moet er in jouw situatie gebeuren?
- ❖ Droom eens even weg van de toekomst die Jezus ons hier belooft (zie ook verder in het boek Openbaring; bijvoorbeeld hoofdstuk 21 en 22).

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.