



## Serie: Zet je voet op het water! (5)

Zondag 28 mei 2017

### Thema: Hij beschermt je (tegen het kwaad)

 Efeziërs 6,10-20

#### Inleiding

Wie is de mol? Dat is de grote vraag al 17 jaar lang in het bekende televisieprogramma dat door Art Rooijackers wordt gepresenteerd. Een team van bekende Nederlanders moet een aantal opdrachten uitvoeren. En wie dat het beste doet, blijft uiteindelijk over als winnaar. Maar gemakkelijk is het niet. Want iemand uit het team saboteert de opdrachten. En dan is de grote vraag: wie is de mol?

Heb jij datzelfde gevoel als het gaat om ons dagelijks leven? Dat er iemand is die de boel saboteert? Want waarom gaat er in deze wereld zoveel mis? Waarom vinden we het zo moeilijk om anderen lief te hebben en te vergeven? Waarom si er zoveel jaloezie, trots en boosheid? Waarom zijn er zoveel conflicten? Wie saboteert de boel?

In de bijbel lees je het antwoord. Er is inderdaad een mol. Hij wordt duivel of satan genoemd. Oorspronkelijk was hij één van de hoogste engelen. Maar hij misbruikte zijn positie. Zijn trots bracht hem ertoe een staatsgreep te plegen in de hemel. Hij wilde God van de troon stoten en daar zelf plaats nemen. Een belangrijk deel van de engelen kreeg hij zelfs op zijn hand. Maar zijn coupe mislukte en de duivel en zijn handlangers werden uit de hemel gezet. En nu saboteren zij de boel op aarde. Daar kun je behoorlijk last van hebben ...

Nog niet gemerkt? Er wordt wel eens gezegd: als je de duivel onderweg niet tegenkomt, ga je waarschijnlijk met hem dezelfde kant op. Want juist als je God wilt dienen in je leven, wil hij je tegenwerken.

Hoe maakt hij het je lastig? Je 'oude ik' kan je bij God weg houden. Heb je er ooit wel eens bij stil gestaan waarom het zo moeilijk is om het vol te houden om in de bijbel te lezen? En tijd te nemen voor je contact met God? Gek eigenlijk. Je hebt geen tijd voor Degene die het meest voor je kan betekenen ... Merk je hoe de mol saboteert? Of denk eens aan het systeem van deze wereld. Daar gaat een enorme invloed van uit. De wereld trekt aan je, brengt je in verzoeking. Merk je hoe actief de mol is?

En dan het kwaad dat zich op allerlei manieren presenteert: waarzeggerij, spiritisme, occultisme. Is het niet opvallend dat de aandacht voor deze dingen toeneemt nu de invloed van het christelijk geloof in Nederland afneemt? De mol saboteert soms in alle openheid onze samenleving ...

In zijn brief aan de Efeziërs schrijft Paulus erover. Hoofdstukken lang vertelt hij over de rijkdom die we in Christus hebben: genade, vergeving, toekomst, eeuwig leven. Je bent rijk in Christus! Maar nog 1 ding: vecht er voor om die rijkdom te behouden. Want je zit midden in een oorlog. Je vecht niet tegen mensen, maar tegen een tegenstander die onzichtbaar is. En net op een moment dat je niet zo sterk staat in je geloof, juist dan probeert hij je tot zonde te verleiden. Telkens schiet hij zijn brandende pijlen op je af. Hij probeert je zover te krijgen dat je de band met God niet meer zo belangrijk vindt of verbreekt en uiteindelijk God de rug toekeert. Daarom komt het er op aan om staande te blijven. Hoe?

#### 1. Ga in Gods kracht

Hoe gauw geef je niet toe aan zaken die je van God aftrekken? Hoe moeilijk vind je het soms om tegen de stroom in te roeien? Wat val je vaak terug in dezelfde zonden. Je bent van jezelf uit helemaal niet sterk. Als je het van jezelf verwacht, raak je teleurgesteld. Maar nu zegt Paulus: zoek je kracht in God. Daar ligt dus het geheim van de echte overwinning. Als je God maar in het oog houdt. Laat dat ook jullie geheim zijn. In 1 zin gebruikt Paulus er drie woorden voor: zoek je kracht in de Heer, en in de kracht van zijn macht. En dat Jezus een geweldige kracht heeft, daarover heeft Paulus het gehad: Efeziërs 1,19-22. Als je met Hem verbonden bent, dan mag je deel hebben aan zijn opstandingskracht. Dan sta je soms versteld van jezelf.

Ik denk aan de geschiedenis van David die tegen de reus Goliath moest vechten. De mensen boden hem het harnas van Saul aan. Dan zou hij sterk zijn. Dan had hij nog een kans. Maar David doet het niet. Hij gaat in de kracht van

God. En zo verslaat zo'n jonge en onervaren man een geduchte tegenstander. Zie daarom niet op tegen de strijd van het geloof. God wil je geven wat je nodig hebt!

## 2. *Trek je wapenrusting aan*

Als Paulus deze brief schrijft, zit hij geketend aan een Romeins soldaat, omdat hij in de gevangenis zit. Dag en nacht wordt hij bewaakt om er voor te zorgen dat hij niet ontsnapt. En als hij nu nog eens goed kijkt naar die Romeinse soldaat, dan is dat goed te vergelijken met de uitrusting die je als christen hebt.



Zo'n Romeins soldaat was namelijk uitstekend bewapend. Niet gauw zou je zo'n militair verslaan. Zo geeft God je een wapenrusting waartegen je 'u' kunt zeggen. Elke soldaat kan je vertellen dat je een gevecht niet kunt beginnen

zonder goede uitrusting. Het is niet voor niets dat het Nederlandse leger klaagt dat er teveel bezuinigd is. Zonder goede wapens kun je niet vechten! Nu was het in Paulus' tijd zo dat soldaten vaak hun eigen wapens mee moesten nemen bij een gevecht. Maar de wapenrusting die jullie nodig hebben, schrijft hij, krijg je! En wat voor één!

- de waarheid als gordel om je heupen: de riem hield in een uitrusting alles op zijn plaats. Voor een christen is dat de bijbel. Een stevig stuk basiskennis zorgt ervoor dat je niet door allerlei ideeën in de war wordt gebracht. Zorg voor een goede Bijbelkennis. Het abc van de bijbel zorgt ervoor dat jij op de goede weg blijft!;

- de gerechtigheid als harnas om je borst. Gerechtigheid is dat je in Gods oog recht/goed bent. Dat zijn we niet. Maar Christus heeft die gerechtigheid verworven. En doet die aan jou cadeau. Met de hand van het geloof mag je die aanpakken. De duivel wil je nu aan het twijfelen brengen door je op je zonden te wijzen. Maar gebruik dan de gerechtigheid die je ontvangen hebt als je kogelvrije vest;

- de laarzen van het evangelie. Als je je inzet voor de vrede van het evangelie, sta je stevig!;

- het schild van het geloof: een militaire uitrusting was niet compleet zonder een schild. Hier gaat hier niet over een klein rond schild, maar een langwerpige model waarachter een soldaat zich helemaal kon verschuilen. Als zo'n schild met een dierenhuid daarover gespannen goed wordt ondergedompeld in water, doven de vurige pijlen. Wanneer jij vertrouwt op Gods beloften, doven de vurige pijlen van twijfel en ongeloof op dat schild!;

- de helm van de verlossing. Helm hoofdzaak, luidde een bekende reclame. In ons hoofd gaan allerlei gedachten om. Ze willen je veerkracht breken. Maar je mag je verheugen in de zekerheid van Gods verlossing. Denk daar aan!;

- het zwaard van de Geest: het Woord van God, een geducht wapen. Het gaat niet zozeer om het abc van de bijbel, maar het xyz. Goede Bijbelkennis waarmee je moeilijke vragen aan kunt. Laat je bijbel nooit onder het stof raken!

## 3. *Houd contact met het hoofdkwartier*

Een soldaat moest contact houden met het hoofdkwartier; anders kan het in het gevecht helemaal misgaan. Maar hoe vaak schiet juist het gebed er als eerste niet bij in in onze drukke agenda? Dan is in feite je gevechtskracht gebroken. Dan worden we een gemakkelijke prooi voor de vijand. Daarom zegt Paulus: bid voortdurend. Hoe gauw zijn we niet geneigd om alleen te bidden als we het moeilijk hebben. Maar juist dat dagelijkse contact met God maakt je sterk.

Waar bid je voor? Voor jezelf? Ja, prima natuurlijk. Maar ook voor anderen. Voor al die volgelingen van Jezus, voor zijn kerk. Zeker als je ziet wat voor strijd er gaande is. Dan wil Hij zijn Geest zenden. Hij laat zijn kerk nooit alleen!

## *Slot*

De wapenrusting van een Romeins soldaat had 1 bezwaar: de rugkant was ongedekt. Dat was de enige plek waar een Romeins soldaat dodelijk getroffen kon worden. En dat kon gebeuren als hij zou vluchten! Net zo gevaarlijk is het om in de strijd van het geloof te vluchten. Doe dat nooit!

Gaat het dan altijd zo goed? Nee, soms kun je lelijk vallen. Toch hoeft vallen niet erg te zijn, als je maar weer opstaat. Vecht door! Want de overwinning staat vast. Het maakt een groot verschil of de uitslag onzeker is of als de overwinning vast staat. Op Golgotha versloeg Jezus de duivel. Je kunt het vergelijken met Decision-Day. De beslissende dag in juni 1944 toen de geallieerde troepen landden in Normandië in Frankrijk. In feite was de oorlog gewonnen. Maar het duurde nog tot juni 1945. Toen pas was het Victory-Day. Zo wachten wij op de grote dag dat Jezus komt. Vecht daarom! De overwinning is zeker!

## **Bijbelleestips en vragen voor de komende week:**

- ❖ Wat merk je zelf van de geestelijke strijd? Waartegen moet je vechten?
- ❖ Hoe ga je de strijd aan?
- ❖ Lees voor je zelf nog eens de strijd van David tegen Goliath: 1 Samuel 17. Wat neem je daar uit mee?

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.