



## Serie Jezus volgen (6)

Zondag 26 februari 2017

### Thema: je toewijding

 1 Petrus 4,7-11

#### Inleiding

Wel eens in Venetië geweest? Een boeiende stad waar ongelooflijk veel te zien is. De leukste winkeltjes. De fraaiste gebouwen. En dan het indrukwekkende Marco Poloplein. Hoe je al dat moois het best kunt bereiken? Met een gondel! Heerlijk neerploffen in de kussens in zo'n bootje en je dan lekker laten roeien naar alle mooie plekjes. De gondelier zorgt er wel voor. Sommige mensen denken dat het er in de kerk zo ook aan toegaat. Enkele mensen doen het werk en zelf kun je genieten van de reis.

Het beeld van de kerk is in de bijbel echter anders. Het heeft veel meer weg van een roeiboot met roeiers die flink aan de riemen trekken en waarbij ieder zijn eigen taak heeft. Ieder is nodig!

Het is opmerkelijk dat Petrus midden in zijn brief een oproep doet aan ieder om zich in te zetten. In vers 10 is dat het woord dat gebruikt wordt: ieder! Niemand kan gemist worden. Alle hens aan dek!

Petrus maakt in vers 1-6 duidelijk dat dit juist geldt in een tijd waarin christenen een minderheid vormen. En dat was toen ook al zo. Christenen hadden het niet gemakkelijk. Maar had Jezus niet gezegd dat het volgen van Hem dat met zich mee kon brengen? Als je het merkt, wordt ook duidelijk dat je op de goede weg bent. Daar komt bij dat die moeilijkheden het verlangen naar de toekomst alleen maar groter maken. En wat een toekomst hebben christenen te verwachten! Tertullianus zei eens: Het been voelt de ketting niet als het hoofd in de hemel is. Tot slot biedt zo'n minderheidspositie ook kansen. In onze tijd waarin zoveel leegheid, eenzaamheid en geweld is, is de kracht van het christelijk geloof extra groot! Laten we daarom, zegt Petrus, geen tijd verspillen aan verkeerde zaken, maar onze tijd gebruiken om ons leven aan God toe te wijden. Hoe? Door:

#### 1. Helder bidden



Allereerst komt Petrus met een duidelijke oproep om te bidden. Hij zegt dat dit nodig is, omdat het einde nabij is. Daarom moet je tot bezinning komen en gaan bidden. Je kunt wel doen alsof in het leven alles gewoon doorgaat, maar dat is niet zo. Dat is met je ogen dicht achter het stuur van je auto gaan zitten en zo maar doorgaan. Maar heb je door dat we in de eindtijd leven? Jezus zelf heeft dat gezegd!

Daarom moet je tot bezinning komen en helder van geest zijn. Dan zie je scherp wat belangrijk is of wat onbelangrijk is. Je gaat je dan druk maken om de dingen van Gods Koninkrijk. Die doen er toe. Die hebben eeuwigheidswaarde. En als we leven in de verwachting dat Jezus

komt, hoeven we ook niet de moed te laten zakken. Het heeft zin om te leven en te werken. Want het komt goed. Er is perspectief!

Houd je daar rekening mee? Dan weet je dat niets onmogelijk is. Dat God grote dingen heeft gedaan en straks ook zal doen. Dan kun je bidden voor alles. Kom dus tot bezinning en wordt helder van geest. Als je dat doet, dan heb je veel meer om te bidden. Dan houd je niets voor onmogelijk!

Petrus gebruikt hier een meervoud: gebeden. Je spreekt niet zo nu en dan een gebed uit, maar voortdurend stel je je open voor wat God wil. Hoe is dat bij ons? Realiseren we ons dat God onbepaalde mogelijkheden in huis heeft? Of laten we ons uit het veld slaan, als dingen in ons persoonlijk leven tegen zitten. Doen we op God nog een beroep? Als we rekening houden met Jezus' komst, betekent dat ook dat we denken aan de komst van Gods Koninkrijk. Dat betekent ook een stimulans voor het doorgeven van het goede nieuws (Kolossenzen 4,4-6 en Handelingen 4,29-31). Dan ga je concreet voor anderen bidden om openheid voor het evangelie. Ga je zo bij God te rade om wijsheid en fijngevoeligheid om het evangelie door te geven?



## 2. Innig liefhebben

Opnieuw brengt Petrus de agape-liefde ter sprake. De liefde die de bijbel bedoelt: die er niet op uit is om zelf gelukkig te worden, maar om gelukkig te máken. Een liefde die niet kijkt naar wat jij aan die ander hebt, maar die kijkt naar wat je voor de ander kunt betekenen.

Een goede kerk is een kerk waar die liefde de toon zet. Waar mensen zich koesteren in Gods liefde en zelf die liefde ook gaan tonen. Dan bloeit de kerk!

Niet een klein beetje, maar innig staat er. Dat heeft twee betekenissen: voortdurend en verstrekkend. Zoals een hardloper zich helemaal uitstrekt. Je geeft alles.

Hoe ver dat strekt blijkt wel uit de toevoeging: liefde bedekt tal van zonden.

Twee populaire manieren om te reageren zijn: een ander duidelijk maken hoe verkeerd-ie bezig is of: het probleem verstoppen en de ander op een afstand houden.

Maar er is ook een derde weg: vergeven, de relatie herstellen. Zet jij je daarvoor in? Dat is liefde!

Een andere manier waarop die liefde gestalte krijgt is: gastvrijheid. En er staat achter aan: zonder te klagen. En het mooie is: zonder dat je het weet kun je zo engelen onderdak bieden (Hebreeën 13,2)!

Deze vormen van liefde zouden in onze tijd wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Wat is het mooi als je je welkom voelt, geliefd weet. Investeer jij in dergelijke concrete vormen van liefde?

## 3. Gavengericht dienen



Tot slot noemt Petrus het dienen. We hebben van God zoveel gekregen om mee te dienen. Doe je er ook iets mee? Hij heeft het over veelsoortige gaven. In de bijbel worden er maar liefst zo'n 30 genoemd! God geeft ieder een of meer van die gaven. Weet je welke gave (n) God jou gegeven heeft? Of heb je het cadeau nog niet eens uitgepakt ...

Zou het kunnen zijn dat de gemeente niet tot volle bloei kan komen, omdat jij je gave niet gebruikt?

Juist een kerk in een minderheidspositie kan iets betekenen voor de wereld. En God sponsort de gemeente om dat te kunnen doen. Met het woord dat hier gebruikt wordt werd vroeger de persoon aangeduid die uit eigen zak de kosten van een koor in het theater betaalde. Zo leeft de gemeente op kosten van God. Hij is de Sponsor van de kerk! Hij geeft royaal zijn gaven!

Onderschat de betekenis niet! Als je iets tegen een ander zegt, laat er dan Gods Woord in doorklinken. Precies hetzelfde geldt voor wat je praktisch voor iemand kunt betekenen. Doe dat vanuit de kracht van God. Dan zul je zien hoe rijk de betekenis voor een ander kan zijn. En God wordt er door geëerd. Sta je daar voor open?

Van de Waldenzen (christelijke groepering) in Italië is bekend dat ze 's ochtends als ze de deur uitgaan een buiging maken naar God toe en zeggen: tot uw dienst! Als je zo je dag begint, is er altijd iets om je gave voor in te zetten.

### Slot

Heb je tijd voor bidden, liefhebben en dienen? Petrus zegt dat het er nu op aankomt: het einde nadert. Dit zijn de wezenlijke dingen ...

Ik denk aan die vrouw die borstkanker had, maar de kracht van Gods liefde had leren kennen. Ze was opgegroeid in een gezin waar veel geweld en alcohol waren. Ze voelde bitterheid naar haar ouders. Maar toen ze kanker kreeg, besloot ze haar houding te veranderen. En wilde ze van haar ouders houden ondanks alles wat ze haar hadden aangedaan. Haar moeder kwam in die tijd bij haar in huis om te helpen. En elke morgen als ze naar haar werk ging, zei ze tegen haar moeder dat ze van haar hield. Maar haar moeder reageerde nooit. Op een ochtend na drie maanden, was de dochter laat voor haar werk en rende het huis uit. Haar moeder liep naar de deur en riep: je vergeet iets. Wat dan?, vroeg de vrouw. Je vergeet te zeggen dat je van me houdt. De vrouw en haar moeder omhelsden elkaar en huilden. Vanaf dat moment kon de genezing beginnen.

Waar het nu op aankomt? Bidden – liefhebben – dienen. Doe je mee?

### Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Wat wil je meenemen in je gebedsleven van de opmerkingen van Petrus over het gebed?
- ❖ Ga de komende week eens aan de slag met de genoemde concrete punten van innige liefde: zonde bedekken en gastvrijheid. Hoe ga je ze in praktijk brengen?
- ❖ Lees voor je zelf eens 1 Korintiërs 12 om meer aan de weet te komen over de gaven die God geeft én om ze te gaan inzetten in de gemeente.

Gods zegen voor deze nieuwe week en een hartelijke groet, ds. Jan Bosch.