



## Serie: Zet je voet op het water! (4)

Zondag 25 mei 2017

### Thema: Hij helpt je (in de nood)

 **Hebreeën 4,14-16**

#### Inleiding

Gelukkig hebben in Nederland allerlei instanties die je kunnen helpen als er iets misgaat. Iets misgegaan met je aankoop? Schakel Brecht van Hulten van het programma Kassa in! Onenigheid met je burens? De rijdende rechter Frank Visser biedt zijn diensten aan! Vakantie mislukt? Thijs Zeeman komt je vakantie redden! En zo zou er nog veel meer te noemen zijn. Wat is het mooi dat er zoveel mensen bereid zijn om anderen te helpen!

Maar niet altijd is er hulp. En wie helpt je bij de grote problemen van het leven? Als je worstelt met de zin van het leven, als je geen toekomst meer ziet, als je vecht tegen een bepaalde zonde in je leven. Hoe kom je verder?

Op Hemelvaartsdag vieren we dat er hulp uit de hemel komt. Er is iemand in de hemel die ons wil helpen. We hebben een Helper op het hoogste niveau! En we mogen bij Hem aankloppen om hulp.

Op een heel belangrijk moment in de brief aan de Hebreeërs wordt daar over gesproken. De brief is geschreven aan christenen in Rome. Ze horen bij een bloeiende gemeente. Maar de gemeente maakt nu een moeilijke tijd door.

Daar zijn twee redenen voor. De uiterlijke omstandigheden: er is sprake van vervolging. En de interne moeilijkheden: de eerste liefde is verdwenen en de gemeenteleden verslappen in hun geloof.

Daarom doet de schrijver een appèl op hen: zoek hulp op het hoogste niveau! Laat de rijkdom die je hebt in het geloof niet los (10,36). Kom met je nood bij Hem!

Vandaag klinkt dat appèl misschien in het bijzonder voor jou. Merk je dat je geloof stagneert? Dreig je het misschien zelfs op te geven? Waarom sta je niet sterker in je geloofsschoenen? Waarom maak je niet meer werk van het geloof? U, jij en ik, wij hebben een Helper nodig. Die ons steunt op momenten dat we zwak zijn. Triomfantelijk klinkt het in Hebreeën 4,14: zo iemand hebben wij! Het gaat niet om iemand die beloofd wordt en die misschien over een tijdje beschikbaar is. Maar Hij is er al! Want op Hemelvaartsdag nam Jezus plaats bij zijn Vader om van daaruit zijn werk voort te zetten. Hij helpt ons als de Machtige, de Ervaringsdeskundige en de Genadige.

#### 1. De Machtige

Er wordt hier het beeld van een hogepriester gebruikt om duidelijk te maken dat je aan deze Helper in de hemel echt wat hebt. De priesters waren er om te offeren, te bidden en te zegenen. De hogepriester had heel specifieke taken. Hij was in het bijzonder bij zijn volk betrokken. Hij droeg de mensen op zijn hart. Dat was ook zichtbaar. Hij droeg namelijk 12 edelstenen, die de 12 stammen symboliseerden, op zijn borst. Hij bracht die mensen in het gebed bij God. Maar hij bracht ook eens per jaar een bijzonder offer. In het allerheiligste sprenkelde hij bloed van een bokje op de ark. Als een teken van verzoening voor de mensen en hemzelf. Zo was hij degene die de weg naar God weer opende. En hij zegende het volk.

Nu staat in Hebreeën 4,14 dat we een grote hogepriester hebben. Een superhogepriester. Echt geweldig is dat. Jezus steekt er namelijk met kop en schouders bovenuit. Hij is de hemelen doorgedaan. Zoals de aardse hogepriester door alle tempelruimten heen moest om het allerheiligste te bereiken, zo is Jezus bij zijn hemelvaart al die hemelse ruimten doorgedaan op weg naar Gods troon. Wat een ruimte moet dat zijn!

Hij bracht ook een offer. En wat voor één! Hij bracht het offer van zijn eigen leven! En daarmee betaalde Hij eens en voor altijd onze schuld. De schuld is weggedaan (10,12).

Jezus is ook de hogepriester die voor ons bidt. Hoe vaak nam Jezus niet de tijd om te bidden. Soms stond Hij midden in de nacht op om te bidden. En dat wil Hij ook voor jou doen. Voor ons onzichtbaar en heel ver weg, wordt toch aan ons gedacht en voor ons gepleit.



En als hogepriester geeft Jezus zijn zegen. Zijn zegenende handen waren het laatste dat van Hem te zien was. Zo wil Hij bij ons betrokken zijn en zijn bescherming en nabijheid geven.

Je zal toch zo iemand in de hemel hebben! Daarom staat er in vers 14: laten we vasthouden aan het geloof. Doe je dat? Als we nu helemaal op ons zelf aangewezen waren, dan zag het er hopeloos uit. Hoe kun je volhouden in een wereld waarin zoveel aan de hand is? Hoe houd je vol in je strijd tegen de zonden? Je hebt een superhogepriester! Houd daarom aan je geloof vast!

## **2. De Ervaringsdeskundige**

Maar is zijn bijzondere positie geen belemmering om zich in onze situatie te verplaatsen? In vers 15 staat dat Hij met onze zwakheden kan meevoelen. Daar zit de gedachte achter van een God die met ons meevoelt. Dat kwam je nergens tegen in die tijd. Voor de joden lag de nadruk op God die heilig en ver is. Bij de Grieken was die gedachte nog sterker. De stoïcijnen zeiden: bij de goden is apathie, gevoelloosheid. Anders zou je als mens invloed op de goden kunnen hebben. Dat is toch ondenkbaar. Je had ook de filosofische stroming van de Griekse epicureërs, die zeiden dat de goden in perfect geluk leefden. Zij waren volkomen onbereikbaar.

Een verre god, een gevoelloze god of een aparte god ...

En toen kwam het christelijk geloof. Met Jezus die met onze zwakheden kan meevoelen. Een God die het leven op aarde kent. Die hier zelf was. Dat was ongehoord. Jezus' leven, lijden en sterven maken duidelijk: Jezus is door alles heen geweest. Hij kan met onze zwakheden meevoelen: sympathie (dat woord staat hier in het Grieks).

Sommigen zeggen: kan dat wel? Want Jezus was toch zonder zonde? Ik zou zeggen: juist dan! C.S. Lewis zei hierover eens: 'Dat is een vreemde gedachte. Juist degenen die verzoeking weerstaan, weten hoe sterk die is. Je leert bijv. de kracht van het Duitse leger door er tegen te vechten, niet door je over te geven. Je merkt de kracht van de wind door er tegenin te lopen; niet door te gaan zitten. Iemand die na 5 minuten opgeeft bij verzoeken, weet een uur later niet meer hoe het is'. Maar Jezus wist ten volle wat het is. Daarom kunnen we bij Hem terecht!

Wij hebben een God die kan zeggen: Ik ben er geweest! Daarom kun je bidden: U weet van mijn zonden, mijn zorgen, mijn aanvechtingen, mijn strijd. Hij voelt het aan. Daarom kan Hij helpen! Geef daarom je geloof niet op!

## **3. De Genadige**

Het verrassende is dat Jezus ook de Genadige is. Het woord troon geeft aan dat we met niet zomaar iemand te maken hebben. Hij is de Koning van hemel en aarde. Er valt met Hem niet te spotten. En dan te bedenken dat wij met die God gebroken hebben. Wij wilden als mensen zonder Hem leven.

Maar nu is het verrassende dat die troon door genade getypeerd wordt. Want zo is God. In zijn genade heeft Hij besloten deze wereld niet los te laten, maar zijn Zoon te zenden. En Jezus kwam om ons te redden. Hij nam onze schuld op zich. En wie tot God gaat, gaat daarom tot de troon van genade. Want God, de Koning, wil je om Jezus' wil genade geven. Laten we daarom tot die troon naderen!

Dat mogen we met vrijmoedigheid doen. En dat woord werd in de Griekse democratie gebruikt voor het recht dat burgers kregen om zich uit te spreken. Bij God hebben alle burgers van zijn koninkrijk dat recht. Zo mogen wij naar God gaan en vertellen wat we op ons hart hebben. En juist als je het nodig hebt, helpt Hij dan met barmhartigheid en genade. Bijv. door de heilige Geest die je weer op het goede spoor brengt door de bijbel of door mensen om je heen of op nog andere manieren.

Want staande blijven op de weg van het geloof, wie kan dat? Wat is er soms een aanvechting of twijfel. Of heb je dat niet? Luther zei eens: de ergste aanvechting is als je geen aanvechting hebt. Gaat het allemaal zo gemakkelijk? Ben je dan nog wel op het goede spoor? Want Gods tegenstander heeft het voorzien op Jezus' volgelingen. En als je dan moeite ervaart? Houd het geloof vast. Want er komt hulp uit de hemel. Jezus is er klaar voor. Dag en nacht. Roep maar tot Hem!

### **Slot**

Rick van Veluw, een journalist, probeerde koning Willem-Alexander te spreken te krijgen voor een interview. Als snel kreeg hij een reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst: wij hebben uw verzoek ontvangen. De koning zal niet ingaan op uw uitnodiging. We wensen u succes bij uw werk. Ook volgende pogingen strandden. Ook wel begrijpelijk.

Maar laat je dan niet de kans ontgaan om de Koning der koningen te spreken. Telkens als we hulp nodig hebben, antwoordt Hij. Laat je geloof niet verslappen. Ga naar Hem. Er komt hulp uit de hemel!



### **Bijbelleestips en vragen voor de komende week:**

- ❖ Wat spreekt je aan in de betekenis van Jezus als Superhogepriester?
- ❖ Welk effect heeft het op jou dat Jezus meevoelt met onze zwakheden?
- ❖ Wat betekent het dat je met vertrouwen tot de troon van genade kunt gaan?
- ❖ Waar is Jezus nu en wat doet Hij?

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.