

**📖 Romeinen 7: 14-15 en 21-25**

**Inleiding**

Morgen doe ik het anders!

Met die gedachten ben je misschien gaan slapen. Omdat je baalde van deze dag. Er is iets voorgevallen dat jouw schuld was. En je weet het ook. En het is niet de eerste keer. Maar nu heb je besloten dat het de laatste keer was. Dit zal je niet weer overkomen.

Maar een dag later zit je er weer midden in. Je voelt je ellendig. Hoe heb je het opnieuw zover kunnen laten komen? Het is net alsof het gewoon niet lukt. Opnieuw is het fout gelopen.

Zonden, je herkent het vast ... Zo gaat he t toch?! Maar wat doe je er aan?

Morgen doe ik het beter. Ja, dat wil je wel. Maar de praktijk is anders.



**1. Paulus**

Dit is het waar Paulus over schrijft. En hij steekt het niet onder stoelen of banken. En elk woord treft hier doel. Elke letter is belangrijk. In vers 14 staat: "Ik ben vleselijk, komma, verkocht onder de zonde." Er staat niet: "Ik ben vleselijk verkocht onder de zonde". Dan zou het betekenen dat het alleen vroeger zo was. En dat Paulus nu dat stadium voorbij was. Maar hij heeft er nog steeds last van. Dat staat ook in vers 24. "Ik, ellendig mens". Hij valt zichzelf zo tegen...

Hij heeft ontdekt dat er twee krachten in hem tekeer gaan. Ze gaan tegen elkaar in. "Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik!" Door Gods wet weet je dat ook!

Nu zou je kunnen zeggen: "Ik kan mezelf toch niet veranderen. Laat maar zitten."

Hoe kun je ontsnappen uit dit verschrikkelijke dilemma? Wat moet je?

**2. Vier dingen die allemaal te maken hebben met Jezus Christus.**

Als Paulus zegt: "Wie verlost me hiervan?" Dan zegt hij: "Ik dank God voor zijn Zoon Jezus Christus!"

Gelukkig is Hij er nog! En wat heb je aan Hem?

In Romeinen hoofdstuk 8 gaat Paulus dat allemaal noemen:

- ✠ je kunt altijd terecht bij God met je verkeerde leven. De Bijbel is vol van dit soort mensen (Mozes, Petrus). De Here Jezus leert ons bidden: "Vergeef ons onze schulden". Als het echt zo was dat echte kinderen van God niet meer zondigen, had Jezus ons dit gebed niet geleerd. Hij weet dat we zondigen. En Hij zegt er bij: "Kom er mee naar God toe! Want bij God is vergeving". Denk aan Marcus 16:7 waar staat: "En Petrus!"
- ✠ jouw zonden hoeven geen scheiding te maken tussen God en jou voor altijd. Wanneer wij met onze zonden tot God gaan dan mogen we weten dat Gods genade groter is. Romeinen 8:1 zegt dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn. En het hoofdstuk eindigt met de opmerking dat er niets is dat ons van de liefde van Christus kan scheiden;
- ✠ je mag geloven dat God met zijn Geest in je wil werken. Je zal wel last houden van je oude onhebbelijkheden. Maar het is niet het centrale meer. Als Christus in je woont, dan zal je leven niet langer meer door de zonde beheerst worden en ga je leren om door de Heilige Geest te leven. Je leven wordt wel degelijk anders;

† tenslotte: Paulus zegt dat het een strijd blijft. Er is werk aan de winkel. Het is net zoals met een tuin die onderhouden moet worden. Je moet voortdurend onkruid wieden. Daarom zegt Paulus: “Dood de dingen die je van God verwijderen. Geef onkruid geen kans in je leven. Laat het mooie dat de Heilige Geest geeft, niet verstikken door het onkruid. Vecht met Gods hulp. Dan mag je zeker overwinningen boeken.”

Morgen doe ik het beter?? Nee, niet alle dagen lukt dat. Soms val je jezelf bitter tegen. Maar met Gods hulp wordt het toch anders.

Martin Luther King bad vaak de woorden van een oud slavengebed:

*O God, ik ben niet zoals ik zou moeten zijn.  
En ik ben ook niet zoals ik eens zal zijn.  
Maar dankzij U ben ik ook niet zoals ik was.*

### Bijbelleestips en vragen voor de komende voorbereidingsweek voor het Heilig Avondmaal:

- ❖ Maandag:  
Romeinen 7: 14-15. Herken je het jo-jo effect van je geloof. Hoe ga je er mee om?
- ❖ Dinsdag:  
Romeinen 7: 24-25. Belijd je God je zonden en ken je Jezus als je Redder?
- ❖ Woensdag:  
Romeinen 8: 12-14. Herken je het onkruid, de zonde in je leven? Dood je de zonde, zoals Paulus zegt? Zijn er dingen waar je nu tegen moet vechten?
- ❖ Donderdag:  
Romeinen 8: 15-17. Heb je God als Vader leren kennen? Door het geloof mag je zijn kind zijn!
- ❖ Vrijdag:  
Romeinen 8: 31-34. Welke troost lees je in deze verzen?
- ❖ Zaterdag:  
Romeinen 7: 25. Hoe geef je uiting aan je dankbaarheid dat Jezus Christus voor jouw zonden is gestorven?

Fijne week allemaal en Gods zegen!

## Vorbereidingsweek Heilig Avondmaal

Het is nu weer voorbereidingsweek,  
maar als ik kijk naar mijn leven,  
dan weet ik dat ik veel verkeerd deed,  
Here, wilt U het mij vergeven.

Als ik kritisch naar mezelf kijk,  
ik probeer wel als een christen te leven,  
er komt zo weinig van in de praktijk,  
het is vaak een zootje in mijn leven.

Eenmaal heb ik het ja-woord gegeven,  
toen ik belijdenis heb gedaan,  
wat is hiervan overgebleven,  
Here, zie mij nog aan.

Wilt U mij bij de hand nemen,  
als de tafel weer klaar zal staan,  
dat ik er ook plaats mag nemen,  
leer mij Uw roepstem te verstaan.

