



Serie Leef! (7)

Zondag 16 april 2017

Thema: Ik ben de Opstanding en het Leven

 **Johannes 11,25-44 en 20,1-10**

Inleiding

Het is ooit begonnen met oud papier. Daarna kwam het glas. En nu is iedereen druk met het inzamelen van plastic. Vroeger dachten we: weg met die rommel. Maar nu zeggen we: recylen! Van oud maken we weer nieuw! Mooi is dat eigenlijk, dat iets ouds iets nieuws

kan worden. Iets waarvan we denken: wat heb je er nog aan, weg er mee, wordt bruikbaar en nieuw!

Dat is ook de betekenis van Pasen. Wat is er soms nog over van een mens na een leven van ziekte of een ongeluk?

Maar God wil ons nieuw maken en tot iets moois!

Zo lezen we het in de geschiedenis in Johannes 11. Voor Maria en Martha lijkt alles voorbij. Ze begrijpen er helemaal niets van. Hun broer Lazarus is ernstig ziek. En Jezus is nergens te bekennen. En tegen de tijd dat Jezus naar Betanië kwam, was Lazarus al overleden. In de woorden van Martha klinkt de teleurstelling door: als U er geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Die Éne die alles anders had kunnen laten lopen, had dat niet gedaan. Maria stelt in vers 32 dezelfde vraag: waarom toch? Ze hadden gedacht: natuurlijk komt Jezus. Hij heeft lammen en blinden geholpen. En nu gaat het om zijn vriend. We zijn bijna familie. Jezus komt hier zo vaak. Hij zal direct komen!

Maar Jezus kwam niet ... Nu, vier dagen later, komt Hij eindelijk. De begrafenis is achter de rug en het graf is toegedekt.

Martha's woorden hebben op duizenden begraafplaatsen geklonken: als U er geweest was, dan was mijn broer, moeder, vriend, niet gestorven. Dan zou mijn kind nog leven en mijn man er nog zijn. We zouden net als in die film *Back to the future* wel terugwillen in de tijd om de situatie te veranderen. Maar dat kan niet meer ...

Het is een van de eerste dingen die ze tegen Jezus zeggen: U bent te laat! En nu verwacht Martha misschien nog dat Jezus hun kracht zal geven om door deze moeilijke tijd heen te komen.

Maar Jezus reageert heel anders: je broer zal opstaan! Dat klinkt heel bemoedigend. Maar Martha denkt allereerst aan de gebruikelijke condoleances, waarbij de joden hun geloof uitspreken in de opstanding op de laatste dag. Dan hebben de gestorven gelovigen deel aan de komende wereld. En Martha vertrouwt er op dat dit ook voor Lazarus is weggelegd. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. En dan wil Jezus aan haar laten zien wat Hij voor haar wil zijn en voor ieder die in Hem gelooft. En Hij zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven. Dat nieuwe leven is niet ver weg, maar dichtbij!

Even later in de ontmoeting met Maria gebeurt er precies hetzelfde. Ook zij zegt: Heer, als U er eerder geweest was, dan was dit niet gebeurd. Maar dan laat Jezus zien wat Hij bedoelt.

Hij wil niet terug naar het verleden om vandaag te veranderen. Maar Hij laat de toekomst vandaag veranderen. Kijk naar de toekomst, die beïnvloedt het leven hier en nu! En de toekomst staat vóór hen! In de persoon van Jezus! Opzettelijk is Jezus te laat gekomen om zijn almacht te openbaren!

1. Jezus is verholgen

Jezus is diep geraakt. Tot twee keer toe noemt Johannes dat. Er klinkt een diepe zucht van verontwaardiging. Wat een ravage richt de dood aan bij deze familie, bij zijn vrienden. Wat de dood teweeg brengt? Afschuwelijk! Het woord ergernis, dat hier staat, wordt ook gebruikt voor paarden. Je zou kunnen zeggen: Jezus is briesend over de dood en wat de dood teweegbrengt. Als Hij het graf ziet en het verdriet van de mensen, is Gods eigen Zoon vol afschuw over de dood. Het is alsof je Jezus zich ziet klaar maken voor zijn strijd tegen de dood.



Alles in Hem verzet zich tegen de dood. Dood, zonde, duisternis en duivel. Wat een afschuwelijke dingen, waardoor het leven verwoest wordt. De dood nog het meest. Jezus zucht diep. En wie zucht er niet mee? Wie voelt niet de verontwaardiging? Boosheid. Het gevoel: dit mag toch niet? Vreselijk dat er op aarde lijden, dood en verderf zijn!

2. Jezus huilt

Jezus ziet niet alleen de dood, maar ook de mensen die erbij zijn. Hij heeft Martha en Maria in het oog, de zussen van Lazarus. En daarom barst Hij in tranen uit. Zo gaat Hem aan het hart wat hier gebeurt. Vreselijk vindt Hij het! Uit allerlei geschriften weten we dat in de landen rondom Israël waar afgoden vereerd werden, dit van zo'n afgod nooit gezegd werd. Dat zag men namelijk als zwakte. Dat zou betekenen dat we het als mensen over de goden te zeggen zouden hebben. Hun goden waren daarom apathisch, gevoelloos.

Maar in de bijbel gaat het over een God die wel gevoelig is. Die diep ontroerd is bij al het leed in deze wereld. Jezus weende ...

3. Jezus helpt

Zijn woede is geen machteloze woede. Hij zegt niet: we kunnen er nu eenmaal niets aan doen. Maar Hij zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven. En Jezus voegt de daad bij het woord: Lazarus, kom naar buiten! Diep in het graf komt Lazarus tot leven. En de gestorvene komt naar buiten. En bij dit ongelooflijke gebeuren zegt Jezus: Als je dit gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. Dit gebeurde opdat wij zouden geloven, dat Jezus bij machte is de macht van de dood te verbreken. Want wat Lazarus overkomt, dat gebeurt nog niet iedereen. Trouwens ook Lazarus is later weer gestorven. Maar het is wel een teken van Jezus' macht. Het is een teken dat wijst naar de grote toekomst wanneer alle gelovigen zullen opstaan in een nieuw leven!



Slot

Jezus' woorden zijn ook vandaag een uitnodiging aan ons om niet te blijven staan bij de dood, maar op te zien tot Hem. Jezus heeft door het offer van zijn leven de zonde die scheiding maakte tussen God en ons weggedaan. Leven met God is mogelijk, ook voor jou! Ieder die in Hem gelooft, mag dit leven met God ontvangen. Dan hoeft het voor ons met de dood ook niet uit te zijn, maar mogen we leven met Hem tot in eeuwigheid!

Die woorden van Jezus 'Ik ben de Opstanding en het Leven' zijn met Pasen waarheid gebleken! Want nog geen uur lopen van het graf van Lazarus lag de hof van Arimatea. En op die plaats lag Jezus' eigen graf. Zelf zou Jezus ook sterven. Drie dagen lag Hij in het graf. Maar op de derde dag stond Hij op uit de dood. Toen heeft Hij laten zien dat zijn woorden geen loze kreten waren. Hij is sterker dan de dood. Hij zal zijn heerlijkheid ook aan ons openbaren, als wij geloven in Hem. Zoals Hij dat eens deed aan die twee zussen. Weet zeker: God vergeet je niet!

Op een bijzondere manier is dat op sommige begraafplaatsen te zien waar graven van christenen zijn gevonden waar maar 4 letters op staan: QNDS. Lange tijd wist men niet wat die letters betekenden. Totdat men het een keer voluit geschreven tegenkwam: Quorum Nomina Deus Scit. Van wie God de namen weet. Zo zijn vroeger christenen begraven. Zonder dat zelfs hun naam maar op een grafsteen stond. Het was genoeg dat God hun namen kende.

Te laat? Door God vergeten? Nee, dat nooit! Jezus kwam niet te laat. Hij laat zien dat God je niet vergeet. Of het nu 4 dagen, 4 jaren of 4 eeuwen zijn. Hij kan je de opstanding en het leven geven. Want Hij is dat!

Mensen kunnen je vergeten, maar God vergeet je nooit!

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je de reactie van Martha en Maria? Hoe ga je om met je verdriet en teleurstelling, je pijn en gemis wanneer mensen van wie je houdt sterven? Wat tilt je er boven uit?
- ❖ Paulus besteedt een compleet hoofdstuk in zijn brief aan de kerk van Korinte aan de opstanding van Jezus: hoofdstuk 15. Het zet je leven op zijn kop! Er is alle reden om Hem te danken: vers 57!

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.