



Serie Leef! (5)

Zondag 9 april 2017

Thema: Ik ben het Brood dat leven geeft

Johannes 6,22-40

Inleiding

Honger is een groot probleem. Nog altijd. Elke dag sterven er zo'n 24.000 door ondervoeding. Per jaar sterven er 7 miljoen kinderen, omdat ze niet genoeg te eten krijgen. Tientallen organisaties spannen er zich voor in om aan deze nood iets te doen.

Het is een basisbehoefte. Je kunt als mens niet leven zonder eten. Hoe fundamenteel dat is bleek wel vlak na de Tweede Wereldoorlog. De geallieerde troepen kwamen in de veroverde gebieden nogal wat hongerige wezen tegen. Ze werden opgevangen en kregen goed te eten. Maar hoe goed de zorg ook was, ze sliepen slecht. Ze bleven nerveus en bang. Uiteindelijk kwam een psycholoog met de oplossing. Elk kind kreeg voor het slapen gaan een stuk brood om vast te houden. Ze mochten het niet opeten, alleen vasthouden. Dat stukje brood deed wonderen. Als de kinderen naar bed gingen, wisten ze dat ze eten hadden voor de volgende dag. Die zekerheid gaf de kinderen rust en slaap. Elke mens verlangt naar eten!



Tegelijk kun je op verschillende manieren honger hebben. Je kunt hunkeren naar liefde. Er zijn mensen die weinig liefde ontvangen. Je kunt verlangen naar vrede. Zeker als je woont in een land waar oorlog gaande is. Of misschien verlang je er naar in je eigen gezin of familie, als de relaties verstoord zijn.

In 1965 schreef Mick Jagger van de Rolling Stones het lied: I can't get no satisfaction. Ik kan geen voldoening vinden. Te midden van een luxe wereld kan het leven heel leeg zijn ...

Tegen die achtergrond wil Jezus met de allereerste vergelijking, die Hij gebruikt in het evangelie, iets heel wezenlijks zeggen. En vandaag klinken die woorden bij het avondmaal. Dat waar jij zo naar verlangt, die honger die jij hebt, die kan Ik vervullen. Jezus is het Brood dat leven geeft. En de belofte die we lezen in vers 35 is heel sterk: niet/nooit. Er is geen enkele ruimte meer over voor honger en dorst. Die zijn er niet meer! En met deze sterke woorden nodigt Jezus je uit. Wat heeft Hij te bieden?

1. Brood voor je verstand

Wat hier gebeurt, moet je aan het denken zetten. Je gaat je toch afvragen: wie is dit? De wonderen die Jezus doet, zetten je aan het denken. Wat is er aan de hand?

Een grote groep mensen is met Jezus meegereisd naar de overkant van het meer van Galilea. Ze willen niets missen van Jezus' woorden en daden. Daardoor zijn ze volkomen de tijd vergeten. En daardoor ontstaat er een probleem. Wie geeft zoveel mensen te eten (vermoedelijk zo'n 5.000 gezinnen)? Wij zouden in onze tijd een cateringbedrijf inschakelen. Want voor zoveel mensen eten klaar maken, is niet te doen!

Maar op een wonderlijke manier zorgt Jezus er voor dat niemand tekort komt. Wat is het effect? In vers 15 staat dat ze Hem koning willen maken. Want werd er van de Messias niet gezegd dat het wonder van het manna zich dan zou herhalen? God had op een wonderlijke manier voor eten gezorgd in de woestijn. Later zou dat weer gebeuren. Het wonder van de broden, dáár hadden ze het over. In die tijd moesten de koningen voor brood en spelen zorgen. Nu hadden zij ook zo'n koning! En als ze een dag later bij Jezus komen, vragen ze dat: doet U het nog eens! Laat zien dat U de Messias bent!

Misschien haak je af, omdat je niet in wonderen gelooft. Wat moet je met dit verhaal. Maar kijk nog eens goed. Jezus doet niet wat ze vragen. hij weigert. Wonderen bewijzen niks. Dat kun je altijd weer anders uitleggen. 'Laat ons een wonder zien!' Jezus zegt: 'Ik ben het wonder, het brood.' In plaats van dat ze in het brood het teken zagen, zagen ze in het teken alleen het brood ... Daar wijst Jezus hen op.

Het bewijs dat het christelijk geloof waar is, is Jezus zelf. Kijk naar Hem! Wie moet dit toch zijn? Hij die kwam om zijn leven te geven. Hij die vraagt om aan Hem te blijven denken bij brood en wijn. Denk er over na. Wie moet dit zijn?

2. Brood voor je lichaam

Als de wonderen die Jezus deed een bewijs moesten zijn van zijn macht, dan had Hij beter heel andere wonderen kunnen doen. Dan had Hij voor hun ogen door de lucht kunnen vliegen of de gehate koning Herodes kunnen laten verdwijnen of een stunt in het Colosseum kunnen doen. Maar dat gebeurt niet.

De wonderen die Jezus doet, zijn geen demonstraties van zijn macht. Maar het zijn tekenen van zijn missie. Ze laten iets zien van het doel waarvoor Hij gekomen is. Hij kwam om iets te doen aan het lijden. God wil dit niet. Hij kwam om te voeden wie honger heeft. Om te genezen wie ziek is. Om blinden de ogen te openen. Om doden te laten opstaan.

Daar zitten lastige vragen bij. Waarom laat God het lijden toe? Geen enkele godsdienst heeft daar antwoord op. Ook christenen zeggen: we weten het niet. Maar ze zeggen meer: Jezus pakt het aan. Kijk maar naar de wonderen die Hij deed. Dat waren geen trucs om te laten zien hoe machtig Hij is. Maar het waren daden van liefde om onrecht, ziekte, dood aan te pakken.

Toen Johannes de Doper in de gevangenis zat, kwamen de twijfels boven. Toe kwam hij met de vraag: hoe weten we dat U de Messias bent? Blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden gereinigd en armen ontvangen het evangelie. Jezus doet iets aan de pijn in deze wereld, de psychische en geestelijke nood en het sociaal onrecht. Zijn wonderen zijn tekenen van het Koninkrijk van God dat komt. Zoals de knoppen in de bomen je vertellen dat het zomer gaat worden. En wij worden daar ook bij betrokken: Johannes 14,12! Hoe is dat bij jou? Deel je uit van wat je van Jezus ontvangt? Dan kan overal zichtbaar worden dat Gods Rijk komt!

3. Brood voor je hart

Jezus heeft nog meer te bieden: brood voor het hart. Er is ook nog een andere honger. Diep van binnen kan het aan je knagen. Honger naar echte liefde. Je hebt al zoveel schijnliefde gezien. Verlangen naar vrede. Er is al zoveel disharmonie. Verlangen naar de waarheid. Waar gaat het in het leven allemaal om in dit leven.

John Rockefeller zei eens: ik heb miljoenen verdiend, maar ze hebben me geen geluk gebracht. Ik zou ze direct ruilen voor de tijd dat ik nog op school zat en maar drie dollaar in de week kreeg. En van Prinses Diana is de uitspraak bekend: een prinses zijn is niet zo mooi als het lijkt.

Waar wij zo naar verlangen, dat biedt Jezus je aan. Hij biedt je echte liefde. Hij gaf zijn leven voor je. Alles. En dat terwijl ons leven naar God zo rammelt als het gaat om de liefde voor Hem en anderen. Wat een wonder van genade: Hij betaalde jouw schuld aan het kruis. Hij biedt je vrede met God aan. Voor altijd. Hij is het Brood dat leven geeft! Dit brood kun je nergens krijgen. Misschien heb je al heel lang brood gegeten dat niet verzadigt. Het leek heel aantrekkelijk. Maar het voedt niet. Je hebt het gezocht in dingen die geen voldoening geven. Misschien is vandaag het moment om te ontvangen wat jouw levenshonger stilt: brood en wijn, tekenen van Jezus' liefde en genade. Bij Hem word je verzadigd: vers 35b. we zeggen wel eens dat we leeshonger hebben en een boek verslinden. Eet zo het brood dat Jezus is. En je zult voldoening vinden!

Slot

Een man raakte verdwaald in de woestijn. Na lange tijd kwam hij eindelijk uitgeput aan bij een hut. Daar vond hij een waterpomp met een kruik met water en een briefje. Op het briefje stond: Giet al het water eerst uit over de pomp om hem aan de gang te krijgen. Als je dat doet, zul je al het water krijgen dat je nodig hebt. Nu moest hij een keuze maken. Uiteindelijk besloot hij de hele kruik leeg te gooien over de pomp en trok aan de hendel. Het duurde even, maar toen kwam er zoveel water uit dat hij niet alleen kon drinken maar ook al zijn flessen kon vullen. En tot slot vulde hij de kruik voor de volgende reiziger en schreef op het briefje: geloof me, het werkt!



Ook wij moeten die keuze maken. Er zijn genoeg dingen die tijdelijk voldoening geven. Jezus zegt: geloof me, ik het iets veel beters voor je. Ik ben het Brood dat leven geeft. Uiteindelijk hielden ze 12 manden brood over!

Er is Brood genoeg! Ook voor jou!

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je de honger in je zelf waar Jezus het over heeft? Lees daarover ook Psalm 63,1-6.
 - ❖ Waar voed jij je mee? Ook dingen die niet verzadigen? Ga op zoek en laat je voeden door het Woord van God en door Jezus die het Brood is dat leven geeft. Zet voor jezelf stappen om dat te doen! Welke?
- Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.