



Serie Jezus volgen (5)

Zondag 5 februari 2017

Thema: je getuigenis

 1 Petrus 3,8-22

Inleiding

In Perugia en Prato in Italië is iets bijzonders te zien aan de kerkgebouwen: de preekstoel staat aan de buitenkant van het gebouw! De dominicanen vonden dat het evangelie ook buiten de kerk te horen moest zijn! Had Christus niet gezegd dat alle mensen bekend gemaakt moesten worden met het evangelie? En dat maakten ze heel concreet door de preekstoelen buiten de kerk te bouwen!

Ook Petrus roept zijn lezers op om het goede nieuws over Jezus door te geven. Ze moesten bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in hen was. Kennelijk viel dat op in die tijd. Te midden van alle somberheid en leegheid die er vaak waren, bleek dat christenen anders in het leven stonden. Ze straalden hoop uit. Uit de geschiedenis weten we dat tijdens twee grote epidemieën in Europa christenen zorgden voor duizenden mensen die doodziek waren. Met gevaar van eigen leven. Mensen waren verbaasd: waarom deden ze dit? Dan getuigden ze van de hoop die ze diep van binnen hadden.

Hoe is dat bij jou? Vragen ze wel eens waarom je niet bang bent voor de toekomst? Waarom je niet terugscheldt als anderen het jou moeilijk maken? Waarom je een ander in de armen sluit, die jou niets te bieden heeft? Of krijg je die vragen nooit? Kan het zijn dat we die hoop zelf niet uitstralen? Omdat we God geen ruimte geven om ons leven te veranderen? Natuurlijk hadden christenen aan wie Petrus schrijft het niet gemakkelijk. Ze werden gediscrimineerd, ze verloren hun baan, ze werden bedreigd. Maar dat voerde niet de boventoon. Ze waren geliefde kinderen van God. Ze wisten van een geweldige toekomst die hun wachtte. Ze vonden vervulling in het leven met God. En dat straalden ze uit. Wat straalt jij uit? Wat zeg je als anderen je vragen naar de hoop die in je is? Dat heeft te maken met vier dingen.



1. Reikwijdte van je hart

Het begint eigenlijk allemaal met je hart. In vers 15 staat letterlijk; heilig Christus in je hart als Heer. Wat wordt daarmee bedoeld? In Jesaja 8,12 staat iets dergelijks. De profeet Jesaja doet daar een dringend appèl op het volk Israël. Hij roept de Israëlieten op om God heilig te achten in een vijandige omgeving. Laten ze Gods Naam hoog houden. Jozef en Daniel deden het!

Die oproep doet Petrus nu aan zijn lezers. Ook zij zijn in de minderheid. Ze zijn vreemdelingen voor hun vrienden van vroeger en hun familie. En wat overkomt vreemdelingen vaak? Haat, isolatie, onbegrip. In die moeilijke situatie moeten ze blijven bij hun keuze. Dat is niet gemakkelijk. Daarom zegt Petrus in vers 14: wees niet bang. Het zou kunnen zijn dat gemeenteleden terugschrikken voor die belijdenis dat Jezus Heer is. Daarom roept hij hen op: houd Jezus' Naam hoog!

De vraag is of we dat doen. Houden wij in de omgeving waarin wij verkeren Jezus' Naam hoog? Heeft Hij de eerste plaats in ons leven? Dat begint bij je hart. Het gaat dus wat verder dan de buitenkant. Wat heeft je hart? Waar ben je vol van? Hoe kun je getuigen van de hoop als jij je hart niet aan Jezus hebt gegeven?

Al blijft het niet tot je innerlijk beperkt. Die gedachte hebben wij misschien wel eens. Dat geloof iets persoonlijks is waar je niet over praat. Maar dat is een misverstand. Het hart is in de bijbel het centrum van je leven. Daar vallen de beslissingen die doorwerken in het leven van elke dag. Daarom maakt die toevoeging 'in je hart' de reikwijdte niet kleiner, maar groter. Het werkt overal in door! Als je Jezus in je hart heiligt, dan is dat overal aan te merken!

2. Denktank

Misschien denk je: ja, sommige mensen zijn echte evangelisten. Die hebben zomaar met anderen een gesprek over het geloof. Maar ik niet ... Maar wat voor beeld hebben we dan van dit getuigenis? Wij denken vaak dat we een complete geloofsbelijdenis aan iemand moeten vertellen. Maar dat is nog maar de vraag. Zijn het vaak niet concrete en kleine dingen? Waarbij je iemand een stapje verder helpt? Je moet mensen ook de tijd geven om over iets na te denken. Het is nogal wat om aan iemand anders te vragen om een compleet andere wereldvisie te geloven. Geef die ander de gelegenheid om erover na te denken en vertrouw op het werk van de heilige Geest!

Vaak gaat het om gewone vragen waardoor je een ander aan het denken kan zetten. Aan de rijke jongeling vraagt Jezus niet: geloof je in Mij. Maar: verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen. Dat raakt hem. En wanneer de Samaritaanse vrouw Jezus een theologische vraag stelt, gaat hij er niet op in. Hij zegt: haal je man. Zo raakt Hij haar als het gaat om haar zoektocht naar levensvervulling.

De manier waarop we dat doen is niet onbelangrijk: zachtmoedig en met respect. Wees mild; je bent zelf ook een zondig mens met al zijn fouten en gebreken ... En toon respect al hebben mensen heel andere opvattingen. Maar breng ze bij Christus! Vertel over Hem die ook jou genadig is. Doe je dat?

3. Liefdefabriek

Het is opvallend dat Petrus in deze brief geregeld over de gemeente spreekt. In moeilijke tijden kan de gemeente een bron van liefde zijn. Daar mag je je geaccepteerd en geliefd weten. De liefde van Christus moet daar heersen. De gemeente moet de plek zijn waar je je welkom voelt. Waar mensen elkaar aanvaarden. Waar de liefde de toon zet. Wat is het mooi als we mensen naar zo'n plek kunnen meenemen. Waar ze leren wat Gods liefde inhoudt. Waar ze ontdekken wat genade is. Waar je mag groeien in je geloof, als je nog aan het begin staat. Waar ieder mens telt. Hoe ben je zo'n gemeente waar anderen graag bij willen horen? Vind je dat belangrijk? Zet je je zelf hiervoor in? Petrus maakt dat heel concreet in vers 8-12. Eensgezindheid. Dat betekent dat je samen gericht bent op het leven met God. Dat maakt alle andere dingen ondergeschikt. Heb je het daar met elkaar over? En is er onderling meeleven? Weet je je verbonden met die ander die in nood is? Is de gemeente een fabriek van liefde?

En ben je dat als gemeente ook naar buiten toe? In vers 9-11 vind je dat terug: je bent gezegend om tot een zegen te zijn. Wat mooi als we anderen mogen uitnodigen om lid van deze fantastische familie te worden.



4. Christus Koning

Lastig om te getuigen? Weet dan dat Christus Koning is. Zo eindigt Petrus dit gedeelte. In zijn kracht mag je getuigen. Laten we daarom op Hem letten. Na alles wat Petrus gezegd heeft, gaat hij het opnieuw verzen lang over Christus hebben. Let op wat Hij heeft gedaan!

Jezus heeft ook geleden, is gestorven. Hij was de generaal die niet in het achterste gelid stond, maar voor de troepen uitging. Hij nam onze schuld op zich en liet zich kruisigen. Maar Hij heeft overwonnen. En die overwinning is zelfs bericht aan de doden. Zijn overwinning drong niet alleen tot in de hemel door, maar ook in het dodenrijk. Niet alleen daar waar engelen en machten Hem onderdanig zijn, maar ook waar de grootste tegenstanders bewaard worden: het dodenrijk. Daarin ligt een enorme bemoediging. Verkijk je niet op de moeilijkheden die er kunnen zijn. Want Jezus' macht is groot. Iedereen weet dat! Blijf daarom getuigen van de hoop die in je is. Vertrouw je daarin op Hem?

Slot

Aad Kamsteeg vertelt in een van zijn boeken over een zwarte Amerikaan die voor zijn werk geregeld bijeenkomsten in het zuiden bezocht. In de pauzes stond hij altijd alleen. Maar op een dag liep een blanke man naar hem toe en stelde zich voor. Toen hij de islamitische naam van de ander hoorde, zei hij: u bent moslim. Wat interessant. Ik heb altijd al meer willen weten van de islam. Kunnen we samen lunchen. Bij die ene lunch bleef het niet. Nadat de moslim was uitgesproken, was hij op zijn beurt belangstellend geworden naar de levensovertuiging van de ander. Die bleek christen te zijn. En hij vertelde op zijn beurt iets van zijn levensovertuiging. Niet lang daarna zette de eerste man de stap om een volgeling van Jezus te worden. Maar het begon allemaal bij die andere man: die was mild, had respect en gaf de hoop door. Ik ben benieuwd aan wie jij dat gaat doen in de komende week ...

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Petrus' woorden komen heel dichtbij: waar is jouw hart vol van?
- ❖ Hoe zou je van de hoop getuigen die in je is? Hoe zou je dat verwoorden? Lees ook nog eens Johannes 4 en Marcus 10,17-31
- ❖ Hoe wil je je de komende week open stellen voor mensen die God op jouw weg brengt?

Gods zegen voor deze nieuwe week en een hartelijke groet, ds. Jan Bosch.