



Serie: Zet je voet op het water! (2)

Zondag 30 april 2017

Thema: Hij leidt je (door de storm)

 **Marcus 4,35-41**

Inleiding

Angst. Bijna ieder mens is wel eens angstig. Bang voor dingen die kunnen gebeuren. De Engelsman Melville heeft eens een lijst gemaakt met de verschillende soorten angst die er zijn. Hij kwam op 200 soorten! Denk aan agorafobie: straatvrees. Of claustrofobie: vrees voor kleine ruimten. Of arachnafobie: angst voor spinnen. En er schijnt zelfs te bestaan: hippopotamo-monstroses-quippe-dalio-fobie. Dat is vrees voor lange woorden ...

Sommige dingen zul je niet vaak tegenkomen, maar we hebben allemaal wel iets waarvoor we bang zijn. En jij, waar ben jij bang voor? Ontslag? Financiële problemen? Geweld? Je gezondheid? Er is zoveel dat je geluk kan bedreigen. Soms zit je in je leven midden in de storm. En wat doe je? In dit gedeelte van Marcus gaat het ook over storm. En over mensen die er middenin zaten en doodsbang waren. Maar Jezus was ook aan boord En dat veranderde de situatie! Ook Matteus en Lucas vermelden deze gebeurtenis. Een belangrijke gebeurtenis met een machtige boodschap. Door wat hier gebeurt, wordt nog duidelijker wie Jezus is. En wat je aan Hem hebt.

1. Jezus' macht is reëel

Het gedeelte in Marcus over de storm op het meer is heel kort. In totaal gaat het om maar zeven verzen. Maar het wemelt van de details. En dat is zeer opmerkelijk. Het had dus nog korter verteld kunnen worden. Er staan eigenlijk heel veel dingen in die weinig toevoegen. Zo wordt ons in vers 35 verteld dat het aan het einde van de dag is. In vers 36 lees je dat ze Jezus meenemen in de boot waar Hij al in zit. Dat verwijst naar het begin van het hoofdstuk waar verteld wordt dat Jezus spreekt vanaf een boot. Dan wordt ons verteld in vers 36 dat er nog meer boten meegaan. In vers 38 lees je dat Jezus op een kussen ligt. In datzelfde vers staat er dan nog eens bij dat dit achter in de boot is. Allemaal dingen die van secundaire betekenis zijn.

Ondertussen zijn die details heel belangrijk. Ze laten ons namelijk zien dat het echt gebeurd is. Als je een legende zou schrijven, zou je die dingen niet vermelden. Wat is er bijvoorbeeld het nut van om te vermelden dat er nog meer boten waren? Dat voegt toch niets toe? Het wordt even vermeld, maar daarna lees je er niets meer over.

Wat duidelijk wordt is: het zijn herinneringen van iemand die er bij was! Want ooggetuigen letten nooit zo precies op bijzonderheden die wel of niet een functie hebben in het geheel. Maar Petrus ziet het zo voor zich. En zo vertelt hij het aan Marcus. Zo was het gegaan!

Veel mensen in onze tijd vragen zich af of de geschiedenissen uit de bijbel wel kloppen. Is het niet allemaal bedacht? Maar het probleem is dat die geschiedenissen veel te gedetailleerd zijn daarvoor. Het gaat ook hier om een ooggetuigenverslag. En het is opgeschreven toen de andere ooggetuigen nog leefden. De mensen uit de andere bootjes hadden het ook meegemaakt. Zoals het hier staat, zo is het gebeurd.

Het is maar niet een inspirerend verhaal, maar dit is gebeurd. Jezus was werkelijk Gods Zoon. Hij werd gekruisigd. Hij stond op uit de dood. Zijn macht was zichtbaar. Omdat het werkelijk waar is, kan het ook jouw leven veranderen. Dat is ook het doel van deze geschiedenis, dat je Jezus vertrouwt in de stormen van je leven. Want Hij kan de storm aan. Ze hebben het eerder meegemaakt!

2. Jezus' macht is onbeperkt

Wanneer Jezus met zijn leerlingen het meer van Galilea opgaat, is er nog niets aan de hand. Maar het duurt niet lang of er breekt een noodweer los. Het kan op het meer van Galilea behoorlijk spoken. Het meer zelf ligt op 212 meter onder de zeespiegel. De temperatuur kan er flink oplopen. Maar vlakbij het meer ligt de berg Hermon, bedekt met sneeuw. Als de koude lucht van de Hermon met de warme lucht van het meer in aanraking komt, dan gaat het fout. Nu zullen de leerlingen van Jezus, die vissers waren, wel wat gewend zijn. Maar deze keer moet het toch wel erg

dreigend geweest zijn. Ze zaten er helemaal doorheen. Ze waren doodsbang. Dat klinkt ook door in wat ze zeggen: Heer, we vergaan! Het water staat al in de boot. Dit loopt niet goed af!

En wat kun je doen? Het is opvallend dat in vers 39 staat dat Jezus de zee bestraft. Hetzelfde werkwoord wordt gebruikt in Marcus 1,25 waar Jezus een boze geest bestraft. Voor een oosterling was het water een gebied van vreselijke machten. Daar werd je leven bedreigd. Zodra Jezus en zijn leerlingen op het meer zijn, grijpen de machten hun kans. De aanval op Jezus en op zijn volgelingen wordt opnieuw ingezet. En wie kan er iets doen tegen al die kwade machten die er in deze wereld zijn?

En dan? Één woord van Jezus is genoeg: stil! Zoals je dat tegen een kind kan zeggen. Zo praat je toch niet tegen een storm? Maar er valt nog iets op. Niet alleen de wind gaat liggen, maar ook het water is vlak geworden. Dat gebeurt nooit. Denk bijvoorbeeld aan tsunami's, waar de golven urenlang kunnen doorgaan na een aardbeving. Wat is dit? De zee is eigenlijk oncontroleerbaar. Daar kun je niets tegen beginnen. Behalve God. Alleen God kan de zee controleren. Zo is er alle eeuwen door tegenaan gekeken. Bekend is de geschiedenis van de Deense koning Knoet. Door zijn landgenoten werd hij op handen gedragen. Maar hij werd er zelf moe van en vond het overdreven. Daarom liet hij zijn bedienden hem met stoel en al op het strand zetten. Hij beval het water niet verder te komen en hem nat te maken. Maar wat hij ook zei: de vloed kwam en het water gehoorzaamde niet. En al snel spoelden de golven over zijn stoel heen. Toen zei hij tegen zijn bedienden: alleen God kan de zee stoppen.

En dan deze geschiedenis. Hier laat Jezus de kracht zien die God alleen heeft. En Jezus beroept zich niet op een hogere macht, maar handelt zelf. Wat betekent dat? Dit kan niet anders betekenen dan dat we in Jezus werkelijk met de Zoon van God te maken hebben. Dan is er alle hoop van de wereld. Bij Hem ben je veilig! Bouw op Hem!

3. Jezus' macht is betrouwbaar

Toch is het heel spannend. De leerlingen zijn doodsbang. Het is nog een kwestie van seconden en Jezus slaapt! Waarom doet Hij niets? Dat gevoel hebben we allemaal wel eens. Als we het moeilijk hebben, waarom grijpt God niet in? Het lijkt wel alsof Hij er niet is? Jezus slaapt ... Ze maken Hem wakker: Heer, hoe kan het dat U slaapt? Doe toch wat! Help ons! En dan stilt Jezus de storm. Maar hij zegt niet: jullie hebben helemaal gelijk. Ik snap jullie gevoelens. Nee, Hij verwijt hun hun kleingeloof. Kennelijk hebben ze nog niet ontdekt wie Jezus is. Terwijl ze al zoveel van Hem gehoord en gezien hebben. Ze konden het toch weten ...

Ook al stormt het om je heen, dan kom je er doorheen als Jezus bij je is. Geloven betekent niet dat je nooit een storm meemaakt, maar wel dat je er doorheen komt. Want Jezus is machtiger. Uiteindelijk zal Hij alle stormen opruimen. En daarom kun je midden in moeilijke omstandigheden staande blijven. De storm is wel echt. Maar Jezus gaat met je mee door de storm.

Het doet allemaal denken aan wat er met Jona in de storm gebeurde. Met dit verschil: Jezus' werk gaat verder. Hij zegt dat Hij op een dag alle stormen zal stillen. Hoe doet hij dat? Toen Hij aan het kruis was, werd Hij in de ergste storm gegooid. In de golven van zonde en dood. De enige storm die ons echt kon pakken, kwam op Hem. Als dat tot je doordringt, weet je: Hij houdt werkelijk van mij. Zeg dus nooit: geeft u wel om mij? Dat doet Hij! Als je weet, dat Hij je in de ergste storm niet in de steek liet, wat doet je denken dat Hij je in de steek laat bij de kleine stormen? Met Jezus in de boot, kom je er doorheen. In de doop wordt dat prachtig zichtbaar. Hij belooft het! Gebruik je geloof en je kunt de storm aan!

Slot

De watersnood ramp in 1953 was verschrikkelijk. Toen een Zeeuwse boer kort na de ramp werd geïnterviewd, werd hem gevraagd waaraan hij dacht toen het water door de dijk brak en op zijn huis afkwam. Hij zei: Eerst dacht ik aan mijn landerijen die door het water voor jaren bedorven waren. Toen dacht ik aan mijn huis of dat het zou houden tegen het geweld van het water. Toen dacht ik aan mijn gezin en aan mij zelf of dit nu het einde betekende. En toen dacht ik alleen nog aan God.

Dat is geloven. Dat je alleen nog God overhoudt. Er is zoveel om bang voor te zijn. Je kunt er 200 woorden voor bedenken. Maar in de bijbel staat 365 keer: wees niet bang! Het komt goed. De eerste storm is gestild. Jezus zal eens alle stormen tot zwijgen brengen. Zorg dat je Hem in het oog houdt!



Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Wat zijn de stormen die door jouw leven razen? Hoe reageer je?
- ❖ Lees voor jezelf eens Psalm 62. Op een wonderlijke manier is er sprake van een rots, een schuilplaats en een burcht. Vul voor je zelf eens in hoe God dat voor je is. Wees niet bang!

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.