



Serie Leef! (3)

Zondag 26 maart 2017

Thema: Ik ben de ware Wijnstok

Johannes 15,1-8

Inleiding

Bij bol.com was het een tijdje het best verkochte boek: de biografie van Steve Jobs, de vroegere directeur van Apple. Op 6 oktober 2011 overleed hij, maar zijn producten zijn bekend over heel de wereld. Het boek van Richard Borgman over hem heeft zelfs als titel:

Hoe Steveljobs en Apple de wereld veranderden. Een bijzonder mens met een bijzondere carrière. Geadopteerd, schoolverlater, ernstige ziekte. Maar op z'n 30^e multimiljonair en iemand die het medialandschap compleet veranderde. Dat spreekt veel mensen aan: iemand die wat van zijn leven maakte!

Velen van ons hebben misschien het gevoel, dat alles ze bij de handen afbreekt. Je zou wel graag meer willen, maar het zit er niet in. Het is opmerkelijk dat de bijbel het woord succes niet kent. De bijbel kent een ander principe: vrucht. Het gaat niet om iets dat je zelf moet doen, maar om iets dat je ontvangt. En dan wordt er heel veel mogelijk. Dan komt ieder mens in beeld, wie je ook bent. Zoals Petrus, die zo vaak de fout in ging, maar met Gods hulp door zijn moedig optreden voor velen het verschil maakte. Of Paulus die eerst christenen vervolgde, maar later een getuige van Christus werd en tot zegen van velen is geweest. Of Pua en Zifra, twee vroedvrouwen, die stonden voor hun geloof. Of Dorkas, die met haar gaven zoveel armen wist te helpen.

In Johannes 15 lezen we het geheim. Verlang je naar groei, verandering? Ik ben de ware Wijnstok, zegt Jezus. Wat bedoelde Hij daarmee? Voor veel mensen in Israël was dat wel duidelijk. Want Israël is een wijnland. De zon schijnt er vaak genoeg voor, zodat druiven goed kunnen groeien. De productie was kleinschalig. Er waren veel kleine boeren met een eigen stuk land of een wijnberg. Ze hadden er veel werk aan. De grond moest van stenen worden gezuiverd. Muurtjes werden aangelegd om dieren tegen te houden. Er moesten een wijnpers en een bak komen. En bewaarplaatsen moesten in de rotsen uitgehakt worden. Geregeld moest de grond worden omgespit. Onkruid moest gewied worden en er moest gesnoeid worden. Als dan eindelijk de oogst kwam, moesten er arbeiders gehuurd worden om te helpen om de oogst binnen te halen. Al met al was de wijnstok een belangrijk symbool in Israël. Het was een nationaal teken van welvaart en vrede. Het werd als iets moois gezien als je onder je eigen vijgenboom en wijnstok kon zitten (1 Koningen 4,25). Je komt de wijnstok ook tegen op de munten van de Makkabeeën, joodse verzetsstrijders. Het beeld van de wijnstok was dus heel bekend. Maar het was vooral een beeld voor het joodse volk waar God voor zorgt. En nu gaat Jezus het daar met zijn leerlingen over hebben.

Best mogelijk dat hij daar met hen over sprak in de buurt van de tempel. Misschien liep Hij met zijn leerlingen over het tempelplein. Dan was Hij vlak bij de tempel die door Herodes zo prachtig was opgebouwd. Hoog boven alles uit kon je in Jeruzalem de tempel zien. Met zijn prachtige gevel. Herodes had die gevel laten versieren met een wijnstok in goud, omdat het bij de Israëlieten zo'n geliefd beeld was. Twaalf brede ranken met aan elke rank een volle druiventros. Een beeld voor de 12 stammen van Israël.

Voor 's ochtends als het zonlicht er op scheen, was het een prachtig gezicht. Misschien was het wel daar dat Jezus zei: de ware wijnstok, dat ben ik! Als er Eén is die geeft, dan Hij het wel. Als je aan Hem verbonden bent, dan gaat je leven vrucht dragen. Net zoals een rank die aan de wijnstok vastzit. Als Jezus' liefde in je overstroomt, ga je zelf liefde geven. Als je vol wordt van zijn vergevingsgezindheid, ga je zelf ook vergeven. En als je dat niet doet, dan is de vraag: ben je wel verbonden aan Hem? Ben je nog verbonden aan Jezus? Jezus vraagt hier naar de vruchten. Hij investeert zoveel in jou. Denk aan zijn liefde die Hij toonde op Golgotha. Wat is het resultaat?

1. Gods verwachting

Jezus heeft het over de vrucht van de wijnstok. Dat kunnen we ons goed voorstellen. Als wij een groentetuin hebben, dan wil je vruchten zien na al het werk dat je er aan besteed hebt. Of als je trainer van een voetbalelftal bent en je hebt heel wat uren in het werken met je team geïnvesteerd, dan wil je resultaten halen. Dat wil Jezus ook.

Vruchten op zijn werk zien. Wanneer Jezus de laatste dag voor zijn dood allerlei gesprekken met zijn leerlingen heeft, brengt Hij juist dat ter sprake. Vlak voordat Hij het lijden aan het kruis tegemoet gaat. Vlak voordat zijn werk tot voltooiing gaat komen, vraagt Hij zijn leerlingen naar de vruchten van zijn werk. Als jij in je hart geraakt bent door zijn immense genade en liefde, wat wordt daar zichtbaar van in jouw leven? Hoe wordt het zichtbaar dat de kracht van de zonde gebroken is? Waaraan merk je dat de Geest van Jezus in jou werkt? Merken anderen het?



In die paar verzen in Johannes 15 gaat het zeven keer over vruchten. Een wijnboer snoeide de wilde takken om de goede extra kansen te geven. Zo wil God ook in jouw leven verkeerde zaken aanpakken, om ruimte te maken voor het goede. Geef je God ook die ruimte om de zonde in je leven aan te pakken? Juist dan komt er ruimte om te groeien in goede dingen. Bij een wijnrank gaat anders ook veel kracht zitten in de verkeerde takken. Wat kunnen verkeerde dingen in je leven veel energie kosten. Stop er mee en geef die energie aan de goede dingen, waarin je verder kunt groeien. Groeien door snoeien. Vruchten? Dan kunnen we denken aan de vrucht van de heilige Geest (Galaten 5,22). Maar ook aan wat Jezus in vers 16 noemt: het verkondigen van het evangelie. Al die dingen bij elkaar. Dat is het waar God naar uitkijkt. Wat zijn bij jou de vruchten?

2. Gods hulp

Hoe gaat dat dan? Wie kan dit opbrengen? Hoe lukt het je om je zelfbeheersing niet te verliezen, om vriendelijk te zijn en te getuigen van het evangelie? Dan valt op dat Jezus zegt dat we zonder Hem niets kunnen doen. Het gaat dus alleen, als we dichtbij Hem blijven. Opvallend is dat er niet alleen zeven keer over de vruchten wordt gesproken, maar ook zeven keer over 'in Hem'! Het één gaat niet zonder het ander. Die vruchten komen er als je aan Jezus verbonden blijft. Dat is ook heel bemoedigend. Niemand hoeft zonder vruchten te blijven in zijn leven. Wie aan Jezus verbonden is, zal het zien! De bekende pianist Arthur Rubenstein zei eens: als ik 1 dag vergeet te oefenen, dan merk ik het. Als ik 2 dagen vergeet te oefenen, zullen mijn vrienden het merken. Als ik 3 dagen vergeet te oefenen, dan merkt het publiek het. Als je het contact met Jezus verliest, zul je het eerst zelf merken. Maar uiteindelijk anderen ook. Blijf daarom in Hem! Blijf met Jezus verbonden. Hoe? Jezus noemt in Johannes 15 twee dingen: zijn woorden en het gebed. Je kunt ze geen dag vergeten!

3. Gods verrassing

Het verrassende is dat Jezus het heeft over 'veel vrucht' en 'blijvende vrucht'. Het is het omgekeerde van wat daarvoor staat. Zonder Mij kunnen jullie niets doen, zegt Jezus. Maar dan is ook het omgekeerde waar: mét Jezus zullen de apostelen tot grote dingen in staat zijn. We hebben gezien dat je kunt denken aan de vrucht van de heilige Geest. Maar in vers 16 wordt ook nog de koppeling gemaakt naar het feit dat Jezus zijn vrienden zelf had uitgekozen en aangesteld om er op uit te gaan. Dat verwijst naar de opdracht om het evangelie te verkondigen aan Israël en de volken. En dat zal zeker ook vrucht dragen. Er is dan een grote oogst aan gelovige mensen te verwachten. En dat is een vrucht die blijft.

Als je jezelf beschikbaar stelt, wil God je gebruiken. Zoals Maria dat eens tegen de engel zei: laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt (Lucas 1,38). Daar zit iets passiefs in. Het is God die door zijn Geest in Maria werkt. Het moet mij geschieden. Maar als ik dit zegt, stel ik mezelf wel totaal beschikbaar. Daar ben ik totaal bij betrokken. Ik laat God in en door mij werken. En tegelijk ben ik totaal actief. Zo leef ik met Christus. En dan gebeurt er altijd wat.

Zoals bij die predikant die niet bijzonder begaafd was, maar zeer trouw in zijn werk. Niet veel mensen bezochten de diensten. Maar bij de kerkgangers zat toch iemand die tot geloof kwam na jaren werk. Dat was Charles Spurgeon. Hij wist op zijn beurt velen met het evangelie te bereiken. Die dominee dacht misschien ook: wat heeft mijn leven nu eigenlijk opgeleverd? Maar die ene vrucht was er. En hoeveel mensen zijn er door Spurgeon niet bereikt met het evangelie? Als je verbonden bent aan Jezus, mag je zeker vrucht dragen!

Slot

Verlang je er zoals zoveel mensen naar dat je ergens voor leeft? Dat je leven vruchtbaar is? Jezus zegt: Ik ben de ware Wijnstok! Als je aan Mij verbonden bent, zul je vrucht dragen. Je leven mag opbloeien! Zeg met Maria: laat er maar gebeuren wat U gezegd hebt? Heer, hier ben ik!

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Lees voor jezelf Galaten 5,16-24 door. Spreekt het je aan? Verlang je er naar? Wil je vrucht dragen?
- ❖ Jezus benadrukt de verbondenheid met Hem. Hoe wil je de komende week werk maken van de twee dingen die Hij noemt om met Hem verbonden te blijven: zijn woorden en het gebed?
- ❖ Groeien door snoeien: wat moet er in jouw leven gesnoeid worden om meer vrucht te kunnen dragen? Vraag deze week in je gebed om Gods hulp daarbij en maak concreet waar gesnoeid moet worden.

Een vruchtbare week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.