

Serie Geloven: Vernieuwen (David)

Zondag 26 juni 2016

Thema: I always get my sin ...

2 Samuel 11: 1-15 en 12: 1-7a

Inleiding

Vertalen is niet altijd gemakkelijk ...

En daarom een compliment voor diegenen uit onze gemeente die tijdens de dienst alles vertalen in het Engels of het Farsi!

Maar het gaat ook nog wel eens mis. En zeker ook bij Nederlanders ... In theorie zouden Nederlanders goed Engels moeten kunnen spreken. Maar in de praktijk is dat nog wel eens anders. Maarten Rijkens schreef een boekje over het bizarre Engels van de Nederlanders. En gaf het de pakkende titel mee: *I always get my sin*.

Woorden die goed passen bij wat we in de bijbel lezen. Want zo gaat het toch vaak? Dikwijls zijn we er op uit om onze zin te krijgen. Maar vaak heeft het ook met zonde te maken. Soms heb je niet eens door dat je op een verkeerd pad terecht bent gekomen. En voordat je het weet is er een dominostenen effect. Vandaag een voorbeeld uit de bijbel en wat we er van kunnen leren.

Het gaat over een van de bekendste koningen die Israel ooit heeft gehad: David. Als Israel in oorlog is met Ammon, gaat het mis. David doet wat hij anders nooit doet: hij blijft thuis. Je krijgt het idee dat hij zich overgegeven heeft aan het luie en lege leven. Vrij plotseling lijkt dat over hem te zijn gekomen. Haast van de ene op de andere dag. In eerdere hoofdstukken lees je dat hij de man naar Gods hart is, maar hier in deze hoofdstukken komen we een heel andere David tegen. Hij blijft thuis van zijn werk en ligt tot diep in de middag in zijn bed. En zo ontstaat er een voedingsbodem voor wat er dan met David gebeurt. Ze zeggen wel eens: ledigheid is des duivels oorkussen ... Als hij naar buiten gaat, ziet hij een vrouw die zich aan het baden is. Geboeid staat David te kijken. Er staat nog bij: ze was knap om te zien. En dan gaat het mis ...



1. *De macht van de zonde*

Het is een dominostenen effect. Van de ene zonde komt de andere. Na de ene leugen komt de andere. David raakt er helemaal in verstrikt. Op zijn vraag: wie is die vrouw, krijgt hij als antwoord: Bathseba, de vrouw van Uria. Dat lijkt toch duidelijk genoeg! Verkeerslicht op rood! Maar David gaat er aan voorbij. Je bent toch koning of niet? *I always get my sin ...* Maar het gaat mis als Bathseba zwanger blijkt te zijn. Eerst probeert David Uria zo ver te krijgen dat hij bij zijn vrouw is. Dan zal hij denken dat het om zijn kind gaat. Maar de opzet van David mislukt. Dan maar iets anders bedacht. En zo komt Uria om in de oorlog wanneer hij op een gevaarlijke plek wordt ingezet.

Het is alles bij elkaar een zeer onfrisse affaire. Gemeen tot en met. Hoe heeft David zover kunnen komen? In hoofdstuk 23 komt je de naam van Uria tegen bij de helden op wie David kon rekenen. En Bathseba is nota bene de kleindochter van Achitofel, de meest gerespecteerde man uit Davids kabinet. Is dit dezelfde man die de reus Goliath versloeg? De man die de prachtigste psalmen maakte? Hoe kan iemand zulke dingen doen?

Wat leert ons deze geschiedenis? Dit: de mogelijkheid om kwaad, zonde te doen, leeft in ieder hart. Soms kun je echt ver van huis (lees: van God) zijn! Misschien geldt het ook voor u/jou ... Zijn er in ons leven ook dominostenen aan het omvallen? Dood de zonde voordat de zonde u/jou doodt! Zo mogen we bij de viering van het avondmaal met onze zonden naar God toe gaan en ze eerlijk belijden.

2. De kracht van genade

Maar God wil het niet. David denkt misschien dat er geen haan naar kraait. Maar de laatste zin in hoofdstuk 11 luidt: de zaak die David had gedaan, was kwaad in de ogen van God. Een jaar later meldt zich iemand bij de paleispoort. De profeet Nathan. Zo midden in het dagelijks leven stuurt God een profeet. Heb je het door als vandaag of morgen God jou op de schouder tikt? Kan het zijn dat dit nu gebeurt?

En dan komt er een eenvoudig verhaal. Het is net alsof de profeet een zaak aan David als koning voorlegt. Het was immers de koning die de rechtspraak in die tijd deed. En de uitspraak die David doet is buiten alle proporties. De wet van Mozes schreef in dit geval vier keer de prijs van het lam voor. Maar David zegt: die man moet sterven! Waarom gebeurt dit?

Als je weet dat je schuldig bent in een bepaalde zaak, ga je dat vaak compenseren door extreem rechtvaardig te willen zijn in andere dingen. Maar dan komt de toepassing van de preek: u bent die man!

Waarom zegt Nathan dat met een omweg en niet direct? Kennelijk wil God alles doen om ons te overtuigen en ons te brengen tot bekering. Want hoe gemakkelijk zijn we als mensen niet geneigd om een web van verdediging rondom ons te bouwen? 'Ik had het al zo moeilijk.' 'Ik doe het voor het algemeen belang.' 'Zulke dingen gebeuren nu eenmaal.' Als je iemand rechtstreeks beschuldigt, is het dit wat meestal gebeurt. Maar God is uit op je bekering. Op je redding!

Wat is het moeilijk om je fouten toe te geven. Maar ... doe het! Want als je schuldig bent, voel je je ellendig. Als je wilt weten hoe David zich voelde, moet je Psalm 32 eens lezen. Wat er gebeurd was kwelde hem dag en nacht. Hoe meer hij het verdrong, hoe meer zijn zonden als een loden last werden. Hoe lang kunnen wij soms onze zonden verbergen. Want als je er mee voor de dag komt, verlies je je goede naam. Of je bent bang dat je wordt afgewezen. Maar doe wat David deed: belijd je schuld. Want God is uit op je redding, op verandering. In brood en wijn wordt dat zichtbaar. Zichtbare tekenen van Zijn genade!

3. Het wonder van vergeving

En waarom zouden we onze zonden ook niet belijden? Want het mooiste komt nog. Vers 13. Wat een verandering bracht dit in het leven van David teweeg. Hij heeft er later ook een lied over geschreven: Psalm 51. Het bijzondere van deze psalm is dat er vier verschillende woorden voor zonde in staan, maar wel 19 verschillende woorden over vergeving en herstel. Voor zondigen heb je niet zoveel fantasie nodig. Maar vergeving en redding is een ander verhaal. God heeft zoveel in huis om ons te vergeven en een nieuw leven te geven. Een oplossing die geen mens kon bedenken, is door God bedacht. Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, betaalde de rekening voor onze zonden. Hij draaide voor onze schuld op. Dat wilde Hij zelfs!! Wat is Gods genade groot! Het avondmaal laat het ons zien! We mogen proeven dat God goed is (Psalm 34: 9)!

Slot

Waarom wachten op het moment dat alsnog boven water komt wat verkeerd is gegaan in ons leven? David wachtte een jaar. Het was geen fijne tijd (en dat is zachtjes uitgedrukt). God heeft zoveel in huis om ons er uit te halen!

I always get my sin, is uiteindelijk fout Engels, fout Nederlands. Het is gewoon fout. Laten we niet op dat spoor verder gaan, maar tot God gaan en ons ons leven lang verwonderen over Zijn genade!

**GENADE: NIET
KRIJGEN WAT JE WEL
HEBT VERDIEND
EN WEL KRIJGEN
WAT JE NIET HEBT
VERDIEND**

visje
www.visjeposters.nl

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ lees 2 Samuel 11: 1-15 nog eens door. Welke dominostenen kom je tegen die David op de weg van de zonde brengen. Herken je dit dominostenen effect?
- ❖ Psalm 32 laat ons zien hoe ellendig je je kunt voelen als je op een verkeerde weg zit in je leven. Psalm 130 laat zien wat God in huis heeft om je er uit te halen. Beschrijf dat eens en ontdek het voor het eerst of opnieuw door je zonden te belijden en er mee naar God te gaan.
- ❖ Psalm 51 laat zien hoe David bidt om Gods heilige Geest. God wil Hulp uit de hemel zenden. Neem er tijd voor om God te bidden om Zijn Geest en in het spoor van de Geest te gaan (Galaten 5: 25)

Een gezegende week allemaal! We mogen leven van Gods genade! Genade is: niet krijgen wat je wel hebt verdiend en wel krijgen wat je niet hebt verdiend. God is groot!