



Serie: Een kerk met passie (1)

Zondag 24 september 2017

Thema: Een betrokken Koning

 Openbaring 1,7-20

Inleiding

Een kerk die in vuur en vlam staat: daar verlangen we naar! Maar zo is de werkelijkheid niet altijd. Soms kan er zo weinig van de kerk uitgaan, dat je je afvraagt: waar is het enthousiasme? Is het eerste vuur gedoofd? Is de kerk lauw geworden?

Het is daarom opvallend dat het allerlaatste boek in de bijbel een boek is voor de kerk. In Openbaring 1,4 staat dat de apostel Johannes moet schrijven aan de zeven gemeenten in Turkije. Als je op de kaart kijkt, zie je dat ze langs zeven postdistricten in die tijd liggen. En vanuit die zeven steden werden de brieven naar de dorpen in de buurt gestuurd. Die zeven kerken van toen zijn de brievenbus voor de kerken van alle eeuwen. Het is een boodschap voor de kerk van alle tijden.

Wat Johannes schrijft is heel herkenbaar. Hoe er soms lauwheid of oppervlakkigheid in de kerk kan zijn. Dan is de eerste liefde verdwenen. Of hoe een kerk heel actief kan zijn, maar weinig werk maakt van de bijbel.

Al is er zeker ook wel wat positiefs te melden. Er zijn ook kerken waar gastvrijheid is en waar men trouw is aan het geloof.

Maar je merkt dat er ook kerken zijn waar men het wat laat zitten. Dat is ook wel begrijpelijk. De christenen botsten op tegen de eisen van de Romeinen die in Turkije heer en meester waren. Die verwachten dat in heel het Romeinse Rijk de keizer vereerd werd. Die moest immers het symbool van eenheid zijn voor al die verschillende volken. Alleen de joden waren van die plicht om de keizer te vereren uitgezonderd. Daar werden in eerste instantie de christenen ook onder gerekend, maar na verloop van tijd zagen de Romeinen hen als een aparte stroming. En omdat ze niet meededen aan de verering van de keizer werden ze gewantrouwd. En toen hun aantal groeide werden ze als gevaarlijk gezien. En toen begonnen de vervolgingen. Je kunt je voorstellen dat er onder die eerste christenen paniek uitbrak. Hun geloof zakte in. En wij herkennen dat misschien wel, dat je niet altijd even stevig in je geloofsschoenen staat. Wat moet je er aan doen?

Opvallend is hoe Johannes hierover schrijft. Wat een bijzonder boek is dit laatste bijbelboek! Het staat vol draken en engelen, bovenaardse wezens en dieren, kleuren en getallen. Waarom is dat? Het is net als bij een wandeling. Je kunt thuis op internet een mooie route opzoeken, maar ga de wandeling eens in het echt maken! Je snuift de geur van het bos op, je ziet de kleuren van de eiken en sparren en je hoort een specht of uil. Al je zintuigen worden geprikkeld. Zo wil dit laatste bijbelboek ons wakker schudden, ons Gods heil laten zien, ons de gebeurtenissen laten voelen.

Als je dit boek leest, voel je je klaarwakker. Je ziet het gebeuren. Je kunt er niet omheen. Weg met de sleur. Weg met de lauwheid. Je voelt het: Gods toekomst breekt aan! God is er! En jij wordt uitgenodigd om het mee te maken! Wat doe je?

Misschien heb je de andere Bijbelboeken gelezen als informatie (wat niet juist is; ze zijn veel meer!). Maar hier wordt je wakker geschud. Je voelt de hete adem van de draak in je nek en ziet vurige wagens voorbij schieten. En zie toch eens de schittering van het nieuwe Jeruzalem! Zie het! Daar kun je toch niet lauw of ongeïnteresseerd onder blijven!? Je leven mag vol vuur en vol verwachting zijn!

Want Hij dit zegt is Hij die is en die was en die komt. Een bijzondere naam die voor God gebruikt wordt. Goden heetten in die tijd wel: hij die is, die was en zal zijn. Johannes gebruikt die titel, maar met een groot verschil: Hij die



is, die was en die komt! In de bijbel gaat het over een God die komt! Deze God blijft betrokken bij zijn kerk. Richt daarom je blik op Hem! En daarom wordt er in Openbaring eerst een heel hoofdstuk gewijd aan de Koning van de kerk voordat de brieven aan de kerken komen. Dat verandert alles ...

1. Een betrokken Koning: Hij spreekt tot je

Maar liefst zeven (!) kenmerken kom je tegen van degene die tot Johannes spreekt. De middelste is een beschrijving van de stem. Dat staat centraal. Jezus is betrokken bij zijn kerk door allereerst te spreken. Hij richt zich rechtstreeks tot de kerk (de enige plek in de bijbel waar dat gebeurt!). Een stem die klinkt als het geluid van geweldige watermassa's. Wel eens in de vakantie gestaan bij een paar watervallen? Dan heb je een idee hoe dat klinkt! Dit kun je niet missen! En dit Woord mag je ook niet missen! Want het is openbaring van Jezus Christus: vers 1. God zelf legt zijn gedachten aan je voor! Daarom moeten we dat woord bewaren: vers 3. Dat wil niet zeggen: in de kast leggen, maar activeren in je dagelijks leven. Gods Woord doet wat met je, als het goed is. Sta je daar voor open?

Want dat woord van God is een openbaring. Het laat je zien wat er aan de hand is in deze wereld en ook in je eigen leven. Het is ook profetie. Een boodschap waar je verder mee komt. Want als je dit leest, kun je verder. Je begrijpt: God is bezig om alles goed te maken. Heel de bijbel loopt daar op uit. Deze woorden van bemoediging mag je niet missen. Neem het in je op! Luister naar zijn stem!



2. Een betrokken Koning: Hij zorgt voor je

Openbaring begint niet met alle gebeurtenissen van de kerk in die tijd. Maar eerst komt er een beschrijving van Christus. En als je Hem ziet, vallen je zorgen weg. Johannes laat zien wie Jezus is. Hij staat in het centrum. Hij beschrijft Hem als de Mensenzoon. Dat is een beeld uit het bijbelboek Daniel (7,13-14). In de evangeliën kun je lezen dat Jezus kwam om te lijden en te sterven. Maar Hij is tegelijk ook machtig. Hij staat te midden van zeven kandelaren, een aanduiding van de zeven kerken. Jezus staat niet op afstand, maar Hij is nauw betrokken. Zo liet de Romeinse keizer zich ook nog wel eens afbeelden te midden van zeven kandelaren. Hij liet zich God en Heer noemen. Maar Johannes ziet niet de keizer, maar Christus in het midden van de zeven kandelaren. En die zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten die het licht van Gods genade en liefde moeten verspreiden. Hier wordt duidelijk wie werkelijk de macht heeft. Je hoeft de hoop niet op te geven. We hebben een machtige Koning!

3. Een betrokken Koning: Hij zet zich voor je in

Je moet niet alleen kijken naar de gestalte van de Koning, maar ook naar zijn functie. Zijn kleding verradt zijn werk. Hij is gehuld in kleding die voorgeschreven was aan Aaron voor zijn priesterlijk werk (Exodus 29,5). De Mensenzoon is een priester. En net zoals het uniform van een brandweerman of verpleegster verwachting geeft, is dat hier ook het geval. Bij een priester kun je terecht voor hulp. Hulp vragen als we geloven moeilijk vinden, als we in zonde zijn gevallen, als we niet meer weten hoe het verder moet. Bij deze Priester kun je terecht met alle dingen van je leven. Hij is een toonbeeld van stabiliteit. Zijn voeten zijn als een combinatie van zink en koper. Zink is heel sterk, maar kon roesten. Koper roest niet, maar het is buigzaam. Beide gecombineerd: krachtig en duurzaam. Met andere woorden: Jezus blijft beschikbaar, altijd weer! Hij die eerder zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha, is nog steeds betrokken bij ons, bij zijn kerk. Hij laat je niet vallen. Wanneer je in zijn hand bent, dan ben je veilig, dan gaat Hij met jou aan het werk. Wil je dat?

Slot

De vraag vanuit dit Bijbelgedeelte is: verwacht je het van de Koning van de kerk? Ben je op Hem gericht. Heb je het beeld van deze Koning voor ogen?

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Welke dingen vallen je op in Openbaring 1? Waardoor voel je je aangesproken?
- ❖ Wat is nodig voor de kerk in onze tijd? En voor jou persoonlijk?
- ❖ Mediteer deze week eens over wat je leest van de kerk van Jeruzalem: Handelingen 2,41-47. Hoe helpt dat de kerk nu verder?

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.