



Serie Jezus volgen (3)

Zondag 22 januari 2017

Thema: je waarde

 1 Petrus 2,4-10

Inleiding

Ontroostbaar. Dat kunnen kinderen soms zijn als ze hun knuffel missen. Voor ons gevoel soms apart: een teddybeer met een oog eruit en een pootje dat los zit. Die knuffels zien er soms niet uit. Maar waardevol tot en met voor je kleine meid of stoere jongen. En kennen we dat gevoel eigenlijk niet allemaal? Soms kun je maar wat moeilijk afscheid nemen van je oude stoel die nog zo lekker zit of je oude schoenen die nog zo lekker lopen of dat horloge dat nog van je vader geweest is maar waar het bandje van kapot is. In het oog van anderen niets bijzonders, maar jij bent er aan gehecht.

Zo, zegt Petrus, is God aan jullie gehecht. Voor het oog van veel mensen stelt de kerk niet veel voor, maar voor God zijn al die mensen die daarbij horen bijzonder waardevol. In hun eigen omgeving liggen ze er uit. Sommigen zijn hun baan kwijt geraakt. Anderen merken dat er vreemd tegen hen wordt aangekeken. Ze tellen niet mee.

In de tijd van Petrus golden Romeinen en Grieken als eersterangs burgers. De joden behoorden tot de tweede categorie. En als derde soort kwamen de christenen. Ze werden als derderangs burgers gezien. Het was zelfs een scheldwoord dat in die tijd voor hen werd gebruikt. Je kunt je voorstellen dat deze mensen het daar moeilijk mee hadden. Wat was hun leven nog?

Vanuit menselijk oogpunt gezien, hebben ze geen toekomst. Een mooie carrière zit er niet in. Een belangrijke functie in het openbare leven kunnen ze wel vergeten. Wat kunnen ze nog verwachten?

En dan schrijft Petrus aan deze mensen een brief. En hij zegt allereerst: jullie hebben een toekomst ongekend. Een plek in het paradijs! En vervolgens: je mag al als nieuwe mensen leven. Wat een verandering maak je nu al mee. En nu: je waarde? Jij bent voor God van grote waarde!

Daarover schrijft Petrus nu. Vanuit menselijk oogpunt gezien, stellen jullie niet veel voor: een arm eraf, er mist een oog, gebeukt en gebutst door het leven. Maar God wil jullie voor geen goud missen! Hij ziet jullie als een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een bijzonder volk, Gods volk! Vijf titels op een rij waarmee God uitdrukt hoe waardevol we voor Hem zijn.

In onze tijd is dat niet anders. Christenen zijn een minderheid. En het levert soms alleen maar nadelen en spanning op. Maar in Gods oog ben je waardevol! En met deze kerk heeft God een bijzondere bedoeling.

Die gemeente is een geestelijk huis (vers 5). Hoe zit dat eigenlijk?



1. Gebouwd waarop

Als je een huis bouwt, is het fundament eigenlijk het allerbelangrijkst. Als dat niet in orde is, is het onzeker of het huis blijft staan. De eerste steen is bepalend voor het huis. Alles rust daarop. Het was de eerste steen, de perfecte steen, de sterkste steen. Daarom was het ook de kostbaarste steen. Nu heeft God er voor gezorgd dat er voor ons leven, voor de gemeente, een perfecte hoeksteen is. Als je daarop je levenshuis bouwt, dan blijft het staan. Om dat te begrijpen moet je naar het OT. Daar worden Abraham en David als hoeksteen gezien. En nu zegt Petrus: de echte hoeksteen, dat is Jezus. Op Hem kun je bouwen! En hij citeert dan Psalm 118,22-23. Het gaat daar over een koning die eerst aan de kant werd gezet, maar die uiteindelijk voor de overwinning zorgde. Zo werd Jezus eerst op Goede Vrijdag aan de kant gezet, maar met Pasen bleek Hij voor de overwinning te zorgen! Deze Jezus wil ook de hoeksteen van jouw leven zijn!

Want waar rust jouw leven eigenlijk op? Wat bepaalt de koers in jouw leven? Wat heb jij om je aan vast te houden in de stormen van het leven? Of gaat je levenshuis dan om met de hoeksteen die jij hebt ... Petrus nodigt je uit: voeg je bij Hem! Dan kom je niet beschaamd uit. Als de hoeksteen goed is, dan blijft het huis staan.

Die hoeksteen kan ook een steen zijn waarover je struikelt. Wie Jezus afwijst, gaat verloren, heeft geen toekomst. Maar wie zijn levenshuis bouwt op Jezus, ontvangt eeuwig leven! Zie je wel hoe kostbaar Hij voor je is: vers 7. Kom, laat je voegen op deze steen!

2. Gebouwd waaruit

Het huis, de kerk, bestaat uit allemaal levende stenen, gemeenteleden. Stenen hebben op zichzelf helemaal geen functie. Wat is nu een steen op z'n eentje? Maar samen kunnen ze een bouwwerk vormen. Een christen op z'n eentje is een onmogelijke mogelijkheid. Dat functioneert niet. Hoe kun je van een ander houden als je alleen bent? Liefde is er altijd op uit om voor de ander iets te betekenen. Hoe kun je op je eentje je gave inzetten? Die is bedoeld voor de opbouw van heel de gemeente. Anderen hebben jou nodig! En andersom: jij hebt de anderen nodig! Een steen hoort niet los te liggen, maar hoort thuis in een huis! Zo is de kerk.

Want jij draagt niet alleen anderen, maar anderen dragen jou ook (met hun gebed, met hun liefde, met hun zorg, met hun geloofsvoorbeeld). Jouw steen blijft op z'n plek dankzij de andere stenen!

Het mooie is ook dat die stenen heel verschillend zijn. In oude oosterse huizen werden stenen van het veld gebruikt. Die hadden een heel verschillende vorm en ook een verschillende functie. De ene steen was voor de buitenmuur, de andere zat in een pilaar om het dak te dragen. Maar er kon er niet één gemist worden ... Al die verschillende mensen in de kerk hebben allemaal hun eigen plaats. Ieder is waardevol! Niemand kan gemist worden!

Er is een beroemd verhaal over de stad Sparta. De koning roemde de muren van Sparta bij het bezoek van een andere koning. Maar die zag helemaal geen muren. Toen wees de koning op zijn lijfwacht, goed getrainde soldaten, en zei: deze mannen zijn de muren van Sparta en ieder van hen is een baksteen in de muur.

Kan het zijn dat jij de gemeente wat hebt losgelaten? Zo'n losse steen geworden? Laat je dan als levende steen weer voegen in Gods huis. Dan kun je dragen en gedragen worden!

3. Gebouwd waarvoor

God laat ook zien wat Hij met zijn volk voor heeft. Dat is het hoogtepunt van de brief van Petrus. Minderwaardig? Derderangs? Jullie moesten eens weten wat God met ons voor heeft! En dan komen er vijf titels op een rij. Titels die vroeger gegeven waren aan het volk Israël. Wat God altijd bedoelde met Israël mag nu vervuld worden in de kerk. Een uitverkoren geslacht: ze zijn niet gekozen op grond van bijzondere prestaties, maar omdat God van hen houdt. Een koninkrijk van priesters: ze staan in dienst van koning Jezus. Een heilige natie: God heeft ze apart gezet met een bijzondere bedoeling. Een volk dat God tot zijn eigendom heeft gemaakt. Een volk waarover Hij zich heeft ontfermd. Vijf keer om aan te geven hoe bijzonder je bent. Gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Voor het oog minderwaardig, maar voor Hem zeer kostbaar.

Zo is de kerk door God gered om te redden. Geliefd om liefde door te geven. Beantwoord jij aan de roeping die God met je heeft? Zijn wij zo als kerk? Minderwaardig? Niet in tel? Klein? Maar voor God kostbaar!

Slot

Toen vlak na de Tweede Wereldoorlog overal grote gebouwen in puin lagen, moest ook een grote kathedraal herbouwd worden. Een journalist interviewde de mensen die er werkten. Eerst een timmerman. Wat bent u aan het doen? Dat kun je toch zien! Ik sla de hele dag spijkers in balken. Toen een metselaar. Wat bent u aan het doen? Ik sta geld te verdienen voor mijn vrouw en kinderen. Tenslotte een kruier die de hele dag stenen versleepte. Wat bent u aan het doen? Ik bouw hier een huis voor God!

Soms kun je helemaal uit het oog verliezen waar je er bent. Petrus zegt: je moest eens weten hoe kostbaar je bent. Ik heb je geroepen om mijn grote daden te verkondigen!



Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Lees Psalm 118 door en mediteer eens over de vraag wat het fundament, de hoeksteen van jouw leven is.
- ❖ Functoneer jij als een levende steen in het geestelijk huis? Of moet je nog ingevoegd worden? Hoe ga je dit praktisch maken? Lees daarbij voor je zelf ook eens 1 Petrus 4,7-11.
- ❖ God heeft een roeping voor zijn kerk: 1 Petrus 2,9-10. Daarvoor zijn we door Hem apart gezet. Bedenk voor je zelf iets waardoor je dat deze week praktisch kunt maken.

Gods zegen voor deze nieuwe week en een hartelijke groet, ds. Jan Bosch.