



## Serie Jezus volgen (7)

Zondag 19 februari 2017

### Thema: je vertrouwen

 1 Petrus 5,6-11

#### Inleiding

Overal in Europa kun je nog de sporen vinden van de Tweede Wereldoorlog. Huizen die verwoest werden en nooit herbouwd zijn. Verdedigingslijnes aan de kust, waarvan de gebouwen zijn blijven staan. En overal de gedenktekenen en de begraafplaatsen. Overal in Europa kom je ze tegen.

In de Engelse plaats Coventry is ook een ruïne uit de tijd van WO II te vinden. Een ruïne van een kathedraal. Maar de inwoners van Coventry hebben het daarbij niet gelaten. Pal naast de ruïne is een nieuwe kathedraal gebouwd. Als een teken van hoop. God gaat verder. Hij laat de wereld niet zoals die is, maar alles wordt nieuw!

Het geheim van de toekomst heeft alles te maken met wat je in de kathedraal vindt. Uit allerlei landen hebben mensen meegebouwd aan de kathedraal. En uit al die landen werden ook geschenken gestuurd. Vooral prachtige kunstwerken. Een ervan bestaat uit een geweldig groot, met de hand geweven wandkleed. Uit de nok van de kerk hangt het naar beneden. Maar liefst 26 meter hoog. Op dat kleed de figuur van Christus. Koning van hemel en aarde. Hij is de machtige Koning! Hij is het geheim van de toekomst. Want tussen de doorboorde voeten van deze machtige Koning staat een heel klein mensje. Het zou zo weggedrukt kunnen worden. Maar zo lang dat mensje daar staat, kan hem niets overkomen. Bij deze Koning ben je veilig!

Dat is het beeld dat we meekrijgen uit het slot van de brief van Petrus. In heel de brief is het gegaan over de moeilijke positie van volgelingen van Jezus. Hoe kun je staande blijven? Hoe kun je getuigen? Hoe houd je het vol als je met lijden te maken hebt? Het lijden in deze wereld heeft vele gezichten. En als er één apostel is die daarover heeft nagedacht is het Petrus wel. En met al het lijden is de vraag: wat houdt je staande? Hoe kun je weer verder? Aan het slot van de brief zegt Petrus: heb je door dat er verband zit tussen al die vormen van lijden? Het zijn geen losse incidenten, maar ze hangen met elkaar samen. Het is heel goed om je dat te realiseren. Het heeft te maken met het grote gevecht dat wereldwijd plaats vindt tussen God en de duivel. Een strijd op vele fronten. Het leed dat ons overkomt, staat niet op zichzelf. Het zijn wonden die we oplopen in de strijd die gaande is.

Maar gelukkig is er ook zicht op de overwinning. Zo is Petrus zijn brief begonnen en zo eindigt hij ook. En keer op keer heeft hij het daarom in zijn brief over het lijden van Jezus. Wel acht keer! Er is iemand geweest die de strijd tegen het kwaad op zich genomen heeft. En overwonnen heeft! De liefde van God was sterker dan de macht van het kwaad. Dat heeft de duivel niet kunnen doven. Uit liefde liet Jezus zich kruisigen. Uit liefde is Hij opgestaan. Hij biedt jou zijn genade aan. Vers 10 zegt: God heeft je geroepen om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Hij heeft de macht, zodat je staande kunt blijven. En het is de moeite waard, want dan zul je deel krijgen aan zijn eeuwige luister! Denk nog even aan het wandkleed: met zo'n sterke Bondgenoot kom je er doorheen! Wat je moet doen: vertrouw Hem!



#### 1. Zetels om van af te komen: nederigheid

Het eerste dat je nodig hebt is nederigheid. Verwacht je het van jezelf en je eigen inspanningen? Of verwacht je het van God? We vinden het in de praktijk heel lastig om alles in Gods handen te leggen. Vaak staan we zelf met ons eigen handelen in het middelpunt. Petrus draait het om: als je nederig wordt, staat God in het middelpunt. Vers 5 zegt letterlijk: jullie moeten allemaal het schort van de nederigheid aandoen. Deze oproep van de bijbel is uniek. In

die tijd gold het juist als belangrijk om alle ruimte te geven aan jezelf. Hier pleit Petrus voor nederigheid. Nederigheid is niet meer of minder van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. Is dat ook jouw insteek? Gericht zijn op de ander? Het werd op een mooie manier duidelijk bij de ambtsaanvaarding van paus Johannes Paulus I. Kardinalen bewijzen de nieuwe paus hulde door een kniebuiging te maken. Maar het viel kardinaal Alfrink vanwege zijn leeftijd zwaar om te knielen. Toen de paus dat merkte kwam hij direct van zijn zetel af. Dat is nederigheid: van je zetel af komen en niet jezelf handhaven. Wil je dat? Dan komt er ruimte voor God en de ander! Het bijzondere is dat Jezus die weg is gegaan! Hij werd de minste toen Hij vanuit de hemel naar de aarde kwam. Dat deed Hij voor jou!

## **2. Kapstokken voor verdriet: onbezorgdheid**

Zorgen kunnen een zware last zijn. Sommigen kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Anderen hebben zorgen over hun gezondheid. Of misschien ben je vastgelopen in je huwelijk. Of misschien vind je het moeilijk om vol te houden in je geloof. Vaak hebben we de neiging om het zelf op te lossen. Dan liggen we te piekeren. Daarom gebruikt Petrus een oproep. Het staat er heel sterk: werp je zorgen op God. Een voorbeeld daarvan is de geschiedenis van Jakob. Hij wilde in zijn leven alles zelf regelen. De eerstgeboorte zegen. Zijn succes. Zijn gezin. Zijn werk. Maar de jaren door leerde hij de kunst van het loslaten. Pas in de strijd bij de rivier de Jabbok kon hij zijn zorgen op God werpen.

Hier staat: doe dat nou! Want je ligt God na aan het hart. En als wij denken aan de kruisiging van Jezus, dan weten we dat deze woorden geen slag in de lucht zijn. Met onze zorgen zijn we dus aan het goede adres. Hij geeft echt om ons! Er staat zelfs: al uw zorgen. Je hoeft niets achter te houden. Denk aan Romeinen 8,32.

Denk aan een school met al die kapstokken in de gang. Voor ieder kind is er een kapstok. Als het regent kun je daar je natte jas te drogen hangen. Heerlijk toch? Zo kan het ook in ons leven zijn. Waar moet je heen met je verdriet? Waar kun je dat kwijt? Bij God. Heel de hemel is één grote garderobe met kapstokken. Ook voor jouw verdriet heeft God een haakje vrij.

## **3. Leeuwen op de weg: waakzaamheid**

Dat maakt je niet passief. Integendeel! Dat geeft je energie voor de geestelijke strijd die er is. Want achter al dat lijden zit strategie. Een duivels systeem. Gods tegenstander maakt het je lastig. Heb je het door?

C.S. Lewis heeft eens gezegd dat we de duivel niet moeten overschatten. Dan geef je hem teveel aandacht. Maar je moet hem ook niet onderschatten. Dan loop je gevaar. Het is niet voor niets dat de bijbel verschrikkelijke beelden voor de duivel geeft: leeuw, draak, sterke man, god van deze wereld, prins van de machten van de lucht.

Petrus gebruikt hier het beeld van een leeuw. Hoe kan het dat je zo'n beest over het hoofd ziet? Heb je niet door dat je zijn prooi bent? Hij wil niet dat we het geluk bij God vinden. Hij veroorzaakt overal problemen. Hij stookt in huwelijken en gezinnen. Hij brengt dwaalleer en verdeeldheid. Hij geeft je onvrede in je hart. Hij is er op uit om je geestelijke weerstand te breken. Is dat misschien waar je tegenaan loopt? Is hij het soms die jouw liefde voor Jezus weghaalt? Die je wijs maakt dat geloven ook niet helpt?

Petrus zegt: doorzie het, weersta hem. Gun hem de overwinning niet. Sta vast in het geloof! Dat is: ga naar Jezus. Als jij aan Jezus verbonden bent, dan kan hij ook jou niet voor zich winnen. Denk aan de grote Christus en de kleine mens. Ja, wat ben je als mens klein in de geestelijke strijd. Een gemakkelijke prooi. Maar we hebben gelukkig een machtige Heiland. Hij laat je niet vallen. Zeg het mee: ik wankel niet, want Hij staat vast. Hij ... niet ik.

## **Slot**

Het geloof een strijd. Inderdaad. Maar vertrouw op God. Laat andere dingen los. Want in Jezus Christus krijg je deel aan eeuwige luister. Zo eindigt de brief zoals hij begonnen is: hoop! Het waren de woorden die ds. Grüber in het concentratiekamp Sachsenhausen met de hark in het zand maakte toen zijn vriend ds. Niemöller door de SS bewakers ondervraagd werd: vivit! Hij leeft! In de hoop dat zijn vriend die woorden zou lezen. In een wereld vol zorgen kunnen we verder, omdat Jezus leeft. We zijn onderweg naar zijn heerlijke toekomst. Vertrouw als klein mensje op de Koning!



## **Bijbelleestips en vragen voor de komende week:**

- ❖ Herken je de strijd waar Petrus het over heeft? Ben je aan het verliezen of ga je voor de winst?
- ❖ Corrie ten Boom vergeleek piekeren eens met een schommelstoel: het kost veel energie maar je komt geen steek vooruit. Hoe doorbreek je dat?
- ❖ Als je lastig van je zetel afkomt, wat is de oorzaak? Wat ga je er aan doen? Lees voor jezelf nog eens Johannes 13.

Gods zegen voor deze nieuwe week en een hartelijke groet, ds. Jan Bosch.