



## Serie Geloven: Jezus ontmoeten (de geleerde)

Zondag 18 september 2016

### Thema: Nieuw begin (de nacht)

#### Johannes 3,1-16

##### Inleiding

Wel eens een verkeerde straat ingereden?

Dan zul je moeten omkeren ... Twee, drie keer steken. En dan zit je weer goed. Met de auto valt het nog wel mee als je moet omkeren. Dan zit je zo weer op de goede weg.

Maar een heel ander verhaal wordt het met een vliegtuig. Een straalvliegtuig heeft zeker een bocht van verscheidene kilometers nodig om te kunnen omkeren. En van het ruimteschip Apollo 13 is bekend dat het eerst rond de maan moest vliegen om naar de aarde te kunnen terugkeren.

En een mens? Wat is er voor een mens nodig om van koers te veranderen? Als je het in je leven echt anders wilt doen? Wat kun je verlangen naar een nieuwe start. Heb jij dat misschien ook?

Diep in de nacht staat er zo iemand op de stoep van het huis waar Jezus in Jeruzalem verblijft. Het is Nicodemus. Bepaald niet de eerste de beste. Er wordt van hem verteld dat hij een van de joodse leiders is. Bovendien is hij farizeeër. Farizeeërs waren mensen die zich hadden afgezonderd van het gewone volk, omdat zij het heel nauw wilden nemen met de wet van God. En daar komt nog bij dat deze Nicodemus dé leraar van Israël wordt genoemd. Het is kennelijk iemand die school heeft gemaakt en in heel Israël bekend is geworden. En hij klopt aan bij Jezus. Wat bezielt hem toch?

Het kan ook zijn dat hij er zich ook wat voor schaamt. En dat hij daarom 's nachts komt. Misschien wil hij niet door iedereen gezien worden. Maar we kunnen het ook positief zien. Volgens de rabbijnen gold de nacht bij uitstek als een geschikt moment om de wet te bestuderen. Bovendien werd Jezus overdag in beslag genomen door de mensen die bij hem aanklopten om hulp. Dan was hij veel te druk. Nee, hij wil eens rustig met Jezus kunnen praten. En daarom gaat hij middenin de nacht, in het donker. Om het licht te vinden. Want er is iets dat in zijn leven ontbreekt. Dat hem brengt tot dit bijzondere gesprek.

##### 1. Een diepe wens

En daar zitten ze tegenover elkaar. Nicodemus spreekt in de kennismaking zijn respect uit, maar Jezus valt direct met de deur in huis: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien! Op het eerste gezicht een merkwaardige reactie. Maar schiet Jezus hiermee niet midden in de roos? Geeft Jezus niet gelijk antwoord op de vraag die diep in het hart van Nicodemus leeft?

Wat kan het moeilijk zijn om echt met je probleem voor de draad te komen ... Daarom maakt Nicodemus algemene opmerkingen. Heel herkenbaar ... Maar Jezus prikt er doorheen! Hij weet het als jij diep van binnen ook een wens hebt. Misschien zou je best anders willen ... er moet toch meer zijn. Stop die vraag niet weg, maar ga er mee naar God!

##### 2. Een raak antwoord

Wat is dan de vraag van Nicodemus? Deze: hoe krijg ik toegang tot Gods Koninkrijk? Wat moet ik doen om eeuwig, echt leven te ontvangen? In die vraag klinkt de onzekerheid door. Deze leraar van Israël, deze wetsgetrouwe farizeeër, heeft geen heil gevonden in alle regels waar hij zich aan moet houden. Hij vindt van zijn eigen leven: ik ben er nog niet. Wat moet ik anders doen?



En op die vraag antwoordt Jezus: zo kom je helemaal niet verder. Het enige dat nodig is, is dat je opnieuw geboren wordt. En dan reageert Nicodemus met de opmerking: maar hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Zou hij echt niet begrijpen wat Jezus bedoelt? Dat is zeer onwaarschijnlijk. Het was ook in die tijd een belangrijk onderwerp. Overal werd er over wedergeboorte gesproken. Het leefde onder de mensen. Maar hoe kun je het bereiken? Dat is voor Nicodemus het punt. En in zijn woorden klinkt de twijfel door. Hoe kan een mens met zijn hele levensgeschiedenis, zijn goede en slechte daden, zo'n grote verandering meemaken? Als het lichamen al niet kan, dan is het geestelijk gezien helemaal onmogelijk om een nieuwe start te maken.

Jezus geeft hem helemaal gelijk. Een mens kan zichzelf niet veranderen. Dat gaat niet op eigen kracht. Dat moet de heilige Geest doen. Jezus rekent af met al die dingen waar Nicodemus op vertrouwd had. Daar word je ook doodmoe van ...

En dan noemt hij het voorbeeld van de wind. Waar die vandaan komt, weet je niet. Maar je merkt wel dat de wind er is. Hoe God in ons leven werkt, kunnen we niet begrijpen, maar wel merken! God kan ons hart aanraken met zijn liefde. Hoe onveranderbaar het ook lijkt. Dat is het goede nieuws dat Jezus brengt. Zo'n verandering hebben we niet alleen nodig, maar het is ook mogelijk!

### 3. Een nieuwe start

Hoe gaat dat dan, vraagt Nicodemus. Gelukkig wijst de evangelist Johannes ons de weg. Want haast ongemerkt gaat het gesprek van Jezus met Nicodemus over in het getuigenis van Johannes. Dan wijst hij op Jezus, die zichzelf aan het kruis gegeven heeft. Daar droeg hij onze zonden. Daarom is er een nieuwe start mogelijk. Het komt er op aan om dat te geloven.

Die nieuwe start komt er, als je gelooft in Jezus. Hem erkent als je Redder. Het geloof is de hand waarmee je zijn vergeving, zijn liefde aanpakt. Je neemt het medicijn in. Je wordt een ander mens. Gods werk! Verwacht het van hem! Leg je leven maar in zijn hand!

Die ontmoeting met Jezus is waarschijnlijk een keerpunt in het leven van Nicodemus geweest. Later lezen we in Johannes 7 dat hij het voor Jezus opneemt in de Hoge Raad en nog weer later dat hij met Jozef van Arimatea zorgt voor de begrafenis van Jezus. Wat een liefde spreekt daar uit! Mensen kunnen veranderen!

#### Slot

Ook vandaag zie ik mensen om me heen veranderen. Soms is er wel wat voor nodig om van koers te veranderen. Soms denk je: onmogelijk. Soms denk je dat ook van jezelf. Soms gaat het ook heel langzaam. Zoals een bloemknop die ook heel langzaam open bloeit. Als je er bij blijft kijken, gebeurt er voor je gevoel niets. Maar als je het versneld in een filmpje ziet, ben je verrast over het wonder dat gebeurt. Daarom moeten we maar niet teveel naar ons zelf kijken, maar naar God die ons leven kan en wil veranderen. Verwacht het van hem!

#### Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je de onuitgesproken vraag van Nicodemus? Als bij jou die vraag leeft, spreek je er wel eens met anderen/met God over?
- ❖ Als je maar moeilijk tot verandering in je leven kunt komen, waar zit dat op vast, denk je? Hoe kan Jezus' ontmoeting met Nicodemus jou daarbij helpen?
- ❖ Vaker wordt er in de bijbel over wedergeboorte gesproken, soms met wat andere woorden. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 1,22b-23 en 1 Johannes 5,1. Wat maken deze teksten duidelijk? En hoe kunnen ze jou verder helpen om die verandering mee te maken en te groeien in het geloof?
- ❖ Als je met de hand van het geloof Jezus' vergeving aangepakt hebt en de hulp van zijn heilige Geest ontvangen hebt, waar zie je het veranderen in je leven? Hoe zou je verder willen groeien (iets om voor te bidden!)?



Een gezegende week allemaal! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.