



Serie: Vrucht van de Geest (2)

Zondag 18 juni 2017

Thema: Vreugde

 Galaten 5,22-23a en Filippenzen 4,4-7

Inleiding

Wie kent ze niet, de smileys? Ze zijn zo handig! Harvey Ball, die 50 jaar geleden de eerste heeft ontworpen, heeft niet kunnen bedenken dat ze zo populair zouden worden! Ik denk dat we ze allemaal wel eens gebruiken voor een berichtje in Whatsapp of Facebook. En ze zijn handig om aan te geven hoe je je voelt of om anderen blij mee te maken. En misschien hebben we ook veel redenen om blij te zijn. Je zult maar net de afgelopen week geslaagd zijn voor je examen of je rijbewijs gehaald hebben (gefeliciteerd!). Dat is wel een paar smileys waard! Maar om altijd blij te zijn, zoals Paulus zegt, dat is nog wat anders. Soms kunnen kleine dingen onze stemming al aardig bederven. Je hoeft de bus maar te missen. Of anders laat een lange rij bij de kassa je stemming wel bederven. Maar het kunnen ook grote dingen zijn: een echtscheiding, een operatie of een spannend gesprek bij de IND. Misschien is er wel niet zoveel waarvoor je blij kunt zijn. Soms kun je blij zijn, maar altijd? Je kunt niet altijd blij zijn. Hoe kan de bijbel dat dan zeggen en wat bedoelt de bijbel met blijdschap?

1. Doel

Het zal ons verbazen als we zien hoe vaak het woord blijdschap in de bijbel voorkomt. Alleen al in het NT 130 keer. Als je daar nog eens het OT bij optelt en verwante woorden als vreugde en vrolijkheid, dan kom je al gauw tot honderden keren. De bijbel is het boek van de blijdschap!

Dat begint in de hemel bij God zelf. Waar God is, waar de engelen wonen, waar Christus is aan de rechterhand van zijn Vader, daar is blijdschap de gewoonste zaak van de wereld. Want God is een God van vreugde. Je leest dat in Psalm 16,11 en Matteus 25,21/23. In de hemel is blijdschap.

Maar ook van wat God gemaakt heeft word je blij. Hemel en aarde zijn het product van zijn vreugde. Want God wil ons ook laten delen in die vreugde. In Johannes 17,13 kun je dat lezen. En daarom kun je zo genieten van wat God heeft gemaakt. Wat kun je blij zijn met Hem en de schepping!

God zelf geniet ook van zijn schepping. Aan het slot van Genesis 1 lees je dat God zag dat het zeer goed was. Hij is blij met wat Hij gemaakt heeft. En ook Adam en Eva genieten van de schepping en van elkaar. Het liefdeslied van Adam brengt dat ook tot uiting. Maar hoe kan het ook anders. Het was een paradijs! De dichter van Psalm 104,31 zegt: laat God zich verheugen in zijn werken. Alles was zo goed.

Maar hoe is dat nu? Is God nog blij? Zijn wij nog blij?

2. Verdwijning

Misschien is dat lastig om te zeggen. Ben je blij? Ja, je kunt blij zijn met het mooie weer of je gezondheid. Maar het kan ook zijn dat we niet zo blij zijn. Dat ons leven vol verdriet of zorg is.

Eigenlijk is dat helemaal niet zo vreemd. Want er is in deze wereld iets grondig mis gegaan. En dat kwam niet bij God vandaan. Maar Gods tegenstander, de duivel, heeft Gods schepping gesaboteerd. Hij bederft de vreugde. Hij zaait verwarring. Hij gunde God de vreugde over de schepping niet. En hij gunde ons de vreugde over God niet. We zijn bedoeld om met God te leven. Hij wil ons vreugde geven. En wij zijn bedoeld om Hem vreugde te geven.

Maar we hebben de adviezen van Gods tegenstander gevolgd dat het leven zonder God beter zou zijn. We hebben God de rug toegekeerd. En toen verdween de blijdschap. De relatie met God werd verstoord. En dat is wat we merken. Daarom voelen we ons niet altijd blij. In Hebreeën 2,15 staat het raak getypeerd. En de woorden van Mozes zijn maar al te waar: het beste van onze jaren is moeite en leed ... We kunnen er soms een boek over schrijven. En sommigen doen dat ook. De zonde scheidt ons van de vreugde van God. En heeft ons in de plaats daarvan veel verdriet gegeven. Wat nu?

3. Geheim

Het bijzondere is dat God het hier niet bij gelaten heeft. Hij heeft zich de ellende van deze wereld aangetrokken. Hoe Hij daarop geantwoord heeft? Door zijn Zoon te zenden! Want God wil de vreugde terug! Als de engel bij de komst van Jezus het goede nieuws doorgeeft zegt hij: het zal jullie met grote vreugde vervullen!

Hoe dat kan? Doordat Jezus onze schuld op zich heeft genomen. Hij droeg aan het kruis de straf voor onze zonde. Hij heeft het oordeel van God teniet gedaan. En nu kan God weer blij met ons zijn.

Dat is de rode draad in Jezus' werk. En als Jezus zijn werk begint, laat het eerste teken dat Hij doet dat duidelijk zien. Hij brengt de vreugde terug. Hij doet zijn eerste teken tijdens een bruiloft! Als er tekort aan wijn is, verandert Hij water in wijn. Jezus komt vreugde brengen!

Zo was het ook bij de man die 38 jaar ziek was, bij Lazarus en de blinde. Jezus geeft vreugde. En daar zal het uiteindelijk ook op uitlopen. In Openbaring 21,4 lezen we dat God alle tranen zal drogen. De vreugde komt weer terug! En dat gebeurt nu ook al. Als je er voor openstaat, komt die blijdschap nu al in je leven. Wanneer de kamerling uit Ethiopie het evangelie aanvaardt en gedoopt wordt, reist hij vol vreugde verder (Handelingen 8,39).

Aan iemand werd eens de vraag gesteld of Jezus ooit gelachen heeft. Daarop antwoordde hij: ik zou het niet weten. Ik weet alleen 1 ding: Dat Jezus het zo heeft gemaakt, dat ik weer kan lachen.

Dat is waar de bijbel op uit is. Dat is Gods bedoeling. Dat de vreugde terug is. Die is er niet alleen op aarde, maar ook in de hemel wanneer iemand zich bekeert.

Die blijdschap wil God ook jou geven. Hij wil je zonden vergeven, een nieuw leven schenken en eeuwig leven. En dan maakt het niet uit in welke omstandigheden je verkeert. Dan kun je zelfs in de gevangenis nog blij zijn en zingen (Handelingen 16). Wanneer je Jezus' liefde ontdekt hebt, kan de blijdschap er altijd zijn.

4. Gebod

Opvallend is dat Paulus zijn oproep in Filippenzen 4 nog eens herhaalt: nogmaals zegt ik: wees blij! Kennelijk is het niet zo gemakkelijk. Er kan ook van alles tussen komen. En dan raak je de blijdschap kwijt.

Denk aan een bepaalde zonde in je leven. Dan kun je bezig zijn met dingen die je van God verwijderen. In Psalm 51 belijdt David zijn zonde vanwege het overspel met Batseba. Hij wil zo graag de blijdschap weer terug. Als jij geen blijdschap ervaart, ga dan bij je zelf eens te rade of er iets is waarvan God verdriet heeft. Iets dat je God moet belijden.

Maar het kan ook zijn dat je het christelijk geloof teveel als een verplichting beleeft. Dan gaat de vreugde ook weg. Het is niets voor niets dat Jezus tegen de leerlingen die terugkomen met prachtige dingen die gebeurd zijn, zegt: verheug je vooral in het feit dat je namen in de hemel staan opgetekend. Want daar ligt de basis van de vreugde! Het kan ook moeilijk zijn om je blijdschap niet kwijt te raken in tijden van zorgen en moeiten. Die kunnen zo je dag bepalen.

Er is maar 1 manier om blij te blijven. Door heel dichtbij Jezus te blijven. Door je voor de geest te halen wie Hij voor je is. En je te herinneren wat je aan Hem hebt. Weet je nog hoezeer God je lief heeft? Hoe rijk zijn genade voor je is? En denk ook eens aan de toekomst. Je hebt een erfenis in de hemel liggen waar je u tegen zegt. Verheug je daarin (1 Petrus 1,6).

In het Grieks zijn de woorden blijdschap en genade aan elkaar verwant: chara en charis. En ze hebben alles met elkaar te maken. Want je wordt blij als je achter alles Gods genade ziet. Ben je dat misschien wat uit het oog verloren? Haal je Gods genade voor de geest, dan word je blij! Het is niet voor niets een gebod om blij te zijn. Ga op zoek naar Gods genade. Dan komt de blijdschap als vrucht van de heilige Geest.

Slot

Wat die blijdschap betekent bracht een blind meisje mooi onder woorden. Als wij een verrassing voor iemand hebben, leggen we wel eens de hand op iemands ogen en als we die weghalen kan iemand de verrassing zien. Zo, zei ze, is het voor mij alsof God straks zijn handen zal weghalen voor de mooiste verrassing. Dan zal ik zo maar in de ogen van God kijken. Wat een moment zal dat zijn! Zij zag achter alles de genade van God.

Doe dat en de vrucht van de blijdschap ontvang je!



Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Wat maakt jou blij?
- ❖ Als je blijdschap maar weinig ervaart, wat is daar de oorzaak van (zonde, zorgen, verplichtingen of ?)? Wat ga je doen met Paulus' oproep om blij te zijn (Filippenzen 4,4-7)?
- ❖ Waarmee zou je God blij mee kunnen maken? En anderen?

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.