



Serie Geloven: Jezus ontmoeten (de bezetene)

Zondag 16 oktober 2016

Thema: volkomen bevrijding (de naam)

Marcus 5,1-20

Inleiding

Zwarte dinsdag ... Ik had er nog nooit van gehoord. Maar in Canada schijnt het een bekend begrip te zijn. Die naam heeft te maken met dinsdag 7 oktober 1969. In Montreal staakte namelijk de politie een dag. Het leek wel alsof het hek van de dam was. Twee mensen kwamen om het leven en 49 personen raakten gewond. Er werden 9 bankovervallen gepleegd en 1000 winkelruiten werden ingegooid in het centrum van de stad. Radio's, tv's en kleding werden gestolen. Nette burgers, die nooit bij relletjes waren betrokken, deden mee. Mannen in driedelig pak en vrouwen op hoge hakken liepen met gestolen goederen onder hun arm ...

Je verbaast je soms over het kwaad dat er in de samenleving is. En soms heb je er zelf ook last van ...

Valt het nog te stoppen? Hoe kom je er los van?

In het evangelie van Marcus kom je het steeds weer tegen. Haast op iedere bladzijde. Het kwaad is er. Maar het evangelie, het goede nieuws, is er ook. Er is een invasie van onze planeet door Koning Jezus. En meestal roepen invasies tegenstand op. En dat is bij deze invasie ook het geval. Jezus bestrijdt het kwaad. En Hij komt met evangelie, genade, bevrijding en heling. Maar de tegenstand van de duivel, Gods tegenstander, neemt ook toe. De machten roeren zich: de storm op het meer, de dood, de vijandschap. Het is er allemaal. Maar Jezus jaagt het kwaad de wereld uit!



1. Het gevaar

Die leerlingen van Jezus zijn natuurlijk geschrokken. Ze zijn de boot nog niet uitgestapt of er komt een of andere woesteling schreeuwend op hen af. Wat heeft dit te betekenen? Zijn haren wild om zijn hoofd. Bloederige polsen. Een huid vol blauwe plekken. Zo'n onguur type dat je 's avonds in het donker liever niet tegenkomt.

Er is niemand die met hem te maken wil hebben. Het is niet voor niets dat hij bivakkeert op een begraafplaats. De dorpelingen willen dit probleem het liefst buiten de deur houden. Ze kunnen hem ook niet meer in bedwang houden. Hij maakt alles kapot.

Dit hoofdstuk is het langste en meest gedetailleerde hoofdstuk in de bijbel over bezeten zijn en de demonen. Misschien verrast het je. Dit geloven we toch niet meer? Dat ze dat vroeger nog deden, nou ja. Toen dachten de mensen nog primitief.

Toch is het maar de vraag of je er zo uitkomt. Allereerst: waarom zou er wel iets goeds zijn en niet iets kwaads? En: in de bijbel vind je geen primitief beeld van waar mensen aan konden lijden. In Matteus 4,24 wordt juist onderscheid gemaakt tussen zieken, bezetenen en maanzieken (mensen met psychische problemen). Soms is het kwaad zo verweven met elkaar. De bijbel ziet niet overal demonen achter. Soms hebben mensen medicijnen nodig, een andere keer liefde en hulp of schuldbelijdenis en vergeving.

Maar soms zie je demonen aan het werk. En dan moet je er wat aan doen. En dat is dichterbij dan je denkt. Wat we in deze geschiedenis lezen is wat er gebeurt als het kwaad compleet grip op je krijgt. De naam van die man zegt genoeg: legioen. Een Romeins legioen bestond uit 6.000 soldaten. De problemen en demonen zijn niet te tellen ...

Maar het begint vaak klein: trots (1 Timoteus 3,6) of boosheid (Efeziërs 4,26). Als je daar aan toegeeft, sta je open voor het kwaad. Realiseren we ons dat wel. Wat laat je toe in je leven? Waardoor laat je je beheersen? Het begint met een paar dingen en dan wordt de ravage steeds groter. Zo kun je je ook laten beheersen door geldzucht of carrièrezucht. Het moet steeds mooier en beter. Uiteindelijk word je erdoor gebonden. Stel je zelf daarom de vraag: waar gaat mijn hart naar uit? Wat beheerst mijn leven?

2. De overwinning

Wat kun je doen? Iedereen heeft met het kwaad, Gods tegenstander, te maken. Maar hoe kun je er los van komen?

Marcus zegt: er is er Een die machtiger is dan het kwaad. Zoek contact met Hem! En Marcus laat duidelijk zien wie Jezus is. Er zijn geen bijzondere rituelen nodig. Jezus beroept zich ook niet op hogere machten. Hij is de hogere macht! Zijn woord is voldoende! Hij heeft de absolute macht. 'Wegwezen', dat is genoeg. En daar gaan ze!

De demonen gaan over op de varkens en die verdwijnen in zee. Het is duidelijk zichtbaar, ook voor de man om wie het gaat. Ze zijn echt weg. Hij is vrij!

Wat zit hier achter? Jezus' liefde! Want heb je je afgevraagd waarom Hij naar dit gebied ging? Het lag buiten Israël. Een gebied waar weinig contact mee was. Maar Jezus laat dit gebied niet links liggen. Al was er alle reden toe. Maar ook daar moet het evangelie komen. Voor Jezus is niemand een hopeloos geval. Door anderen was deze man al afgeschreven. Maar Jezus komt om te helpen en de inbrekers buiten de deur te zetten! Ben je misschien bij God vandaan geraakt? Word je beheerst door verkeerde dingen? Waar ben jij in de ban van? Hoe kom je er los van? Als je ziet hoeveel Jezus om je geeft. Want Hij ging de strijd met het kwaad aan. Hij verliet de beste plek die er is, de hemel, om het kwaad te bestrijden. Hij had er zelfs zijn leven voor over. Hij nam jouw ellende, jouw zonde op zich, toen Hij zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Waarvoor? Om jou leven, eeuwig leven te geven! Wat je moet doen? Niet naar de vijand kijken, maar naar Jezus!



3. De identiteit

Dan moeten we ook nog aandacht geven aan die bijzondere vraag van Jezus: wat is je naam? Dat is toch heel merkwaardig! Wat doet de naam van die man er toe. Die man heeft toch hulp nodig. Hoe eerder hoe beter.

Maar dat is waar het om gaat! Deze man is zijn naam kwijt, zijn identiteit kwijt. Wie is hij nog? Niemand in de ogen van anderen en zichzelf. Maar wel in de ogen van God! En zo geeft Jezus hem zijn identiteit terug. Hij is niet zomaar iemand, maar God heeft hem lief! En God gaat hem ook inschakelen bij zijn plannen. Hij wordt de eerste zendeling.



Slot
De reactie van de dorpingen is wel apart: wat komt u doen? Gaat u alstublieft weer weg. Sommigen zagen Jezus liever vertrekken. Ja, misschien was de economie (het verlies van de varkens) voor hen een probleem. Waren zij nog gebonden? Wat houdt jou tegen om tot Jezus te gaan? Misschien maakt het je onrustig. Denk je of zeg je: Jezus, wilt u niet liever weggaan? En ... Jezus ging. En wie weet of Hij terugkomt in je leven? Maar nú komt Hij in zijn genade naar je toe (je leest dit niet voor niets!)? Voor hem is niemand een hopeloos geval. Hij wil je bevrijden van het kwaad. Geef geen aandacht aan je vijand, maar let op Hem! Hij heeft woorden van eeuwig leven!

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je de valkuil die Paulus noemt in zijn brieven? Met welke dingen krijgt de duivel bij jou een voet tussen de deur? Of ben je misschien al verder vastgelopen? Wat doet het met je?
- ❖ Wat zou je los willen laten? Waar wil je van bevrijd worden? In Jakobus 4,7 lezen we wat je moet doen!
- ❖ Wat zou je willen zeggen tegen mensen die worstelen met het kwaad? Wat zou je deze week willen ondernemen?
- ❖ Jezus liet de man niet meekomen in zijn gevolg, maar stuurde hem terug naar zijn eigen dorp. Wat zou zijn verhaal zijn geweest? Wat is jouw getuigenis?

Een gezegende week allemaal! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.