



## Serie: Zet je voet op het water! (3)

Zondag 14 mei 2017

### Thema: Hij verandert je (onder zijn zegen)

 Handelingen 11,19-30/13,1-3/14,26-15,4

#### Inleiding

Wie niets anders doet dan stenen houwen, moet voortdurend denken aan de kathedraal. Een uitspraak van een steenhouwer uit de Middeleeuwen.

Wat is het belangrijk om een visie te hebben. Om te weten waar je aan werkt, waar je mee bezig bent, wat je doel is.

Van moeder Theresa is bekend dat ze zich door God geroepen voelde om in India onder de armen te werken. Dat was haar visie. Jarenlang was dat in haar gedachten toen ze non was in een klooster in Albanië. Totdat ze eindelijk toestemming kreeg om te gaan en er fantastisch werk heeft gedaan. Aan het eind van de 19<sup>e</sup> eeuw voorspelden de gebroeders Wright dat mensen eens in staat zouden zijn om te vliegen. Tien jaar daarna, op 17 december 1903, verheef de Kittyhawk zich van het strand van North Carolina.

In 1940 kwamen Billy Graham en enkele van zijn studiegenoten bij elkaar en droomden van volle stadions wereldwijd, waarin aan alle mensen die God niet kenden het evangelie zou worden verkondigd. Door hun toewijding hoorden 210 miljoen mensen tijdens evangelisatiecampagnes het evangelie.

Visie is de brandstof waarop je verder kunt. Visie ontsteekt vuur en gloed in mensen. Het zet je aan tot toewijding. De bijbel geeft aan dat visie van groot belang is (Spreuken 11,14 en 1 Korintiërs 9,26). Wat is de visie voor onze gemeente? Waar leidt de heilige Geest ons? We laten ons helpen door de kerk van Antiochië. Een gemeente die van grote betekenis is geweest voor anderen. Alleen al door de zendelingen die door die kerk werden uitgezonden. Maar denk ook aan beslissingen die er werden genomen die bepalend werden voor de toekomst van de kerk. De kerk van Antiochië stond min of meer model voor andere kerken.

De stad was de derde stad van de wereld in die tijd (na Rome en Alexandrië) en telde zo'n half miljoen inwoners. In die stad werden Jezus' volgelingen voor het eerst christenen genoemd. Die naam gaven ze zichzelf niet, maar zo werden ze genoemd door de mensen om hen heen. Anderen zagen kennelijk iets bijzonders in hen. Wat is het geheim van deze gemeente? In deze metropool, een mengelmoes van culturen en godsdiensten, groeit de kerk. Je leest het in Handelingen 11,21 en in 11,24 wordt het nog eens herhaald. Het is bemoedigend dat het evangelie er zo krachtig werkte! Wat kunnen we leren van de kerk van Antiochië?



#### 1. Verwachting van God

In 13,1 lezen we de namen van maar liefst 5 profeten en leraren die de gemeente had. Kennelijk vond men het bezig zijn met Gods Woord zo belangrijk dat er 5 waren. Ook in 11,26 lees je dat er veel tijd wordt gestoken in studie van Gods Woord. Te midden van alles wat er in ons leven gebeurt, moet dat ons oriëntatiepunt zijn. Hier ligt de bron van kracht voor de kerk. We moeten niet bang zijn om hier veel tijd in te steken. Daar ligt ook een vraag: laten we ons beïnvloeden door allerlei zaken of laten we ons allereerst leiden door het Woord van God?

In Antiochië lees je dat er gevast wordt. Vasten heeft in de bijbel twee redenen: concentratie en verootmoediging. Je laat andere dingen los om je in het bijzonder op God te richten. Wat schrappen wij in onze agenda om tijd te nemen om naar Gods wil en leiding te zoeken? En tegelijk word je ook klein voor God. Door te vasten geef je aan dat je het in je leven van God verwacht. Hoe kun je tot een gevende God komen als je zelf krampachtig alles vasthoudt? Hij wil ons leiden. Maar dan moet je ook los kunnen laten ...

Toen de kerk van Antiochië bijeen was om te vasten en te bidden, ging Jezus' belofte in vervulling dat Hij zelf vanuit de hemel zijn kerk zou leiden. Het is opvallend dat de kerk van Antiochië tot volstrekt nieuwe dingen kwam. Maar zo liet God het de gemeente zien. Men bracht daar voor het eerst het evangelie aan de Grieken, aan heidenen. En

vanuit Antiochië werden de eerste zendelingen de wereld in gezonden. Wat een verwachting mag er zijn, als we als gemeente gericht zijn op God. Zijn we dat?

## **2. Verbondenheid met elkaar**

De samenstelling van de kerk van Antiochië is heel bijzonder. Ook daarin wordt de kracht van het evangelie duidelijk. Relaties veranderen. De sfeer in de stad verandert er door. Wat was het geval? De stichter van de stad bouwde een muur om de stad om de inwoners te beschermen. Maar dat was niet de enige muur die er was. Je vond in de stad wel 18 verschillende etnische wijken. Je vond er allerlei nationaliteiten. Niet alleen joden, Romeinen en Grieken, maar ook Chinezen, Perzen en Indiërs. Om al die verschillende groepen te beschermen, waren er muren om die wijken heen gebouwd. Men kon niet in vrede met elkaar omgaan, maar men was gericht op de eigen groep. En hier is het dat volgelingen van Jezus op 1 noemer worden gebracht. Ze worden allemaal christenen genoemd. Ze werden niet gekoppeld aan 1 land, cultuur of groep. Maar hun geloof in Jezus overbrugde al die verschillen. Mensen werden vrienden, ze werden familie: broers en zussen.

Dat blijkt ook uit het rijtje namen in 13,1. De mensen die daar samen bidden zijn: Barnabas, een jood die op Cyprus woonde. Dan Simeon, die Niger als bijnaam heeft, Simeon de neger. Iemand uit Afrika dus. Dan Lucius, die uit Cyrene in Noord-Afrika kwam. En Manaën. Dat is een Semitische naam. Hij zal dus wel een jood geweest zijn. Een jeugdvriend van Herodes. Dat moet voor hem een grote verandering zijn geweest: van het paleis naar de stad Antiochië. En Paulus was tenslotte een ex-farizeeër.

Hoe verschillend al deze mensen ook waren, ze waren verbonden in het ene geloof in Jezus. Daarom aanvaardden ze elkaar. In deze verdeelde stad slaat het evangelie bruggen. Een nieuwe gemeenschap ontstaat. De kracht van het evangelie is: God en mensen bij elkaar brengen, maar ook mensen onderling. Hoe is dat voor ons? Wat doen wij met wat God hierin aan de gemeente schenkt. Zijn we zo veranderd door het evangelie dat we elkaar in liefde aanvaardden met alle verschillen die er zijn? Weten we zo voor de ander te zorgen dat die ander tot bloei komt?

## **3. Liefde voor anderen**

Opvallend is dat het evangelie op een nieuwe manier wordt doorgegeven. In 11,20 wordt Jezus verkondigd als Heer, Kurios. Dat was nog niet eerder gebeurd. Maar dit was taal die de Grieken begrepen. Het woord Christus was voor joden duidelijker. Maar Grieken begrepen het wanneer je het had over de kurios, de heer. Dat was voor hen de keizer. Maar christenen leggen uit dat Jezus Heer is. En die boodschap komt over. Zo worden niet-christenen bereikt. Als kerk moet je kennelijk bereid zijn om je te verdiepen in de mensen om je heen. Laat als kerk zien wat het evangelie voor hen kan betekenen in hun situatie.

Daarnaast worden vanuit Antiochië de eerste zendelingen uitgezonden. Wat een invloed heeft hun werk op de geschiedenis gehad. God heeft de kerk van Antiochië willen gebruiken om een verandering te beginnen, die in de geschiedenis zijn weerga niet heeft. Maar ook de hulp aan mensen in nood wordt niet vergeten. Toen er profeten waarschuwden dat er hongersnood zou komen, droeg de kerk van Antiochië direct zijn steentje bij.

Deze dingen zetten je wel aan het denken. Hoeveel tijd kan er niet gaan zitten in interne zaken en de instandhouding van het kerkelijk leven? Wat betekenen we als kerk voor mensen die onbekend zijn met het evangelie, eenzaam zijn, met onrecht of armoede te maken hebben?

Tegelijkertijd zien we dat ook de kerk van Antiochië niet volmaakt was. We lezen van een ruzie tussen Paulus en Barnabas en in hoofdstuk 13 lezen we dat het zendingswerk niet goed verloopt. De heilige Geest moet zeggen: zonder Mij nu eindelijk Paulus en Barnabas af. Kennelijk was er getreuzeld. Misschien ontbrak de moed, of het geld of het geloof?

### **Slot**

Maar het wonder blijft staan. God wil deze onvolmaakte mensen gebruiken in zijn dienst. Toen ze voor Hem openstonden, was Gods hand over hen en gebeurden er verrassende dingen. Het evangelie had grote kracht. Wat hier gebeurde geeft verwachting. God bouwt zijn kerk! Dat geeft moed om vandaag gemeente van Jezus Christus te zijn. Daarbij kunnen we denken aan de woorden die ergens in een sporthal stonden: It can happen here! Laten we met die verwachting, biddend en werkend, vandaag kerk zijn!



### **Bijbelleestips en vragen voor de komende week:**

- ❖ Wat is jouw visie voor onze gemeente? Wat neem jij mee uit de bijbel en in gebed?
- ❖ Wat kunnen we leren van de kerk van Antiochië?

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.