



## Serie Leef! (6)

Goede Vrijdag 14 april 2017

### Thema: Ik ben de goede Herder

#### Johannes 10,11-21

##### Inleiding

Iedere keer is het een ingrijpende beslissing. Als er oorlog uitbreekt in een land, blijf je dan of kun je beter vertrekken? Ik herinner me nog het

interview met Ellie van Essen, nu jaren geleden. Ze was in Irak toen daar de oorlog uitbrak. Ze was de laatste Nederlandse vrouw in Bagdad. Hulpverleenster. Ze deed haar uiterste best om mensen medische hulp te geven. Fantastisch is dat. Dat er zulke mensen zijn die zoveel voor een ander over hebben! Maar uiteindelijk vertrok ook zij: bang voor wat komen zou.

Heel begrijpelijk ook. Wie is bereid om te blijven bij zoveel geweld? Je bent je leven niet zeker. Je liefde moet wel heel ver gaan om je zo op te offeren voor een ander.

Er is er Eén die het kon. Die op zijn post bleef om anderen te helpen. Jezus! Wat een liefde zie je in Hem. Want Hij had ook kunnen vluchten. Hij had zich kunnen verstoppen in de hof van Gethsemane. Hij had zich kunnen verdedigen. Maar Hij deed het niet.

Wat een kansen waren er geweest om onder zijn arrestatie uit te komen. Als Hij zich eens anders opgesteld had voor Pontius Pilatus of voor de joodse Hoge Raad. Al had Hij zich tenminste maar verdedigd in plaats van te zwijgen.

Eigenlijk klopt er niets van. Ook zijn leerlingen begrijpen het niet. Dat blijkt ook wel uit Petrus' reactie. Hij wil nog redden wat er te redden valt. Hij pakt zijn zwaard en wil er nog op los slaan. Je geeft je toch niet zomaar zonder slag of stoot over? Maar Petrus wordt door Jezus terecht gewezen. Kun je je het voorstellen? Dat je gezocht wordt. Dat ze je dood willen hebben. En je stapt naar voren en zegt: hier ben ik! Hier gebeurt wat Jezus bedoelde met dat beeld dat Hij eerder had gebruikt. Als je wilt weten wie Ik ben? Ik ben als een herder die zijn leven voor de schapen inzet!



#### 1. Hij zorgt voor je

Het gebeurt nogal eens dat we als mensen vergeleken worden met bepaalde dieren: apen, muizen of mieren bijvoorbeeld. Maar in de bijbel worden mensen vergeleken met schapen. Waarom? Schapen staan bekend om hun kwetsbaarheid. Als ze op hun rug terecht komen, dan liggen ze daar net als een schildpad. Ze komen niet meer overeind. Bij gevaar kunnen ze ook geen kant op. Ze kunnen zichzelf ook niet verdedigen. Ze hebben geen slagtanden of horens. Ze hebben geen schutkleur. En vluchten lukt ook niet, omdat ze topzwaar zijn en dunne pootjes hebben. Het is wel duidelijk: ze hebben zorg, liefde en leiding nodig! Hoe vaak hebben wij zelf de afgelopen dagen advies gevraagd? Over de kleren die je moest aantrekken, over je huiswerk of je werk. We hebben voortdurend hulp nodig. Jezus weet dat. Hoe dom kunnen we soms zijn. Totaal verkeerde beslissingen. Ondoordachte dingen die we zeggen. We zijn net schapen. Jezus zegt: geef het toe. Ik wil je herder zijn. Ik wil voor je zorgen. Ben je verdwaald en ben je hulpeloos? Hij wil voor jou de goede Herder zijn.

En als ze Jezus komen arresteren in de hof van Gethsemane, dan biedt Hij zich nota bene zelf aan. Er wordt niet gevochten. Er is geen geschreeuw. Jullie zoeken Jezus van Nazareth? Hier ben Ik, luidt het antwoord. In die paar woorden zit het hele evangelie. De naam van God klinkt er in door: Ik ben er!

#### 2. Hij kent je

Maar er zit meer in die woorden ... Krijg je wel eens post met de adressering: aan de bewoners van ... Ze kennen niet eens je naam. Maar zo gaat het zo vaak. Bij de apotheek trek je een nummer en bij de verzekering heb je een relatienummer. Wie kent je nog?

In Israël kende de herder zijn dieren bij name. Vaak was het zo dat de kudde van verschillende herders 's nachts verbleven in één schaapskooi. 's Ochtends vroeg kwamen de herders om hun eigen schapen op te halen. En de herder wist precies welke schapen van hem waren. Dat is ook wel begrijpelijk. Want de dieren bleven vaak jarenlang bij dezelfde herder. Het was zelfs zo dat de herders hun dieren namen gaven. Namen zijn in het Oosten belangrijk. Je bent niet zomaar iemand.

Zo is Jezus de herder die jou bij name kent. Dat maakt de relatie met Hem zo bijzonder. Hij kent je!

Maar het is ook andersom: de schapen kennen ook Hem. Schapen zijn domme dieren. Maar één ding kunnen ze: de stem van de herder herkennen. Het besef is er: zonder hem kunnen we niet.

Toen in de Eerste Wereldoorlog Turkse soldaten de schapen van een herder hadden gestolen, gebeurde er iets bijzonders. Toen het ochtend werd trok de herder de bergen in en zag verderop zijn schapen bij de soldaten. Het zag er hopeloos uit. Ze waren zwaar bewapend. Hij kon onmogelijk wat ondernemen. Wat deed hij? Hij stond bovenop een heuvel en hij riep de schapen. Toen hij dat deed, stopten ze, draaiden zich om en renden door het dal naar hem toe. De soldaten konden niets beginnen!

Ben je inmiddels zo vertrouwd met Jezus' stem, dat je die herkent? Heb je gemerkt hoe Hij jou roept, bemoedigt, de goede weg wijst? Er zijn zoveel stemmen om je heen. Zoveel adviezen, ideeën, filosofieën. Er is veel gevaar. Volg zijn stem! Hij roept je naar het leven! Toen Jezus aan het kruis riep: het is volbracht. Toen zei Hij: het doel is bereikt. De weg naar God is vrij. Ik heb de schuld die je bij God hebt, betaald. Bij Hem mag je vrede vinden. Hoor naar zijn stem!

### **3. Hij heeft zijn leven voor je over**

De schapen kunnen niet zonder de herder. Zonder hem verdwalen ze, komen ze om van de honger, raken ze verloren. Maar het omgekeerde is ook waar. De herder kan niet zonder schapen. Dat zou net zoets zijn als een leraar zonder klas of een dirigent zonder orkest. Dat kant niet. Om herder te kunnen zijn, heb je een kudde nodig. Als Jezus zegt: Ik ben de goede Herder. Dan zegt Hij: jij kunt niet zonder Mij. Maar Hij zegt ook: Ik kan niet zonder jou. Dat komt omdat God liefde is. En liefde heeft altijd een voorwerp nodig. Een voorwerp waar die liefde zich op kan richten. En dat ben jij.

Jij gaat God zo aan het hart dat het Hem alles waard is om jou zijn kind te laten zijn. Dat is de reden van het kruis. Wij hebben als mensen geleefd zonder God. En misschien is dat nog zo. We maken ons schuldig aan een verkeerd leven. Wat zijn er niet een haat, onrecht, armoede, liefdeloosheid. Maar God wil jou niet kwijt. Dat is de reden van het kruis. Jezus heeft jouw schuld gedragen. Hij is een herder die met zijn leven instond voor de schapen.

Een herder moest zijn schapen verdedigen tegen gevaar. Maar dat een herder zover ging dat hij zijn eigen leven zou geven, dat gebeurde zelden. Jezus is zo'n herder! Toen de soldaten in Gethsemane kwamen had Hij kunnen vluchten. Maar Hij deed het niet. Hij biedt zichzelf aan. Niet Hij is verrast, maar zij zijn verrast!

De enige voorwaarde is: als zij maar vrij zijn! Dat is typerend voor Jezus. Hij denkt altijd aan anderen! Deze leerlingen met al hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden, met hun ontrouw en jaloezie ... Jezus houdt van hen!

Wonderlijk genoeg voldoen de Romeinen aan die voorwaarde. Dat gebeurde nooit. Altijd werden bij opstandelingen de aanvoerder en de medestanders gearresteerd. Maar nu gehoorzamen de Romeinen de opstandeling! De omgekeerde wereld!

Als jij de vraag krijgt: waar kun je niet zonder? Wat zou je antwoorden? Mijn prachtige baan, mijn sport, mijn ... Jezus zegt: Ik kan niet zonder jou! Ik ben de goede Herder die zijn leven over heeft voor de schapen! Ook voor jou!

### **Slot**

Bij ons in de wijk in Maastricht-Amby zijn nepagenten actief. Via de buurtapp werden we er voor gewaarschuwd. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geld innen voor een zogenaamde bekeuring. Zo heb je ook wel nepdokters of neptandartsen. Maar neem dan die herder in Schotland die zelfs na drie dagen zijn schapen nog uit de sneeuw groef. Hij had er alles voor over. Dat zijn de echte!

Zo'n herder is Jezus. Wees eeuwig dankbaar voor zijn liefde. Je hebt Hem nodig. Je kunt als schaap niet zonder Hem. Maar Hij wil ook niet zonder jou!



### **Bijbelleestips en vragen voor de komende week:**

- ❖ Mediteer voor je zelf deze dagen over Psalm 23. Een lied van een herder (koning David) over de Herder. En lees daarbij eens Jesaja 53,5-9 en verwonder je over de vervulling van deze profetie en de betekenis daarvan voor jouw leven!

Gods vrede gewenst op deze Goede Vrijdag! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.