



## Serie Leef! (2)

Zondag 12 maart 2017

### Thema: Ik ben de Deur

#### Johannes 10,1-10

##### Inleiding

Heb je ook wel eens een bezorger van Postnl of DHL voor de deur met een pakketje voor de burens, omdat die niet thuis zijn? Die baalt er natuurlijk van dat hij voor een dichte deur staat. Maar gelukkig zijn er hulpvaardige burens die een kleine dienst kunnen bewijzen en het pakketje kunnen aannemen. Zelf vinden we het ook niet prettig als we voor een dichte deur staan. Jezus gebruikt hier een beeld dat direct voor ons duidelijk is. In zeven beelden laat Hij zien wat Hij voor ons kan betekenen. Royaal en ongeëvenaard! Zo wil Hij voor ons als een deur zijn! Wat wil Jezus ons duidelijk maken met dit beeld?

#### 1. Gastvrijheid

De woorden van Jezus volgen direct op wat er gebeurt in hoofdstuk 9. Daar lezen we over onrust die ontstaan is in Jeruzalem. Wat is er aan de hand? Een blindgeborene is door Jezus genezen. Burens en vrienden zijn diep onder de indruk, maar de farizeeën (joden die zich streng aan de joodse wetten hielden) willen het niet geloven. Het kan gewoon niet waar zijn. Daarom vragen ze zijn ouders of het wel juist is. Maar die willen geen problemen en zeggen: vraag het hem zelf maar. Hij is oud en wijs genoeg om voor zichzelf te spreken. De man zelf antwoordt kort en krachtig op de vraag wat er gebeurd is: één ding weet ik: ik was eerst blind, maar nu kan ik weer zien! De man die me genezen heeft, moet wel van God gekomen zijn. Anders had hij dit nooit kunnen doen.

De farizeeën vinden dit godslastering. Dit kan niet. Daarom sturen ze hem weg. Ze zetten hem buiten de deur! Voor hem gaat de deur dicht. Niet welkom!

Dat is het moment waarop Jezus zegt: Ik ben de Deur! En Hij zegt dat met grote nadruk: vers 1: waarachtig (2 x)! Dit is werkelijk waar! Bij Jezus is plaats voor deze man. Bij Jezus sta je nooit voor een dichte deur.

In Jezus' tijd was dat vaak wel anders. De geestelijke leiders van Israël hadden duidelijk gemaakt dat je er bij God niet zomaar in kwam. Tot in detail moesten de geboden van God worden nageleefd. Er waren door hen 613 geboden en verboden bij gemaakt: 365 (verboden): voor elke dag; 248 (geboden): zoveel botten had een mens. Dus met heel je wezen en elke dag moest je je inzetten. Zo werden Gods verboden en geboden een ondraaglijke last. De deur ging maar op een kiertje open.

Maar Jezus maakt duidelijk dat de deur bij God openstaat. Zeker nu Jezus is gekomen. Wat daarover in het eerste deel van de bijbel, het Oude Testament, wordt gezegd, is nu werkelijkheid geworden: Psalm 118,19 en Jesaja 26,1-2. Al eeuwen lang werd gedacht dat de Messias, de door God beloofde Verlosser zou zorgen voor een open deur naar God toe. En Jezus zegt dat Hij daarvoor gekomen is. Door Hem mag je tot God gaan. Welkom! De deur is open! Misschien zijn er al veel deuren voor je dicht gegaan. Niet welkom. Net zoals bij die blindgeborene. Voor anderen ben je niet goed genoeg. Misschien heb je ook het gevoel dat het bij God net zo gaat. Is er in jouw leven niet veel mis? Maar Jezus is gekomen om onze zonden te dragen, zodat jij bij God mag komen. Hij is de deur: Efeziërs 2,18. De deur is open. Welkom!

#### 2. Veiligheid

We weten niet waar Jezus deze woorden heeft uitgesproken. Maar het zou goed kunnen zijn dat het in de buurt van de Schaapspoort was. Er kwamen heel wat dieren door die poort voor de offers in de tempel. In de provincie Judea



werden heel wat schapen gehouden. De grond was te rotsachtig voor landbouw. Maar voor het houden van schapen was het gebied prima geschikt. Herders hadden er een belangrijke taak. Ze zorgden voor de dieren en beschermden hen tegen rovers en wilde dieren. Schapen waren belangrijk. De mensen gebruikten het vlees om te eten, de melk om te drinken, de wol om kleding en tentdoek van te maken. En touw en lijnen werden gemaakt van het leer van de huiden. Daarom waren schapen een kostbaar bezit waar goed voor gezorgd moest worden. De herders hadden alles voor hun dieren over. Zo gebruikt Jezus het beeld om te laten zien hoe kostbaar ieder mens is voor Hem. Hij wil alles voor je geven!

Dat komt terug in het beeld dat in vers 9a wordt gebruikt. Er bestonden namelijk twee soorten schaapskooien. Een gemeenschappelijke stal in een dorp waar de herders 's avonds hun kudde naar toe brachten. De deurwachter had de sleutel van de deur en zorgde ervoor dat niemand zomaar binnen kon komen.

Maar in de zomer trokken de herders met hun kudden verder weg. Dan overnachtten ze in het open veld. Dan maakten ze van stenen een omheining. Daarbinnen waren de schapen veilig. En de herder ging zelf in de opening liggen. Hij was de deur! Geen dier of rover kon ongemerkt naar binnen komen. Hij zorgde voor veiligheid. Zo wil Jezus ons beschermen voor alles wat ons leven kapot kan maken: namaakgoden, verkeerde ideeën, zonde, boosheid, de duivel, de dood. Jezus is de strijd aangegaan tegen zonde, ziekte en dood. Hij heeft overwonnen. Bij Hem kunnen die dingen geen vat op je krijgen. Zelfs door de dood heen blijft Hij bij je! Vertrouw op Hem!

### 3. Overvloed

Op verschillende plekken in het Oude Testament is sprake van de Schaapspoort. In het boek Nehemia bijvoorbeeld. Door de poort trokken de herders naar gebieden waar gras en water was. Zij wilden hun dieren het aan niets laten ontbreken. Door de poort moesten ze onderweg gaan naar gebieden waar dat voedsel en drinken in overvloed aanwezig was.

Zo noemt Jezus zich de Deur die je door moet om overvloed te vinden: vers 10b. In- en uitlopen. 's Ochtends naar buiten en dan 's avonds weer terug. Die uitdrukking kom je ook in psalm 121 tegen als het gaat over de reis van een pelgrim naar Jeruzalem en zijn terugkomst thuis. Maar het wordt ook gebruikt als een uitdrukking voor de loop van het menselijk leven. Het is je vertrek en je terugkomst. Heel de reis wil God je in het oog houden. Zoals de herder elke dag met zijn schapen meegaat en voor ze zorgt, zo wil God je elke dag in het oog houden. Net zolang totdat je voor altijd bij Hem thuis mag zijn. Zo zul je leven hebben in overvloed.

Het is leven in de vrede van God. Jezus brengt je naar de grazige weiden van zijn Woord. Zijn liefde. Zijn vergeving. Zijn goedheid. Daar knap je van op. Daardoor kun je heerlijk gevoed en gesterkt worden. Wat heb je dat nodig in een wereld waar zoveel is dat niet kan verzadigen. Jezus kan jou geven wat je zo nodig hebt. Waarom zou je deze deur niet doorgaan?

### Slot

Het gebeurt geregeld dat deuren dicht gaan. Soms doen landen onderling dat. Dan wijst een regering diplomaten het land uit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spionage. Ze zijn niet langer welkom. En terecht!

Misschien hebben wij het bij God ook wel verbruid. Logisch dat de deur dichtgaat. Misschien is er ook zoveel gebeurd. Het is terecht.

Maar – wonder van genade – de deur gaat weer open. Jezus ging de weg naar Golgotha om over Gods liefde te spreken en die te tonen. Hij ging tot het uiterste. Hij droeg de straf die jij verdiende. Dankzij Hem staat de deur open. Wagenwijd! Hij zegt: kom binnen. Dan zal Ik voor je zorgen: gastvrijheid, veiligheid, overvloed!

### Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Het is verrassend om op zoveel plekken in de bijbel te lezen dat je bij God overvloed wacht. Je komt niets tekort! Lees Jesaja 55,1-3 er nog eens op na. Wat let je om op de uitnodiging in te gaan? Want er is zoveel dat niet verzadigen kan en je veel kost. Wat God belooft ontvang je zonder betaling en wat het je biedt ... daar zijn geen woorden voor!
- ❖ In de bijbel vinden we een psalm van een herder (koning David) over een Herder (God): psalm 23. Wat treft jou in deze woorden en neem je mee voor deze week?
- ❖ Op allerlei plekken kom je in de bijbel tegen hoe belangrijk gastvrijheid is. Voor wie staat de komende week bij jou de deur open? Je kunt op die manier zelfs tot je verrassing engelen onderdak bieden (Hebreeën 13,2)!



Gods zegen voor deze nieuwe week en een hartelijke groet, ds. Jan Bosch.