

Matteus 4,17-25

Inleiding

Naar school gaan vinden we belangrijk. En daarom zijn er overal deze weken vlaggen uitgestoken met een schooltas er aan als er iemand voor zijn examen geslaagd was. Als jij zo iemand bent: van harte gefeliciteerd!

Ook in de bijbel speelt het woord leerling een grote rol. Wij gebruiken misschien het woord christen het meest. Maar in de bijbel komt het maar een enkele keer voor. Hét woord dat voor een volgeling van Jezus wordt gebruikt is het woord leerling. Maar liefst 269 keer kom je het in het Nieuwe Testament tegen. Het gaat om mensen die een radicale keuze maken om Jezus te volgen. In Matteus 4 kun je lezen hoe mensen die keuze maken. Ze doen het meteen (staat er twee keer!). Het leven met Jezus willen ze voor geen goud missen. Vandaag gebeurt het nog steeds en je verbaast je erover. Mensen met een schitterende carrière of een prachtige baan geven alles op om volgeling van Jezus te worden. Waarom?

Het antwoord kunnen we bij Jezus vinden. Er moet van Hem een verbazingwekkende aantrekkingskracht zijn uitgegaan. En wij hebben de mogelijkheid om net als de leerlingen van toen Jezus' aanwezigheid te kennen, te ervaren. Soms gebeurt het langzaam. Soms is het ineens duidelijk. Dan kun je het niet langer negeren. Toen Jezus Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus riep, konden ze er niet om heen. Ze volgden Hem meteen. En wat doe jij? Leerling worden van Jezus ... Hoe gaat dat eigenlijk?

1. Roepen

Het allereerst dat opvalt is dat het de omgekeerde wereld is. In Jezus' tijd waren er heel wat rabbijnen die leerlingen hadden. Ook in Griekenland waren er filosofen die leerlingen trokken. Maar altijd was het zo dat een leerling zijn eigen meester uitkoos. Als het je de moeite waard leek, meldde je je aan. En dan moest je afwachten of je werd toegelaten. Maar bij Jezus is het andersom. Het initiatief gaat van Hem uit. Hij kijkt niet naar geschiktheid. Maar Hij roept je omdat Hij dat wil (lees ook Johannes 15,16-17).

Dat heeft ook iets heel moois. Denk aan een voetbalteam waar de trainer jou wil opstellen. Dan voel je je verantwoordelijk. Dan wil je je ook graag geven.

En als dat gebeurt, vraagt Jezus ons om in liefde te dienen. Vaak zijn als kenmerken van de ware kerk genoemd: de ware leer, de goede bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht. Maar Jezus zegt: het is de liefde (Johannes 13,34). Als je Jezus wilt volgen in je leven, ben jij dan daaraan te herkennen?

Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar Jezus belooft ons de heilige Geest.

En wanneer Jezus ons roept dan heeft dat alles te maken met het goede nieuws dat Hij brengt. Hij wil ons laten delen in de komst van Gods Koninkrijk. Dat is ook geweldig nieuws: de Koning is terug. God laat het niet bij de schepping. Maar de door de zonde verwoeste schepping wil Hij helen. Het komt goed, omdat de Koning terug is! Dat is evangelie! Dat is iets dat door een ander is gedaan en waar jij in mag delen! Alle reden om Jezus te volgen! Hij zegt: keer je om. Zet een andere koers in! Richt je op Mij! Wanneer je het doet, zal het je leven voorgoed veranderen ... Wat doe jij?

2. Volgen

Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes volgen meteen. Laten we de betekenis daarvan niet onderschatten. Het waren allemaal vissers. En het is goed mogelijk dat ze een goed lopend bedrijf hadden. Vlees werd er in Israël niet veel

gegeten, maar vis wel. In de evangeliën lezen we verschillende keren dat er vis bij de maaltijd is. Het was dagelijkse kost. Geen wonder dat de historicus Flavius Josephus vertelt dat er in zijn tijd 330 boten voeren op het meer van Galilea. De vis werd gegeten in heel Israël en zelfs in Rome. Je kon aan het beroep van visser een goede boterham overhouden.

Maar niet alleen hun bedrijf, ook hun familie laten ze achter zich. In de cultuur van die tijd was dat een grote stap. In onze cultuur ligt dat anders. Maar toen was dat zeer ingrijpend.

Het doet haast denken aan de actie van de ontdekkingsreiziger Cortez. Toen hij in 1519 in Vera Cruz landde om met 700 man Mexico te veroveren, stak hij de schepen in brand. Er was geen weg meer terug. Er was nog maar één kant die ze op konden.

Zo zegt Jezus dat het volgen van Hem boven alles gaat. Dat moet de grootste passie van je leven zijn. Het gaat boven familie of je werk. Dat is heel ingrijpend.

Wil dat dan zeggen dat anderen er niet toe doen? Of dat andere dingen niet belangrijk zijn? Juist niet!

Juist van Jezus zul je leren dat anderen niet minder zijn dan jij. Juist van Jezus zul je leren hoe je anderen kunt liefhebben, kunt vergeven, kunt helpen. Juist van Jezus kun je leren hoe je je talenten en gaven kunt ontwikkelen. Ook daarom is Hij zo belangrijk! Door Hem te volgen ga je meer liefde geven aan anderen. Want dat leer je van Hem. Daarom gaat Hij boven alles!

Dat gaat ook op een bijzondere manier. Joodse rabbijnen of Griekse filosofen deelden hun leer uit. En hun leerlingen moesten die leer of levensvisie volgen. De leer was belangrijker dan de leraar. Maar hier steekt het dieper. Het gaat om de band met Jezus zelf. Om het geloof in Hem!

Wil je bij Hem horen? Word je aangetrokken door wie Hij is? Heb je gezien hoeveel Hij van je houdt? Zou je graag bij Hem willen zijn? Hij roept je!

Dan laat Jezus je in zijn leven delen. Natuurlijk anders dan toen. Maar ook nu mogen we naar zijn woorden luisteren, spreken met Hem, Zijn liefde in ons opnemen.

Toen boeddha stierf, vroegen zijn leerlingen hoe ze zich het beste hem konden herinneren. Hij zei dat ze zich daar niet druk om moesten maken. Het was zijn leer, niet zijn persoon, dat telde. Bij Jezus is dat totaal anders. Alles draait om Hem! Leerling zijn betekent: Hem kennen, Hem lief hebben, met Hem leven. Wil je dat?

3. *Vissen*

In de praktijk blijkt of je een echte leerling van Jezus bent. Als je ja tegen Jezus zegt, heeft dat alleen waarde als je bij Zijn woord blijft. Als je dat in praktijk brengt (Matteüs 7,21 en Johannes 8,31).

Wat wil Jezus dan dat je doet?

In dit Bijbelgedeelte zegt Hij dat zijn leerlingen vissers van mensen zullen worden. Ze mogen mensen opvissen. Vangen om ze te redden. Ze moeten anderen laten delen in de liefde van Jezus. En dat is heel breed. We lezen dat Jezus het goede nieuws van het Koninkrijk verkondigde en ook alle zieken genas. Op allerlei manieren verandert God je leven. Vergeving van zonden, nieuw leven, toekomst, herstel. Dat is van levensbelang voor iedereen! Vis mensen op zodat zij het mogen meemaken. Wees actief om anderen te laten delen in Gods liefde. Ben je zo herkenbaar als leerling van Jezus?

Slot

Wie roept Jezus dan? Rabbijnen of studenten uit Jeruzalem? Of Schriftgeleerden of veelbelovende priesters? Nee, vissers uit Galilea. Een gebied dat niet best bekend stond. Met hun dialect zouden ze niet ver komen ...

God houdt van gewone mensen!

En dan? Leerling zijn is niet altijd gemakkelijk. Maar wat je als leerling op school niet moet doen, mag hier wel: afkijken. Er is iemand die bijna alles weet over God, over het leven, de dood, vergeving, hoop, liefde. Als je het niet weet, kijk naar Hem!

En als je iemand tegenkomt die het ook niet weet? Laat dan afkijken. Laat maar zien wat echte liefde is en wie God is.

Jezus zegt: volg je Mij? Wat doe jij?

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Hoe vind je het dat Jezus ons roept (Johannes 15,16-17)? Wat betekent dat voor jou?
- ❖ Ben je bereid Jezus te volgen? Ben je herkenbaar als volgeling van Jezus (Johannes 13,34)?
- ❖ Hoe geef jij het opvissen van mensen concreet gestalte?