



## Serie: Een kerk met passie (3)

Zondag 8 oktober 2017

### Thema: Een verwachtingsvolle volharding

#### Openbaring 2,8-11

#### Inleiding

Bijna iedere week is het een vast onderdeel in het televisieprogramma Ik hou van Holland: spelling. En dan komen er lastige woorden voorbij: portemonnee, excentriek, onmiddellijk. En je ziet mensen aarzelen, want Nederlands is een lastige taal. Toch valt de schade meestal wel mee. Het ergste dat je kan overkomen, is dat het je als team een aantal punten kost.

Voor een tien jarig meisje in Pakistan liep dat heel anders af. Bij een repetitie op school zette Faryal Bhatti een punt verkeerd in een ode op de profeet Mohammed. In plaats van het woordje naat (=lofzang) schreef ze laanat (=vloek). Toen de onderwijzeres de spelfout ontdekte, barstte ze in woede uit. Ze schold het meisje uit en sloeg haar waar de hele klas bij was. Het maakte niet uit dat het meisje zei dat het per ongeluk was gebeurd. En daar bleef het niet bij. De juf kaartte het aan bij de schoolleiding. En die beschuldigde het meisje van godslastering. Uiteindelijk moest ze van school af. En haar moeder, die als verpleegster in een ziekenhuis werkte, werd ontslagen. En ze moesten ook nog eens hun huis uit. Faryat en haar moeder zijn christen.

De brief aan Smyrna gaat hierover. Wat voor gevolgen kan het hebben als je christen bent? En dan ook de vraag: wat is het jou waard om christen te worden of te zijn? Wat mag het je kosten? Kom je voor je geloof uit? En dan ook de vraag: hoe houd je het vol?

Hoe zat dat in Smyrna? Smyrna was een stad die iedereen kende. Efeze mocht dan de grootste stad zijn, Smyrna was de mooiste. Na een verwoesting was de stad schitterend herbouwd. Ze was prachtig gelegen aan een baai aan het einde van een handelsroute die dwars door Klein-Azië liep. Die lange weg liep uit op een beroemde straat in Smyrna: de gouden straat. Want geld was er goed te verdienen in Smyrna. Smyrna lag niet alleen aan een knooppunt van wegen, maar ook aan een grote haven. Op de munten van Smyrna stond dan ook een koopvaardijship, klaar om de zee op te gaan.

Maar Myrna was ook een stad van cultuur. Je kon er een van de grootste theaters van Klein-Azië vinden, maar ook een bibliotheek en een muziekhal.

Maar in deze mooie, rijke en culturele stad is ook een groep mensen die als tweederangs burger wordt gezien: christenen die pal voor hun geloof staan. Het is opvallend dat van de zeven kerken uit Openbaring 2 en 3 zes kerken verdwenen zijn, behalve die van Smyrna. Misschien dat je zelf geneigd bent om je geloof op te geven. Of misschien aarzel je om christen te worden. Wat is dan het geheim van die christenen in Smyrna geweest?

#### 1. Bemoediging

Het is wel duidelijk dat Jezus' volgelingen het moeilijk hebben in Smyrna. Vier dingen worden genoemd. Allereerst: ellende (vers 9). Er zijn zoveel dingen die ze te verwerken hebben dat de druk groot is. In de tweede plaats wordt armoede genoemd als probleem. Nu zijn er in het Grieks twee woorden voor armoede. Het ene geeft aan dat je het niet breed hebt en op de kleintjes moet letten. Het andere geeft aan dat je helemaal niets hebt. Dat woord wordt hier gebruikt. Christenen konden hun baan kwijt raken en bij relletjes werden hun huizen geplunderd. Ze hadden soms niets meer.

Ook wordt hier laster genoemd. Er werden allerlei praatjes over christenen rond gestrooid. Er werd beweerd dat ze kannibalen waren, omdat bij het avondmaal de woorden klonken: dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. En christenen zouden atheïsten zijn, omdat ze geen beelden hadden. Niets is zo erg als roddel. Wat kun je er tegen



doen?

Dit akelige rijtje eindigt met het vermelden van de gevangenis. Dat betekende meestal het einde. De rechtspraak toen was niet om over naar huis te schrijven. Je was vaak gevangene tot je stierf.

Wat wordt er tegen deze mensen gezegd? Dan valt je op dat er in deze brief geen enkele vermaning staat. De meest positieve brief gaat naar Smyrna. Geen kritische opmerkingen, maar een arm om hen heen. Als je het moeilijk hebt, weet dan dat God je bemoedigt: houd vol. En let er eens op hoe Jezus getypeerd wordt: degene die dood was en nu leeft. Jezus had zelf de dood meegemaakt. Hij stond onder druk, was arm, werd gelasterd en gevangen. Ook Jezus is het gebeurd. Maar het was gelukkig niet het laatste. Hij leeft! Wie volhoudt in het geloof, heeft dat uitzicht!

## **2. Overtuiging**

Toen een nieuwe kerk geopend werd en een journalist werd rond geleid door de mooie gebouwen, kwamen ze daarna buiten. Daar stond een prachtig kruis met de schijnwerper er op gericht. Die heeft ons 10.000 euro gekost. Dan zijn jullie bedrogen, zei de journalist. Er zijn tijden geweest dat christenen die voor niks kregen. Wat bedoelde hij? Duizenden christenen zijn voor hun geloof gestorven. Ze stierven in gevangenissen, ze werden voor de leeuwen geworpen en ze werden gekruisigd. Hun kruis kregen ze voor niks. Dat was de situatie voor de christenen in Smyrna. Smyrna stond bekend om zijn trouw aan Rome. En omdat Rome niet veel van de christelijke godsdienst moest hebben, zag het er somber voor de christenen uit. Maar ook joden en godvrezenden zagen de christenen als een bedreiging. Bij de groep godvrezenden waren nogal wat vrouwen te vinden. Deze mensen met verkeerde bedoelingen lieten hun invloed gelden. Geen synagoge van de joden, maar van de duivel, zegt deze brief. En toch houden de christenen stand. Hun overtuiging dat Jezus Heer is, is het geheim. Dat geven ze voor geen goud op. Bekend is geworden hoe een van de voorgangers van Smyrna tot het einde toe aan die overtuiging vasthield. De rechter drong er op aan: denk aan uw hoge leeftijd, vervloek Christus en zweer bij de keizer. Dan bent u vrij. Toen gaf Polycarpus als antwoord: 86 jaar dien ik Christus en Hij heeft mij nog nooit iets slechts gedaan. Hoe kan ik mijn Koning vervloeken, die mij heeft verlost. E zo stierf Polycarpus in 155 op de brandstapel. Hoe zit het eigenlijk met onze trouw? Heb je iets van wat de christenen in Smyrna hadden? Merken anderen aan jou dat je christen bent?

## **3. Perspectief**

De brief is vol, tegenstellingen: eerste-laatste, dood-levend, arm-rijk, joden-niet joden, dood-krans van leven. Deze brief nodigt je uit: kijk nog eens goed. Is de situatie wel zo, zoals jij denkt dat die is? Deze christenen met al hun problemen. Komen ze achteraan, zijn ze arm, dood, geminacht, verslagen, zonder toekomst?

Dat is maar schijn. Want in werkelijkheid zijn ze rijk, worden ze geëerd, hebben ze de beste toekomst voor zich die je maar kunt bedenken. Het is maar net hoe je kijkt ...

Vers 9 zegt: jullie zijn rijk. Ook al lijkt het er niet op. Moeder Theresa zei eens: de armoede in het Westen is erger dan in India. En daar kon ze wel eens gelijk in hebben. Jezus zegt: wie mij kent, is rijk. Ken je Hem? Dan ben je rijk! Christenen hebben het waardevolste dat er is: toegang tot God als zijn kinderen, aanvaarding, de diepste liefde die er is! Niets is verrassender en betekenisvoller dan dat!

En door het geloof in Hem: een toekomst ongekend! Geen tweede dood waarbij je voor altijd door God verlaten bent. Maar op het moment dat de dokter de dood constateert sta je met een lauwerkrans om voor Gods troon!

## **Slot**

Een paar jaar geleden raakte in de Rocky Mountains een vrouw van de weg en viel in een ravijn. Met een geperforeerde long en gekneusde ribben wist ze toch een toeristische attractie in de buurt te bereiken, nadat ze in vijf dagen daar naartoe gekropen was. Ze overleefde al die tijd op regenwater dat tussen haar haar zat. Toen haar gevraagd werd hoe ze wist vol te houden, zei ze: de gedachte aan mijn kinderen en kleinkinderen hield me in leven. Er is ook iemand die op jou wacht en die op je rekt. God zegt tegen jou: Wees trouw, houd vol! De krans van het leven ligt voor je klaar!



## **Bijbelleestips en vragen voor de komende week:**

- ❖ Hoe wordt er door je omgeving gereageerd op belangstelling voor het christelijk geloof of het volgen van Jezus? Hoe reageer jij op de reactie?
- ❖ Welke troost put je uit de belofte die Jezus in de brief aan Smyrna doet?
- ❖ Wat heb je nodig om te volharden de komende week (denk bijvoorbeeld aan Hebr 12,1-3).

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.