



## Serie Jezus volgen (2)

Zondag 8 januari 2017

### Thema: je verandering

 **1 Petrus 1,13-2,3**

#### Inleiding

Groot rumoer ontstond er in een rechtszaal toen de aanklager een getuige vroeg of zij hem kende. De vriendelijke oude vrouw beaamde niet alleen de vraag, maar vertelde er vervolgens maar bij wat voor iemand hij was: een bedrieger die andere mensen geregeld manipuleert. Toen de aanklager niet zo gauw wist hoe hij moest reageren, vroeg hij of ze de advocaat kende. Ook daar luidde het antwoord bevestigend. En vervolgens wist ze over die persoon te vertellen dat hij een chaoot met een drankprobleem was. Ondertussen begon de rechter 'm te knijpen en riep de beide mannen bij zich: als een van jullie het waagt om te vragen of ze mij kent, laat ik je vastzetten wegens belediging van de rechter!

Kennelijk had deze rechter ook wat te verbergen! En wie niet? We weten allemaal hoe dingen in ons eigen leven volkomen verkeerd kunnen lopen. Vaak weten we zelf wel dat het zo niet kan.

Het is opvallend dat Petrus daar vrijwel direct in het begin van zijn brief over begint. Als Gods genade in je leven komt, gaan dingen veranderen. Merk je dat ook? Als er niets verandert in je leven, komt dat omdat het evangelie nog te ver van je vandaan staat? Want als je het evangelie aanvaardt, dan word je een ander mens. Daarom vind je geregeld in de brief van Petrus woorden als 'daarom' en 'dus'. Vers 13 bijvoorbeeld. En God heeft die bedoeling ook met je. Hij wil je tot een nieuw mens maken. De bijbel gebruikt daar het woord 'heilig' voor: vers 15.

Wij hebben bij dat woord al gauw verkeerde associaties. Dan denken we aan mensen die bijzondere dingen in hun leven doen. Wie kan daar aan tippen? Maar in de bijbel worden alle gelovigen zo genoemd. Letterlijk betekent het woord zo iets als: afgezonderd van en afgezonderd tot. Apart gezet door God. Zo werd dat bijvoorbeeld ook gezegd van de potten en pannen in de tempel. Heilig vaatwerk. De priester mocht die niet mee naar huis nemen om thuis te gebruiken. Het was alleen voor de dienst aan God bestemd. Zo zet God ons apart voort de dienst aan Hem.

Wees heilig, zoals God heilig is. Anders. Zuiver. Trouw. Liefdevol. Als je aan Hem verbonden bent, wees dan ook zo! Daardoor worden christenen ook als vreemdelingen gezien: vers 17. Soms ga je mee met je cultuur, andere keren ga je er tegenin. Net zoals een diplomaat die loyaal blijft aan zijn eigen land. Je hebt respect voor je omgeving en tegelijk ben je anders. Zo heiligt God zijn volk, zodat er een plek op aarde is, waar de goedheid van zijn heerschappij zichtbaar is.

Wees zo aanwezig met Gods genade en liefde in je omgeving! Verlang je daar naar? Geef je de heilige Geest de ruimte om in jou te werken? Hoe ziet dat er uit? Je verandering: effect, bron en prijs.

#### 1. Het effect

Petrus noemt het effect van de verandering in vers 22. Daar is wel wat aan voorafgegaan. Het is net zoals met vervuilde grond. Die moet eerst gereinigd worden. Wat vervuild is, wordt afgevoerd en daarna kan er weer gezaaid worden. En kan er weer wat groeien. Zo is het ook met ons hart. Ons hart moet gezuiverd worden van onze ijkgerichtheid, oneerlijkheid, ontrouw. Pas dan kan er gerichtheid op de ander zijn en ruimte komen voor liefde van een andere soort: liefde die er niet op uit is om gelukkig te worden, maar om gelukkig te maken!

Zo'n liefde is onvoorwaardelijk. Die komt niet pas in actie, als die ander wat voor jou betekent. Maar die kiest ervoor om die ander lief te hebben.

Die liefde is Gods overlevingsstrategie voor christenen in de minderheid. Allereerst doordat ze die liefde aan elkaar geven. Door Christus ontstaan er overal gemeenschappen waar je in oprechte liefde aan elkaar verbonden bent. In vers 23 heeft Petrus het over opnieuw geboren worden. Tot geloof komen kun je zo zien. Het is een nieuw leven ontvangen. Als je geboren wordt, kom je in een gezin, familie terecht. Zo is het ook als je gaat geloven. God wordt

hier Vader genoemd: vers 17. En in vers 22 gaat het over je nieuwe familie: je bent broeders en zusters van elkaar. Dat is de gemeente.

Tegelijk is het ook Gods missionaire strategie. Petrus roept ook op om de mensen buiten de gemeente lief te hebben: 3,9. Doen we dat ook? Jezus toonde zijn liefde niet alleen maar in de synagoge, maar in het leven van alledag. Paulus schrijft er over in 1 Tessalonicenzen 2,8. Delen we onze liefde met de mensen om ons heen?

## 2. De bron

Liefde delen gaat niet vanzelf. Er staat in de tekst dat er niets minder dan een wedergeboorte is geweest. En dat is geen activiteit van ons geweest, maar van God. Het Woord van God kan blijvend liefde en hartelijke gemeenschap laten ontstaan. Zo sterk is zijn Woord! Je leest de bijbel maar niet voor informatie, maar om God te leren kennen en zijn liefde te ontdekken. Zó dat het ook je eigen leven gaat veranderen. Zó dat je gaat zeggen: de HEER is goed: 2,3. En door die ontdekking ga je anders leven.

Maar dat Woord is je bron! En wil je een blijvende gemeenschap van liefde, dan kom je uit op het Woord van God dat blijvend is. Dat Woord van God is als zaad dat een enorme kracht heeft. Als je in je tuintje een stuk steen of glas in de grond stopt en je geeft het water, gebeurt er niets. Maar als je een zaadje in de grond stopt, dan gebeurt er wat! Zo heeft Gods Woord levenskracht. Het kan je van binnenuit veranderen. Maar het moet net als echt zaad wel de diepte in. Het moet landen in je hart. Gebeurt dat bij jou?

Soms gaat het heel snel, maar meestal is het een geleidelijk proces. Laat Gods Woord zijn werk maar doen! Hoe dat altijd gaat weten we niet. Als je ziek bent, weet je ook niet altijd alles van het medicijn dat je inneemt. Je moet het gewoon gebruiken. Zo is het ook met de bijbel. Lees erin en je zult merken dat Gods Woord krachtig is.

Het moet wel landen in je hart. In Jezus' tijd wisten de geestelijke leiders van alle over het Woord van God. Ze citeerden eruit en bestudeerden het. Maar het kwam niet in hun hart. Ontdek daarom waar Gods Woord over gaat: vers 19/25. Jezus! Het gaat niet over voorschriften en kennis, maar over Jezus. Voorschriften zeggen wat jij moet doen. Het evangelie wat Jezus heeft gedaan. Alles verwijst naar Hem. In Hem is redding, genade gekomen. Dat goede nieuws kan je leven veranderen. Zijn liefde is een voortdurende bron voor onze liefde. Heb je dat ontdekt? Verlang je er naar? Net als pasgeboren kinderen verlangen naar de woordmelk: 2,2. Telkens proeven van de goedheid van God. Doe je dat? Of zou het kunnen zijn dat je tekort aan liefde hebt, omdat je je woordmelk niet drinkt?

Een kind dat niet drinkt, groeit niet goed. Als wij Gods Woord niet proeven, blijven we achter in de betrokkenheid bij de liefde, bij de zorg voor de nieuwe familie waar je bij hoort en de liefde voor vreemdelingen.

## 3. De prijs

Voor die verandering is wel een prijs betaald: vers 18. Er staat dat je wordt losgekocht uit je oude leven. Je kunt soms zo vast zitten in je oude levenspatroon, dat je er moeilijk uit te krijgen bent. Herken je dat? Je eigen prettige leventje. Lekker zorgen voor je zelf en sjoemelen met van alles en nog wat. Je moest losgekocht worden van deze oude meesters om je vrij te krijgen. God startte een reddingsactie. En toen het losgeld betaald was, kwam je vrij. Vrij om een nieuw leven te leiden.

Dat losgeld was geen goud of zilver, maar het bloed van Jezus. Ongelooflijk dat Hij bereid was om voor jou te betalen! Maar zo kostbaar ben je voor God. Hij gaf zijn eigen Zoon voor jou!

Leid daarom een leven dat in alle opzichten heilig is. Jezus heeft je toch niet voor niets vrijgekocht? Hij heeft zijn bloed toch niet voor jou opgeofferd zodat je in het oude leven zou blijven hangen? God heeft een bedoeling met jou!

## Slot

Wees daarom paraat: vers 13. Wees geconcentreerd. Zoals kraanvogels. Honderden kilometers leggen ze af als ze op trektocht gaan. 's Nachts rusten ze uit. Maar er is een wachtpost, zodat de groep niet onverwachts wordt overvallen. Zo'n wachtpost kan natuurlijk ook slaperig worden. Maar om niet in slaap te vallen houdt hij in zijn opgetrokken rechterpoot een steen vast. Dreigt hij toch weg te doezelen, dan valt de steen kletterend op de grond en schrikt hij wakker. Wees alert! Wees heilig! Wees een nieuw mens! Dat heeft effect. Het woord is de bron. De prijs is betaald!



## Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ In Kolossenzen 3,12-17 wordt mooi verwoord hoe een nieuw mens er uitziet. Mediteer daar de komende week eens over. Trek je oude plunje uit en doe deze nieuwe kledingstukken aan!
- ❖ Hoe kun je de bijbel zo lezen dat het zaad van Gods Woord in je hart ontkiemt en krachtig werkt in je leven? Zoek naar manieren om zo Gods Woord te lezen en je hart ervoor te openen!

Gods zegen voor deze nieuwe week en een hartelijke groet, ds. Jan Bosch.