



Serie: Vrucht van de Geest (6)

Zondag 6 augustus 2017

Thema: Goedheid

 Galaten 5,22-23a, Psalm 100 en 1 Tessalonicenzen 5,15-18

Inleiding

Wel eens in de bergen geweest? De natuur is er adembenemend. Je kunt er prachtig wandelen en fietsen. De afgelopen jaren is voor ons daarom verschillende keren de keus gevallen op een mooie camping in de Alpen. Maar bij al onze tochten door de prachtige natuur ben ik dit nog nooit tegengekomen: kristal. Het is zeldzaam en kostbaar, maar zo mooi! Maar afgelopen zomer kreeg ik er eentje cadeau. De kristal heeft een mooie vorm en de verschillende lichtinvallen zorgen telkens voor verrassingen. Al heb ik gemerkt dat je het na verloop van tijd wel moet schoonmaken en oppoetsen. Dan zie je zijn schoonheid weer!

Zo kan het ook zijn met woorden die we in de bijbel hebben gelezen. Zo bijzonder van waarde, maar zie je nog hoe kostbaar ze zijn? In Psalm 100 en Psalm 136 wordt gesproken over de goedheid van God ('De HEER is goed'). Het is niet voor niets dat Psalm 136 er allerlei aspecten van noemt: Gods schepping, zijn zorg voor de mensen, de redding van Israël, het gaat maar door. En wel 26 keer wordt herhaald: eeuwig duurt zijn trouw! Je blijft je verwonderen! Kan het zijn dat deze woorden onder het stof zijn geraakt? Misschien is het goed om ze vandaag opnieuw te voorschijn te halen en je te verwonderen!

Want als er iets is dat we in onze tijd nodig hebben, dan is het misschien dat wel. Kwaad is er genoeg, teveel. Maar het goede, kom daar maar eens om! En nu zegt de bijbel dat God wil dat wij het goede doen. Wanneer wij aan de Bron van het goede verbonden zijn, gaat dat gebeuren. Dat moet je ook de ruimte geven. Daarom is het ook een geboed (1 Tessalonicenzen 5,15). En er staat niet alleen dat je goed moet zijn voor iedereen, maar ook altijd. Het staat dus elke dag in je agenda. Is dat bij jou het geval?

Van Anne Frank zijn de woorden: Niet in rijkdom of macht ligt de grootheid van de mensen, maar in karakter en goedheid. Is dat kenmerkend voor jouw dagelijks leven?

1. Wat is het?

Goedheid is iets moois dat een groot effect kan hebben. Als vrucht van de Geest heeft het de kracht in zich om de toekomst te veranderen. Het is een uiting van liefde, belangeloze hulp, hartelijke zorg. Je doet het zonder iets terug te verwachten. Het is enorm sterk en kan de wereld veranderen. Daarom moet je het inzetten!

In Romeinen 12,21 maakt Paulus dat duidelijk. Hij doet dat door het goede tegenover het kwade te zetten. Kwaad is er genoeg in deze wereld. Je kunt er moedeloos van worden. En misschien dat we ons er ook wel eens door laten meeslepen. En nu is de vraag: wat stel je daar nu tegenover? Durf je de confrontatie aan met het kwade? En ook met dat wat iedereen wel goed vindt? Doe het eens anders, zegt Paulus. Doe goed. Beantwoord kwaad niet met kwaad, maar met het goede. Met liefde, aandacht, zorg, hulp. Doe goed!

In Galaten 5,13-26 zie je dat ook. Het gaat daar over de vrucht van de Geest. Maar het staat bol van de spanning tussen Geest en vlees. En dat is een groot verschil: het leven zoals God dat wil en het leven zoals wij dat als zondige mensen leven. Dat is echt anders. In vers 22 staat dan ook: Maar de vrucht van de Geest is ... Er worden 14 ondeugden/kwaden genoemd en vervolgens komt hoe het anders kan als Gods Geest in je werkt. De helft van die 14 ondeugden gaat over verstoorde relaties. Dat gebeurt er als je leeft vanuit je zondige ik. Wat gaat er dan veel kapot. Maar goedheid kan daar wat aan doen, als een vrucht van de heilige Geest.

Goedheid is dus de tegenhanger van het kwade dat deze wereld verziekt. Het brengt beterschap. Het is een injectie tegen het kwaad. Iedere keer neem je iets moois mee in deze wereld, in je werk, in je gezin, in de buurt waar je woont. En als Gods Geest zo in je werkt, gaan mensen God eren (Matteus 5,16). Wat een effect kan het hebben. Onderschat het niet. Zet het elke dag op je agenda!

Je zou kunnen zeggen dat goedheid het verlangen en de actie is om je voor een ander in te zetten. Barnabas is in de bijbel een mooi voorbeeld van een goed man, vol van de heilige Geest (Handelingen 11,24). Hij weet zich heel moedig in te zetten voor mensen die worden afgewezen (denk aan Paulus en later Johannes Marcus). Misschien zit er wel een climax in dit tweede drietal vruchten van de Geest: geduld (passief), vriendelijkheid (neutraal) en goedheid (zeer actief). In Galaten 6,9 staat dat je niet moe moet worden om het goede te doen. Het is zo nodig in een wereld vol kwaad. Zet het elke dag op je agenda!

2. Hoe kom je er aan?

Hoe breng je dat op? Soms zijn we eerder geneigd om kwaad met kwaad te beantwoorden. Bovendien: zo goed zijn we van ons zelf niet. We herkennen ons misschien eerder in de woorden van Paulus uit Romeinen 7,18. Zo steken wij toch in elkaar? Er is maar 1 manier waarop het anders wordt: door verbondenheid aan Jezus. Want God is de Bron van al het goede (Jakobus 1,17). Al vanaf de eerste bladzijde in de bijbel komen we dat tegen als er staat dat God zag dat alles zeer goed was wat Hij had gemaakt. Vanaf het allereerste begin is Gods goedheid centraal. Die is bepalend voor heel de geschiedenis. Gelukkig wel. Niet het kwaad dat wij als mensen doen, al trekt dat diepe sporen in het leven. Maar dankzij Gods goedheid zijn we er nog! Wij hebben als mensen God losgelaten en doen kwaad. Maar God heeft in zijn goedheid deze wereld niet losgelaten. Hij is de God die verlost en redt (Exodus 18,9). Uiteindelijk zendt Hij zijn Zoon (Jeremia 32,42). Hij betoont deze wereld zijn goedheid. Dat is goed nieuws (Jesaja 52,7)! Heb jij dat al ontdekt? Belijd God je zonden, het kwaad dat je gedaan hebt, maak een nieuw begin in je leven. Misschien voor het eerst of opnieuw. Zie de waarde van de kristal! En zeg met de dichter van Psalm 100: wat is God goed! Want dat is Hij! Van Jezus wordt gezegd dat Hij rondging goed doende (Handelingen 10,38). Hij bracht Gods goedheid heel dichtbij door zonden te vergeven, zieken te genezen, doden op te wekken. Aan het kruis toonde Hij op een unieke wijze de goedheid van God. Wat is God goed. Hij heeft alles voor je over, voor jouw redding! Psalm 34,9 zegt: proef ervan, aanvaard het, leef er uit. Wanneer je dat doet, gaat God met zijn Geest in je werken. En de vrucht kan groeien: goedheid. Zie je om je heen hoe mensen misschien hunkeren naar de goedheid die jij kunt bieden?

3. Hoe doe je het?

Als je zelf leeft van Gods goedheid dan kan het niet anders of je wilt van die goedheid uitdelen. Als je zo een nieuwe start wilt maken in je leven, noemt de bijbel dat een wedergeboorte. Dan wil je het kwade achter je laten en kies je voor het goede. Wil je dat? Dat is wel een strijd. Om altijd die instelling te hebben om gericht te zijn op het geluk van een ander? Aan de buitenkant lijkt het misschien zo, maar is het van binnen ook zo? Het onkruid van onze ik-gerichtheid moet gewied worden! Porno staat liefde voor een ander in de weg. Geldzucht is niet te combineren met het geven van hulp. En verlangen naar macht geeft geen ruimte om een ander te dienen. Daarom drukt Paulus zich radicaal uit: je oude leven moet gekruisigd worden (Galaten 5,24).

Want de vraag is: geloof je echt dat het kwaad de toekomst heeft? De bijbel zegt van niet. Nu niet en in de toekomst ook niet. Want wat is er de reden van dat Paulus zo vaak oproept om het goede te doen? Altijd en aan iedereen. De belangrijkste reden is misschien wel dat het overeenkomt met het evangelie. Wanneer Paulus zegt: laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede, zegt hij, wat God ook aan het kruis deed. Want aan het kruis overwon Gods goedheid het kwaad van de satan en de mensen. En Jezus' opstanding laat de overwinning zien. Het goede overwint het kwade. Dat is in 1 zin de belofte van de bijbel, het hart van het evangelie, de kristal die je moet bewonderen, onze hoop voor de toekomst! En als jij vandaag op het kwade antwoordt door goed te doen, loop je al vooruit op de toekomst: je bent een eersteling van Gods nieuwe wereld (Jakobus 1,18). Wil jij zo'n voorloper zijn?

Slot

Onlangs las ik het verhaal van Henry Thoreau die in de gevangenis terecht kwam. Hij weigerde belasting te betalen aan de staat omdat die slavernij liet bestaan. Zijn beste vriend kwam al snel op bezoek. Die keek naar hem door de tralies en zei: Henry, wat doe jij daarbinnen? Waarop zijn vriend antwoordde: de vraag is: wat doe jij nog buiten? Kiezen voor goedheid kan je heel wat kosten. Het kostte Jezus zijn leven. Maar Hij wilde het kwaad overwinnen door het goede te doen. Verwonder je over de schoonheid van deze kristal!

Maar de vraag is ook: wat staat bij jou op de agenda? Meer dan ooit is er behoefte aan mensen die het kwaad willen overwinnen door het goede te doen? Ben jij zo iemand?

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Hoe laten Gods daden zijn goedheid zien (denk aan Psalm 136 bijvoorbeeld)?
- ❖ Hoe betoon jij goedheid in je woorden en in je daden?
- ❖ Welke belemmeringen kom je tegen en wat doe je daarmee (Galaten 5,13-26 en Romeinen 12,9-21)?

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.