



Serie Leef! (1)

Zondag 5 maart 2017

Thema: Ik ben het Licht voor de wereld

Johannes 8,12-20

Inleiding

Heb je ook zo'n hekel aan dat apparaat op je nachtkastje? Dan ben je niet de enige! Menige Nederlander heeft er een hekel aan om vroeg op te staan. In de winter is dat aantal zelfs extra groot. Maar liefst 45 % van de Nederlanders slaapt in de winter door de wekker heen. Martijn van de Neut, die manager bij de Nationale Vacaturebank was, gaf daarom eens het advies: als collega's vooral in de ochtend minder scherp en wat chagrijnig zijn, moet je dat niet persoonlijk opvatten. Behalve kou is de grootste reden gebrek aan zonlicht. Zon en licht vinden we heel belangrijk. Als we dat missen, verandert onze stemming.

Licht is niet alleen belangrijk voor onze stemming, maar ook voor het leven. Zonder licht wil er niets groeien. De zon is nodig om planten te laten groeien. Als er te weinig zon is geweest, wordt het met de oogst ook niet veel.

Licht is ook nodig om de weg te vinden. De straatlantaarns 's nachts helpen je om de weg naar huis te vinden. En een piloot zet 's nachts het vliegtuig veilig aan de grond als de landingsbaan goed verlicht is.

Licht hebben we dus nodig. Zonder licht geen blijdschap, geen leven, geen weg, geen hoop, geen toekomst, geen veiligheid. Licht is in de bijbel daarom een beeld voor leven, blijdschap en toekomst. Elk mens is daarnaar op zoek!

Gelukkig is er licht! Dankzij Jezus! Het is één van de vele dingen waar Hij voor staat. In Hem vind je zoveel! De evangelist Johannes heeft 7 uitspraken van Jezus genoteerd waarin Hij zegt wat Hij voor ons betekenen wil. Zeven als getal van de volheid en de royaliteit. Als je Jezus kent, kom je niets tekort!

1. Het ware licht is aanwezig

Vers 12 vertelt ons dat Jezus opnieuw het woord neemt in de tempel. Wat hier gebeurt sluit dus nauw aan bij de vorige gebeurtenissen. Die vonden plaats tijdens het Loofhuttenfeest, zo lezen we in 7,2. Het was een van de grootste feesten in Israël. Het feest duurde een week en uit heel het land kwamen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Men woonde dan tijdelijk in kleine hutjes als een herinnering aan de periode dat het volk Israël in tenten woonde toen het onderweg ging naar het beloofde land. De tocht door de woestijn was een moeilijke reis geweest met veel ontberingen. Maar tegelijkertijd was het een periode van de bijzondere zorg en nabijheid van God. Dat gaf vertrouwen voor de toekomst!

Nu was het zo dat op de eerste dag van het feest de vier grote kandelaars in de tempel werden aangestoken. Ze waren maar liefst 22 meter hoog en bevatten elk zo'n 65 liter olie. Dat betekende een zee aan licht. Geen plek in Jeruzalem bleef donker. Er waren fakkeldansen en er werden psalmen gezongen. En dat ging door tot het eerste ochtendgloren. Jeruzalem werd wel de lichtstad genoemd.

Maar op de laatste nacht van het feest, deden ze het licht niet aan. Het feest was voorbij. Dat gaf zo'n beetje het gevoel als wij hebben wanneer we na het kerstfeest de kerstboom weghalen. Er was een moment van blijdschap, maar helaas is het weer voorbij ... Op dat moment gaat Jezus staan en zegt: waar jullie naar verlangen, dat vind je bij Mij! Dit feest geeft voor even licht, maar wie Mij volgt, zal altijd in het licht zijn.

Toen God de wereld maakte, was het eerste dat Hij schiep het licht. God verdreef de duisternis. Maar wij als mensen hebben zelf de duisternis weer geïntroduceerd. De zonde trekt een donker spoor van gebrokenheid door de wereld. Maar God heeft beloofd dat Hij iemand zou sturen om het weer licht te maken (Jesaja 42,1,6,7). De rabbijnen gingen zelfs zo ver dat ze de beloofde Verlosser de naam Licht gaven. Jezus zegt: waar alle eeuwen naar uitgekeken is, dat is er nu. Het licht van het Loofhuttenfeest gaat uit, maar wie bij Mij blijft, blijft in het licht.



2. *Het ware licht is beschikbaar*

Het slot van het Bijbelgedeelte is verrassend: ze willen Jezus doden! Jezus' woorden? Zo prikkelend zijn ze! Tijdens het Loofhuttenfeest werden er vaak gedeelten gelezen van de wetgeving op de Sinai, beginnend met de woorden: Ik ben. Woorden die betrekking hadden op God en herinnerden aan zijn Naam: Ik ben die Ik ben, Ik ben er. Als Jezus bij die woorden aansluit, kunnen ze Hem vermoorden (vers 59). Het is duidelijk waar Jezus op doelt: in Hem heb je met God zelf te maken. In zijn Zoon is God naar ons toegekomen. En iedereen moet dat weten.

In vers 20 lezen we dat Jezus staat bij de schatkamer in de tempel. Dat was de drukste plek in de hele tempel. Het was een zuilengalerij met 13 offerblokken (trompetten genoemd vanwege de vorm). Het was er een komen en gaan van mensen. Dáár spreekt Jezus zijn woorden. Jezus kan ook in jouw leven het verschil maken! Hij is bij machte jouw duisternis te verdrijven. Hij kan de macht van de zonde verbreken. Ook in jouw leven!

Er zijn genoeg 'manen', stichters van religies die zeggen licht te brengen. Maar Jezus zegt: Ik ben de zon, het ware Licht! Een van de grootste tragedies is het wanneer mensen in het donker leven, terwijl ze in het licht hadden kunnen leven. Rose Crawford was 50 jaar blind toen ze een oogoperatie in het ziekenhuis kreeg. Ze huilde toen ze voor het eerst kon zien. En dat terwijl de techniek om haar te helpen al 20 jaar bestond! Maar ze wist het niet. Wat is het erg als je in het donker leeft, terwijl het niet nodig is. Jezus nodigt je uit: volg Mij, dan loop je nooit meer in de duisternis!

3. *Het ware licht is nodig*

Daarom eindigt Jezus met een appèl. Het is opmerkelijk dat er staat dat je Jezus moet volgen. En niet: geloven, vertrouwen, aan Hem denken. Maar: volgen. Als er ergens licht is, dan moet je daar dichtbij blijven. Je kunt je boek niet lezen, als je ver van het licht zit.

Als jij in je leven duisternis ervaart, kan het dan zijn dat je te ver van het licht bent afgeraakt? Dat je het contact met Jezus verloren hebt? Zijn genade en liefde ervaar je niet meer. Want het licht is te ver weg. Zijn leiding merk je niet. Want je bent te ver van het licht. Je hoop is weg. Het is donker geworden ...

Daarom klinkt hier het appèl: als je nooit meer in de duisternis wilt komen, volg Mij! En jij? Hoe dicht leef jij eigenlijk bij Jezus? Neem je zijn woorden in je op? Laat je je verrassen door Jezus' daden? Ben je verwonderd over zijn genade voor jou? Voel je Gods nabijheid als je je realiseert dat Hij in deze wereld kwam voor jou? Hoe dichtbij Jezus ben je eigenlijk?

Tegelijk is het ook zo dat het licht dingen aan het licht brengt. Wat niet goed is, wordt zichtbaar. Als je dichtbij Jezus bent, wordt ook duidelijk wat niet klopt in je leven. Wat anders moet. Dat betekent: ga het anders doen in je leven. Breek met wat verkeerd en zondig is. En maak het eens licht in het leven van anderen. Wees tot een zegen!

Het werkwoord volgen werd in het Grieks in diverse betekenissen gebruikt. Voor een soldaat die zijn kapitein volgt; een slaaf die zijn meester gehoorzaamt of een burger die de wetten van een stad gehoorzaamt. Het gaat om een duidelijke verbondenheid die leidt tot verandering. Wie zo verbonden is aan Jezus merkt: de duisternis verdwijnt. Als Jezus dat gezegd heeft, zie je in de verte nog de vrouw lopen die de schriftgeleerden en de farizeeën bij Jezus hadden gebracht. Ze was op overspel betrapt. In het licht werd haar verkeerde leven duidelijk. Jezus laat er geen twijfel over bestaan dat het verkeerd is, wat ze heeft gedaan. En tegelijk staat ze in het licht van Gods genade. Ze ontvangt vergeving en gaat het licht tegemoet. Vanuit de tempel loopt ze de opgaande zon tegemoet. Dichtbij Jezus is er altijd toekomst! Ook voor jou! Blijf dichtbij Hem!

Slot

'De pil om eeuwig te leven', kopte de krant toen een beroemde professor een geneesmiddel ontdekte om de schadelijke effecten van zuurstof op lichaamscellen te stoppen. Mensen zouden daardoor tientallen jaren langer kunnen leven. Direct meldden zich duizenden mensen om aan het experiment deel te nemen. Al eeuwen lang zijn mensen op zoek naar eeuwig leven, naar leven dat de moeite waard is. Jezus zei: het licht dat leven geeft, ben Ik. Aan het kruis maakte Jezus drie uur diepe duisternis mee. Een teken van volkomen afwezigheid van Gods licht. Een teken het moment waarop Jezus onze verlorenheid, zonde, schuld, gebrokenheid op zich nam. Om het voor ons licht te maken in ons leven. Het hoeft niet langer donker te zijn! Je mag wandelen in het licht! Totdat je eens zult zijn in het nieuwe Jeruzalem. Daar is het altijd licht, omdat Jezus daar is (Openbaring 21,22)! Blijf Jezus volgen!



Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Ervaar jij in je leven iets van die duisternis waar de bijbel het over heeft? Op welke manier?
- ❖ Welke stappen wil je zetten om tot het licht te komen en in het licht te blijven? Hoe kun je dicht bij Jezus, die het licht is, blijven?
- ❖ Lees voor je zelf nog eens het hoofdstuk over de lichtstad: Openbaring 21,9-27.

Gods zegen voor deze nieuwe week en een hartelijke groet, ds. Jan Bosch.