



Serie: Zet je voet op het water! (6)

Zondag 4 juni 2017

Thema: Hij zendt je (in de wereld)

Efeziërs 6,10-20

Inleiding

Nu de zomer in aantocht is, zullen velen er weer op uit trekken. Heerlijk is het om te genieten van de natuur, de bergen en de zee. Maar zonder gevaar is het niet altijd. In de bergen kan het gevaarlijk zijn, maar ook aan zee moet je opletten. Ook deze zomer zal de strandwacht actie moeten ondernemen om drenkelingen te redden. Soms is mond-op-mond-beademing nodig. Mensen waar geen leven meer in zit, krijgen weer lucht. Hun krachten keren terug.

In Johannes 20 zie je dat Jezus ook mond-op-mond-beademing toepast. Hij blaast op zijn leerlingen. Hij geeft ze weer lucht. Dat hebben ze wel nodig. Want alle energie lijkt er wel uit te zijn. Daar zitten ze. Achter gesloten deuren. Verwarde mensen die niet weten hoe het verder moet. Maar dan klinkt een stem: vrede zij u.

Jezus staat in hun midden. Hij komt dwars door onze muren heen. Bange en kwetsbare mensen schakelt Hij in en zegt: jullie zijn mensen met een missie! Ik heb een taak voor jullie in deze wereld!



1. Een nieuwe ontmoeting

Het eerste dat Jezus tegen hen zegt is: vrede. Hij zegt het twee keer, met nadruk. Want dit is niet wat ze verwachten. Je zou verwachten dat Jezus een hartig woordje gaat wisselen met zijn leerlingen. Toen Hij gevangen genomen werd, waren zij in geen velden of wegen te bekennen. Ze hadden Jezus verraden. Je zou verwachten dat Jezus het helemaal met hen gehad heeft en zou zeggen: wat een stelletje mislukkelingen zijn jullie toch.

Dat denken wij van ons zelf ook wel eens. Wat hebben wij van ons leven gemaakt? Hoe liefdeloos kunnen we zijn. Hoe erg op ons zelf gericht. Is dit wat God met ons leven bedoeld heeft? We zijn zondige mensen. Ons leven is niet acceptabel voor God.

En wat doet Jezus? Hij wenst ze vrede. Hij biedt hun vergeving aan. Hij laat hun zijn handen en zijn zij zien. De plek waar de spijkers en de speer terecht waren gekomen. Kijk naar wat Ik gedaan heb. Zoveel zijn jullie Mij waard! Hij toont hun zijn liefde! Er staat dan ook in vers 20 dat de leerlingen blij zijn. Kun je je dat voorstellen? Hoe dankbaar kunnen we zijn dat Christus ons met alles wat er mis is in ons leven toch zijn genade toont!

2. Een nieuwe agenda

Vervolgens zegt Jezus: Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Wie Gods genade ontdekt heeft, blijft niet binnen maar gaat naar buiten. Net zoals God Jezus stuurde, stuurt God ons de wereld in. En Jezus bleef niet thuis in Kafarnaum, maar Hij trok heel het land door. Dat moeten zijn leerlingen ook doen. De deuren moeten open. Wij mogen Gods liefde doorgeven in woord en daad.

Is dat niet moeilijk? Soms wel. Jezus toont zijn littekens. Echte liefde kost wat. Hoe gauw ben je niet geneigd om je terug te trekken. Maar Jezus zegt: zoals de Vader Mij zond, zend Ik jullie. Ik ben ook gegaan. Nu jullie!

3. Een nieuwe kracht

Stuurt Jezus je er zomaar op uit? Nee, tegelijk met de opdracht geeft Jezus er ook de kracht voor. Dat gebeurt op een bijzondere manier. Jezus blaast op zijn leerlingen om zijn heilige Geest te geven. Waarom doet Hij het zo? Hij had ook zijn handen kunnen leggen op hen. Hij had het gewoon kunnen zeggen. Maar Hij blies op zijn leerlingen. Kennelijk is het symbolisch. Hij wil daarmee aangeven wat er gebeurt. Wij blazen in iets als we er kracht aan willen geven, als we er leven in willen stoppen. Zo kun je een propje plastic tot leven brengen door erin te blazen: dan heb je een ballon.

In de bijbel kom je iets dergelijks bij de schepping tegen. God blaast op de mens om hem tot leven te brengen. Ezechiël geeft zo in 36,27 aan hoe God zijn kerk vol van nieuw leven wil maken. Zijn Geest maakt je levend en krachtig. Wanneer we dat bij ons zelf missen, laat God dan met zijn Geest in je blazen. Alleen dan kunnen we in Gods kracht gaan zoals Jezus ging.

Slot

Jaren geleden bood een groot internationale oliemaatschappij een zending in China een enorm salaris. Ze hadden hem nodig om het bedrijf in China op de kaart te zetten. Maar hij weigerde. Toen verdubbelden ze zijn salaris. Weer wees hij het aanbod af. Toen zeiden ze: hoeveel wil je hebben? We kunnen je niet meer bieden. Zijn reactie was: het salaris heeft er niets mee te maken. Maar de baan is te klein.

Wat is er mooier dan Gods liefde door te geven midden in deze wereld? Een mooiere opdracht is er niet!

Vergeet nooit dat we mensen met een prachtige missie zijn! En het verrassende is: Hij zendt ons! Gelukkig niet alleen. Hij belooft wat je nodig hebt! Hij blaast op ons met zijn heilige Geest.

Moet je eens kijken wat er gebeurt, als jij je daarvoor openstelt, de wereld in gaat en Gods Geest gaat werken!!



Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Lees eens het slot van elk evangelie? Wat valt je op?
- ❖ Zoals de Vader Mij zond, zend Ik u. Wat kunnen we leren van Jezus' aanwezigheid in deze wereld?
- ❖ Bedankt eens 3 die je als gevolg van Jezus' opdracht de komende week wilt doen ...

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.