



Serie Geloven: Jezus ontmoeten (de Samaritaanse)

Zondag 2 oktober 2016

Thema: Vervuld verlangen (de kruik)

Johannes 4,1-30

Inleiding

Zo langzamerhand begin ik me wat zorgen te maken om onze tuin. Al weken lang heeft het namelijk nauwelijks geregend. Vorige week ben ik al in actie gekomen, omdat het waterniveau van onze vijver gevaarlijk begon te dalen. Na een korte zoekactie in een van de verhuisdozen vond ik de tuinslang en kon ik mijn kudde goudvissen van een gewisse dood redden. Ik dacht dat mijn planten het wel wat langer zouden uithouden, maar die zien er nu toch wat treurig uit.

Geen plant, geen dier, geen mens kan zonder water! Zo is het, denk ik, ook met liefde. Niemand kan zonder liefde. We willen allemaal dat er iemand is die echt om ons geeft. Maar waar vind je die? Iemand die alles van je weet en toch van je houdt?



1. Verlangen

Jezus heeft een eind gereisd met zijn leerlingen. Ze zijn onderweg van Judea naar Galilea. Moe, uitgehongerd en dorstig. Maar gelukkig is er een put. Maar Jezus heeft geen emmer. Als er dan een vrouw aan komt uit het dorp, kan hij haar om water vragen.

Ook zij is naar de put toe gekomen om water te halen. Midden op de dag! Dat heeft een reden: dan hoeft ze de boze blikken van de andere vrouwen niet te ondergaan. En ze weet ook wel hoe dat komt. Ze heeft steeds een andere man gehad. En de man die ze nu heeft, is eigenlijk haar man niet. Het gaat steeds mis in haar leven. Daarom komt ze midden op de dag als het heet is. Dan is er niemand.

Want ze heeft dorst. Ze verlangt naar water. Maar ze verlangt niet alleen naar water. Ze verlangt ook naar geluk, waardering, liefde. Iemand die echt van haar houdt. Dat wil je toch allemaal? Is er zo iemand?

2. Ontvangen

Ze dacht dat ze helemaal alleen was. Maar tot haar stomme verbazing zit er toch iemand bij de put. Het is Jezus. En die vraagt haar om water. Ze is nog meer verbaasd. Want ze heeft wel gezien dat Jezus een jood is. Een joodse man zou zo iets nooit doen. Joden en Samaritanen moesten niet veel van elkaar hebben. Het was al een heel oude ruzie. Ze konden elkaar niet luchten of zien.

Maar er is meer dat je verbaast. De leerlingen van Jezus zeggen dat ook. Waarom spreekt u op straat zomaar een vrouw aan? Dat deed je in die tijd niet. Dat vond men ongepast.

En daar komt nog iets bij. Dat Jezus met déze vrouw praat! Er valt nog wel wat over haar te vertellen! Ze leidt een zondig leven. Waarom doet Hij dat eigenlijk?

Meestal reisden de joden niet door Samaria heen. Het was wel de kortste weg. Maar omdat ze zo'n hekel hadden aan de Samaritanen reisden ze via een omweg. Maar hier staat dat Jezus toch door Samaria **moest** gaan. Waarom dan? Omdat God in zijn liefde op zoek is naar die ene vrouw uit Sichar, die zich zo ongelukkig voelt.

Hij zoekt contact. Hij heeft haar lief ondanks alles wat er mis is in haar leven.

Jezus biedt haar levend water aan. Daarmee werd in die tijd stromend water bedoeld. Dat is anders dan regenwater, dat in een bak of een put verzameld is. Zulk stilstaand water wordt nog wel eens vies en is dan niet meer te drinken. Maar Jezus bedoelt nog meer. Het is een beeld voor de heilige Geest, het nieuwe leven, het leven met Hem!

Want Jezus weet dat ieder mens dorst heeft. Ieder mens zoekt naar echte levensvervulling. We willen allemaal gelukkig zijn. We zoeken veiligheid, waardering, vrede. Je blijft zoeken. Maar genoeg is het nooit. Als je je dorst probeert te lessen buiten Jezus om blijft het onbevredigd. Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. En die vrouw uit Sichar weet dat. Ze was op zoek naar geluk en liefde. Telkens had ze een andere man. Maar telkens werd ze afgedankt en aan de kant geschoven. En de man met wie ze nu samenwoont, denkt niet eens aan trouwen. Eigenlijk heeft ze niemand die echt om haar geeft.

Dat is wat er gebeurt. Buiten Jezus om, is de zin van het leven niet te vinden ...

Maar Jezus houdt van deze vrouw. Hij biedt haar levend water aan. Het leven met Hem. Als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Je mag drinken uit de bron van Gods liefde.

De vrouw heeft wel door dat Jezus niet zomaar iemand is. Je kunt wel zien dat u een profeet bent, zegt ze.

Jezus merkt dat ze naar God op zoek is. En dan zegt hij: dan moet je bij Mij zijn! Ik ben de Messias! Degene die door God is beloofd. Opmerkelijk!

Jezus openbaarde dit geheim niet aan koning Herodes. Hij vroeg geen gesprek aan bij het Sanhedrin om de leden van de joodse raad het goede nieuws te vertellen. Hij maakte niet duidelijk wie hij was bij het Romeinse hof.

Maar hij deed dat in de schaduw van een bron. In een afgewezen land. Aan een verstoten vrouw. Zijn ogen moeten geschitterd hebben bij het fluisteren van dit geheim: ik ben de Messias!

Dat is wat God je aanbiedt: het levende water, zijn liefde. Je mag drinken uit de zuivere Bron van Gods liefde!

Van al het andere water heb je steeds meer nodig. Maar van wat God geeft, heb je altijd genoeg. Dat is onbeperkt.

Dat stilt je verlangen naar geluk en vrede. En het kost je niets. Jezus heeft er voor betaald. Met zijn eigen leven!

3. Doorgeven

Meer wordt er niet verteld over het gesprek tussen Jezus en de vrouw. Maar dat is ook niet nodig. Het is duidelijk dat de stromen van levend water haar leven hebben gereinigd en vernieuwd. Ze is er vol van. Ze vergeet zelfs haar kruik!

Ze is ergens anders vol van. En daarom gaat ze naar de stad om de mensen te vertellen dat ze de Messias ontmoet heeft. Bijzonder! Mensen die haar niet aankeken. Die niets met haar te maken wilden hebben. Zij zijn de eersten die het moeten weten. Dit heeft ze ontdekt. Er is iemand die alles van haar weet en toch van haar houdt! Ze kan haar geluk niet op. Ze heeft God gevonden! Ze heeft het evangelie ontvangen en nu gaat ze het doorgeven



Slot

De rivier de Amazone in Zuid-Amerika wordt gezien als de grootste rivier ter wereld. Er zit zoveel water in als van de rivieren de Yangtze, de Mississippi en de Nijl bij elkaar. Tot 300 km in de Atlantische Oceaan merk je de stroom nog. Er wordt verteld dat mensen die op zee waren, dreigden te sterven van de dorst. Maar anderen kwamen langs en riepen: gooi je emmer maag laar uit, want je vaart in de monding van de machtige Amazone. Overal om hen heen was zoet water, drinkwater! Zo dichtbij!

Ook voor u/jou is het levende water vlakbij. Drink er van! En ... geef het door!



Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je iets van de zoektocht van de Samaritaanse vrouw? Waar verlang je naar?
- ❖ Wat vind je van Jezus' aanbod? Lees daarbij ook Jesaja 55,1-3a.
- ❖ Tot twee keer toe (vers 29 en 39) komen we tegen wat de vrouw ontdekt heeft: iemand die alles van me weet en toch van me houdt. Wat zeggen die woorden?
- ❖ De kruik laat ze staan. Ze moet vertellen wat ze ontdekt heeft. En ze nodigt haar dorpsgenoten uit. Hoe geef jij deze week gestalte aan dit aspect van deze geschiedenis uit de bijbel?

Een gezegende week allemaal! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.