



Serie: Vrucht van de Geest (4)

Zondag 2 juli 2017

Thema: Geduld

 Galaten 5,22-23a en Exodus 34,1-6 en Kolossenzen 3,12-14

Inleiding

Als je ergens niet op zit te wachten, is het wel het volgende bericht als je een bedrijf belt: al onze medewerkers zijn in gesprek, een ogenblik geduld alstublieft. Hoe lang kan zo iets niet gaan duren? En soms vraag je je af: is dit een betaald telefoongesprek waardoor het extra lang duurt allemaal? En dan de lange rijen voor de kassa's. Ze hopen zeker dat je dan nog wat extra producten in je wagentje gooit. En van sommige mensen vraag je je toch af of ze wel opletten onderweg. Rijd je eindelijk op een weg waarop je 100 mag, rijdt er iemand voor je 80! Je zou wel even een megafoon uit het raampje willen steken en willen roepen: rijd eens een beetje door!! Herkenbaar? Ben je ook iemand met een kort lontje? Ben je ook geneigd om er direct bovenop te zitten en te reageren?

Maar of het altijd zo verstandig is? In het boek Spreuken wordt het afgeraden (15,18 en 14,29). Conflicten worden eerder groter dan kleiner wanneer je zo snel reageert. En als je niet oppast ga je domme dingen doen. Hoeveel geduld hebben we eigenlijk met elkaar?

Kan dat veranderen? De goede boodschap over de vrucht van de Geest is dat dit inderdaad kan. De heilige Geest kan geduld laten groeien in je leven. Dat gaat niet vanzelf. Maar heel ingewikkeld is het ook niet. Je hebt maar één ding nodig: nauw verbonden blijven aan Jezus. Waarom? Omdat Hij geduldig was. In de bijbel kun je lezen dat het juist een karaktertrek van God is. Hij is ontzettend geduldig. Hij moet de Bron zijn van ons geduld. In Johannes 15 vergelijkt Jezus zichzelf met een wijnstok en ons met de ranken. En Hij zegt dat we vrucht zullen dragen als we aan Hem verbonden zijn. Maar zonder Hem kunnen we niets doen (Johannes 15,5).

Een van de kerkvaders uit de derde eeuw, Cyprianus, zei eens: Geen mens kan over geduld iets zinnigs zeggen, tenzij hij het geduld van God heeft leren kennen. Alle geduld heeft in God zijn oorsprong en vanuit Gods geduld krijgt alle menselijke geduld haar schittering en waardigheid. Geduld: wat is het? Hoe kom je er aan? Hoe doe je het?

1. Tijd

Wat is geduld? In het Grieks wordt het woord makrothumia gebruikt. Daar zitten twee woorden in. Makro betekent: groot/lang. En thumia staat voor gemoed/energie. Je hebt dus geduld als je het lang kan volhouden in moeilijke situaties. Als je een lange adem hebt.

In het Nederlands hebben we daar ook een woord voor: lankmoedigheid. Dan heb je moed om het lang vol te houden. Maar als je echt wilt weten wat het is, moet je naar God kijken. De bijbel zou maar drie hoofdstukken hebben, als God niet geduldig was. Dan zou er na het brute nee van Adam en Eva tegen God door Hem een punt gezet zijn achter zijn plannen. Waarom zou God nog verder gaan?

Waarom? Omdat Hij geduldig is! Tientallen keren kun je erover lezen in de bijbel. Het is zelfs één van de eigenschappen van God. Als je een beschrijving van Hem geeft, staat dit er bij!

In het boek Exodus wordt veel gezegd over de geschiedenis van het volk Israël. Daar wordt verteld hoe wij als mensen zijn. En dan schrik je als je in de spiegel kijkt. Wat wordt er gemopperd en geklaagd. Wat lees je veel over onrecht, jaloezie en haat. Terwijl God zo goed is! Hij bevrijdt zijn volk van de slavernij en brengt Israël naar het beloofde land! Je krijgt zo een goed beeld hoe wij als mensen zijn ...

Maar in Exodus wordt ook gezegd hoe God is. En dat verbaast je. Je leest dan dat God zijn volk de tien geboden geeft. En dan lees je in Exodus 34 dat Mozes door God wordt uitgenodigd op de berg Sinaï. Daar laat God hem zien wie Hij is. Vijf karaktereigenschappen op een rij. En geduld staat daar bij. Dat hoort bij de kern van Gods wezen. Je komt het steeds weer tegen in de bijbel (Psalm 103,9 en Joel 2,14).

EVEN GEDULD A.U.B.

Wat betekent dit? Dat God een lange adem heeft met ons. Hij is langzaam tot toorn. Want er is soms veel waardoor God kwaad zou kunnen reageren. Maar God is geduldig.

Onlangs brandde in recordtempo een flat met appartementen af in Londen. Het ging zo snel dat veel mensen zich niet meer konden redden. En wat bleek? Er zat geen brandvertragend materiaal in het gebouw. Daardoor ging het veel te snel. Levens hadden gespaard kunnen worden. Zo vertraagt God zijn toorn. Dat is zijn geduld. Zo is Hij. Want Hij doet het uiterste om je te redden. Daar zit zijn liefde achter. Dat is geduld.

2. Hart

Hoe kom je er aan? God wil dat wij zo ook met elkaar omgaan. Jakobus 1,19 maakt dat heel concreet. Daar zie je ook de vertragende factor. Je gunt elkaar even tijd. Je komt niet direct met je oordeel. En bij geduld sluit je niemand uit: 1 Tessalonicenzen 5,14. Wie het ook is. Dat is de houding die God van jou verwacht. Zou het kunnen zijn dat bepaalde relaties vastlopen, omdat het hier misgaat? Moet je dit misschien als zonde belijden? Maar hoe leer je dan geduld? Het is een vrucht van de Geest. God wil dat in ons werken. Hij wil ons tot een nieuw mens maken. En dat doet Hij met eindeloos geduld. Telkens weer blijft Hij ons zondige mensen opzoeken in zijn liefde.

Dat wil niet zeggen dat God zich neerlegt bij wat verkeerd is in ons leven. God zal tegen de zonde optreden. God laat de wereld niet zo. Maar Hij schort zijn oordeel op. Hij blijft roepen. Hij stuurt telkens profeten. Ook Jona verbaast zich over Gods geduld (Jona 4,2). Tenslotte stuurt God zijn Zoon. Wat een geduld en liefde laat Jezus zien voor mensen in nood! Al treedt Hij ook op tegen het kwaad. Maar Hij is ook geduldig. En daarom staat de deur naar het leven met God nog open. Dat is ook de reden dat de wereld er nog is (2 Petrus 3,9). God wacht nog. Op jou? Want God wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat (1 Timoteus 2,4). Dat is geen afstel (eens komt er een einde aan het kwaad), maar uitstel, opdat wij Hem als onze Verlosser zullen kennen en erkennen.

Wat ben ik blij dat God geduldig is met mij. Dat Hij de tijd neemt op mij te veranderen. Om met zonden te breken. Dat Hij me niet loslaat. Daar zit zijn liefde achter. Is dat ook bij jou doorgedrongen? Zie je dat dit de reden is dat je genade mag ontvangen? Dan wordt Christus groter en kan de heilige Geest je leven meer en meer in beslag nemen. Dan groeit de vrucht van geduld. Hij is de Bron!

3. Groei

Wat een uitdaging om geduld te tonen in een tijd dat iedereen haast heeft en alles snel moet gaan. Denk alleen al aan de productiviteit die zo belangrijk is dat er 's nachts en in de weekends gewerkt moet worden. Of de internetverbindingen die steeds sneller moeten zijn. Wat staat dit haaks op het concept van geduld uit de bijbel. Misschien dat we juist in onze tijd geduld hard nodig hebben. Wat een zegen kun je zijn als je dit in huis hebt. Ben je zo iemand? Ds. Smouter geeft aan dat je aan drie dingen kunt denken: de wereld, elkaar en jezelf. De wereld die niet deugt: wat is er niet een onrecht! Soms denk je: wat wordt er zichtbaar van Gods regering? Heb geduld! Abraham moest het ook leren om te vertrouwen op Gods beloften. Gods timing is anders dan de onze (Hebreeen 6,12/15). Denk in de tweede plaats aan de omgang met elkaar, want wij deugen ook niet. Als Petrus zoekt naar de grens vraagt hij Jezus: hoe vaak moet je elkaar vergeven? Maar Jezus zegt: zeventig maal zeven maal. Met andere woorden: zo raak je de tel kwijt. En dat is precies de bedoeling. Heb geduld met elkaar. Trek het overhemd van het geduld maar aan (Kolossenzen 3,12)!

Denk tenslotte aan jezelf: want jij deugt ook niet. Wat moeten anderen vaak met mij geduld hebben. Ik denk aan een uitspraak van een automobilist: Geduld is iets wat je veracht in de automobilist voor je en bewondert in de bestuurder achter je. Zo is het precies. Heb je je wel eens verbaasd over het geduld dat anderen met jou hebben? En dat God met jou heeft? Paulus verbaasde zich er ook over: 1 Timoteus 1,16. Verbaas je je over Gods geduld met jou? Als je dat doet, kan God met zijn Geest gaan werken. En de vrucht van de Geest groeit!

Slot

In deze tijd wordt er veel geduld gevraagd van de inwoners van Maastricht. Overall wordt aan de weg gewerkt. Daardoor moeten de fietsers een eind omrijden, omdat ze de Noorderbrug niet op kunnen. De gemeente heeft daar iets op bedacht. Langs de omleiding staan verschillende bordjes waarop aangegeven wordt hoe lang de omleiding nog duurt, maar ook met de vermelding: extra tijd om van de omgeving te genieten! Je geduld wordt beloond! Met geduld krijgen zoveel andere dingen weer een kans! Gun zo anderen de tijd. Heb geduld. Laat de vrucht van de Geest groeien. Moeilijk? Ik denk aan Jezus die tot het einde gestreden heeft ... voor jou. Bedenk hoe Jezus zonder klagen, tot in de dood gegaan is als een lam. Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen. En aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij!

Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Wanneer word je ongeduldig en raak je geïrriteerd (lees bijv. daarbij ook eens Matteus 18,21-35)?
- ❖ Op welke manieren zou geduld tot zegen kunnen zijn voor gezinnen, kerken en in onze samenleving? Is er misschien iemand in het bijzonder die jij geduld moet betonen?
- ❖ Hoe heeft God naar jou toe geduld betoond?

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.

