



Serie Geloven: Jezus ontmoeten (Marta en Maria)

Zondag 30 oktober 2016

Thema: hoogste prioriteit (het boek)

Lucas 10,38-42

Inleiding

Keuzestress. Heb je er ook wel eens last van?

Dat heb ik al als ik bij McDonalds kom. Dan ben ik nog het uitgebreide menubord aan het bestuderen, maar dan ben ik al aan de beurt. Meneer, wat wilt u hebben? Uhhh, doe maar een hamburger. Wilt u een menu of ... Nou, doe maar een menu. En wat voor burger wilt u? We hebben er zes. En in rap tempo worden ze opgesomd. Bij nummer 4 ben ik al vergeten wat nummer 1 was. En om de rij achter mij niet langer te laten worden, roep ik wanhopig: doe maar nummer 1. Maar de vrouw achter de kassa is nog niet met mij klaar. Medium, large of extra large? Koffie, cola of een milkshake? En zo gaat het nog even door. Tegen de tijd dat ik met mijn gevulde dienblad wegloop, is mijn eetlust met al die keuzestress bijna verdwenen ...

Ons leven is zo druk en vol. Het is soms echt ongelooflijk. Geen wonder dat er onder jonge mensen al zo vaak burnout voorkomt. Het is gewoon allemaal teveel..

Verrast ben ik dan door de woorden in de bijbel: er is maar 1 ding nodig! Is dat alles?

Het zijn woorden van Jezus in het huis van Marta waar Jezus te gast is met zijn leerlingen. Hij was goed met haar en haar zus en broer bevriend. Een familie waar hij graag kwam. Voor de vrouw des huizes (het is het huis van Marta) een flinke organisatie. Maar ze toont graag haar gastvrijheid. En te midden van alle drukte is er die ontmoeting waar Jezus op uit is. Heb je er tijd voor?

1. De tafel

We kunnen ons zo goed voorstellen hoe het er in het huis van Marta aan toe gaat. Als je gasten ontvangt, dan wil je alles doen om het ze naar de zin te maken. Maar het is een flink gezelschap: 15 mensen! Waarschijnlijk heeft Jezus – net zoals hij anders deed (Lucas 9,52) – zijn komst laten aankondigen door leerlingen vooruit te sturen. Uitgebreid zijn er voorbereidingen getroffen en ook op de dag zelf is er genoeg te doen! Begrijpelijk dat de spanning bij Marta hoog oploopt als haar zus is gaan zitten. Ze vindt dat Jezus er wat van moet zeggen. Maar Jezus' reactie is: zij heeft goed gekozen. Misschien vinden we dat best een lastige reactie. Je kunt je gasten toch niet op een houtje laten bijten? Het is aanpakken geblazen!

En betekent dit dat mensen met rustige en beschouwende karakters een streepje voor hebben op actievelingen?

Ik denk dat dit een verkeerde conclusie zou zijn. Het mooie is dat we in Johannes 11,5 lezen dat Jezus van beide, Marta en Maria, houdt. Ze zijn Hem even lief. Of je nu extravert of introvert bent, een denker of een doener, voor Jezus is elk mens waardevol.

Bovendien is het niet zo dat actief zijn niet belangrijk zou zijn. Meerdere keren vind je in de bijbel de oproep om niet alleen hoorder van het woord te zijn, maar ook dader (Jakobus 1,22). En is het niet opvallend dat vooraf aan het Bijbelgedeelte over Marta en Maria de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan staat? Ook Marta is te prijzen. Ze heeft wel wat over voor een ander! Zet jij de deur van je huis zo open voor een ander? Toon jij je liefde?



**HEEFT U VAAK
LAST VAN
KEUZESTRESS**

- JA
 NEE
 NU WEL

Loesje

2. De gast

Waar gaat het dan mis? Laten we dan eens kijken naar het verschil tussen Marta en Maria. Van Maria wordt gezegd dat ze óók aan de voeten van Jezus zat en luisterde naar zijn woord. Kennelijk heeft ze hetzelfde gedaan als Marta. Maar ze doet nog meer. Ze had haar steentje bijgedragen aan het huishouden, maar ze luisterde ook naar Jezus. Ze heeft haar schort afgedaan en ze is bij Jezus gaan zitten.

Bij Marta gaat het anders. In vers 40 staat dat ze in beslag werd genomen door al het werk. Van Jezus' woorden ving ze eigenlijk niets op. Haar leven was te vol. Ze was te druk.

Misschien herkennen we dat wel. Je kan op je eigen verjaardag zo druk zijn met het aanbieden van koffie en taart en het klaar maken van toastjes dat je aan het einde van de avond nauwelijks je gasten gesproken hebt. Maar is dat wel een goede kijk op wat gastvrijheid is? Moeten we het niet omdraaien? Dan is de gast niet iemand die wij moeten dienen, maar die ons dient. Iemand die een geschenk meeneemt. Niet het bloemetje of het doosje chocolade, maar het is de persoon zelf. Zijn verhaal, zijn inzichten, zijn liefde. Die hebben ze te geven. Door te luisteren ontvang je dat geschenk!

Bij alle gastvrijheid die we tonen zou het kunnen gebeuren dat we de gast zelf vergeten ...

In Marcus 10,45 zegt Jezus dat Hij niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Bij al onze drukte, soms ook in het dienen van God, kunnen we dat uit het oog verliezen. Hij wil allereerst ons dienen met zijn grote liefde. Hebben we daar wel oog voor met onze volle agenda's? Het is opvallend dat Marta Jezus iets wil laten zeggen tegen Maria. Zonder het te merken probeert ze Jezus voor haar eigen karretje te spannen. Er is geen ruimte meer om te vragen: wat hebt u op uw hart?

Heb jij te midden van alle drukte oog voor de Gast? En wat Hij te brengen heeft aan liefde, genade, vergeving, een nieuw leven? Wil je er meer over weten? Ga dan aan zijn voeten zitten en luister.

3. Het boek

Marta zit er anders in. Ze is zo druk doende dat op een gegeven moment de maat vol is. Ze stapt naar Jezus toe en vraagt hem om actie te ondernemen. Maar Jezus zegt: 1 ding is nodig. Dat is: dat je je hart open doet voor mijn woord. En dat je zo ontvangt, wat ik je wil geven. Laten we ons afvragen: kan het zijn dat al onze drukte dit in de weg staat? Is er misschien zoveel drukte en stress omdat we het enige nodige vergeten? Hoe kun je het volhouden zonder dat er contact met Jezus is? Dan doen we alsof alles van ons afhangt. Maar heb je oog voor de hoop die hij geeft, zijn Geest die hij stuurt, de liefde die hij toonde aan het kruis van Golgotha, ook voor jou?

Realiseer je je hoe bijzonder dat is? Het was ook bij Betanie, zo schrijft Lucas aan het slot van zijn evangelie, waar Jezus naar de hemel gaat. Zijn zegenende handen is het laatste dat ze zien. Zo belooft hij zijn nabijheid, zijn zegen. Hij wil ons leven laten opbloeien. Houd je contact met Hem?

Dat is ook een keuze. In vers 42 staat dat Maria het goede deel heeft gekozen. Er valt dus toch iets te kiezen. Maria is gaan zitten aan de voeten van Jezus. Zoals eens Paulus zat aan de voeten van Gamaliel. De houding van een leerling. Ze wil er alle tijd voor hebben. Om te luisteren. Want Jezus heeft woorden van eeuwig leven. Heb je aandacht voor Jezus' woorden? Om naar Hem te luisteren en zijn liefde te ontvangen?

Slot

Het is net zoals met een vliegtuig dat op een vliegveld wil landen. Wil dat vliegtuig zijn doel bereiken, dan zal de piloot goed contact moeten onderhouden met de mensen in de verkeerstoren. De piloot kan de verkeersleider niet zien, maar hij kan wel zijn stem horen. Zonder dat contact met de verkeerstoren zou de piloot niets kunnen beginnen.

Zo kunnen wij zonder het contact met God niets beginnen. We kunnen hem niet zien, maar gelukkig wel horen. Alleen als je naar zijn stem luistert, zul je op de plaats van bestemming aankomen. Eén ding is nodig. Maak je niet zo druk. Ga zitten en luister naar Jezus' stem en naar wat hij jou te zeggen heeft.



Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je je meer in Marta of Maria? Waarom?
 - ❖ Ben je druk? Last van (keuze)stress? Wat kunnen Jezus' woorden: 1 ding is nodig, voor jou betekenen?
- Een gezegende week allemaal! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.