

## Serie Geloven: Jezus ontmoeten (Maria)

Zondag 20 november 2016

### Thema: koninklijk feest (de wijn)

#### Johannes 2,1-11

##### Inleiding

136.500 euro. Dat is het bedrag dat op een veiling van Christies voor een fles wijn uit 1787 werd betaald. Maar dan heb je wel een fles wijn uit de wijnvoorraad van niemand minder dan president Thomas Jefferson van de Verenigde Staten!

Nog altijd wordt er grif betaald voor beroemde en oude wijnen. Want wijn is nog altijd iets bijzonders, iets feestelijks. En als je zelf iets te vieren hebt, dan wil je ook je gasten iets lekkers voorzetten. Al gauw hoort daar een goede wijn bij. Dan moet je er niet aan denken dat er een tekort aan eten en drinken is ...

Maar in de bijbel lezen we er over wanneer Jezus in een klein dorp in Galilea is. Een gebied waarop werd neergekeken. Maar Jezus verricht er zijn eerste wonder! Hij heeft voor ieder mens aandacht. Wie je ook bent en waar je ook woont.

Jezus komt er op een bruiloft. In die tijd en in het Midden Oosten een belangrijke gebeurtenis waar heel de gemeenschap bij betrokken was. En daar bij die gebeurtenis toont Jezus zijn grootheid. Hij toonde daar zijn eerste teken. En je denkt bij jezelf: waarom? Waarom geeft Jezus hier zijn visitekaartje af? Met een dergelijk wonder. Is dat niet een vreemde start van Jezus' werk? Wat heeft ons dat te zeggen?



##### 1. Probleem

Groot feest in Kana! Heel het dorp is in rep en roer. En ook vanuit de omgeving zijn er mensen aanwezig om dit heuglijke feit mee te vieren. Maanden lang was er al naar uitgekeken. Het zou al gauw een week duren. Het bruidspaar had alles uit de kast getrokken om er een mooi feest van te maken.

Maar als je dan leest dat dit jonge stel in de problemen komt, schrik je. Na een paar dagen is de wijn al op. Schande! Nog jaren zal er over gesproken worden. Weet je nog van die bruiloft? Ze hadden niet eens wijn genoeg. Wat een armzalig feestje was dat.

Gelukkig is Jezus er ook nog. Die heeft uiteindelijk dat jonge stel uit de brand geholpen. Wat fijn dat Jezus ons uit de problemen helpt, als we het moeilijk hebben. Veel mensen denken dat dit het verhaal wel zo'n beetje is. Het is wel gemakkelijk om Jezus achter de hand te hebben als er problemen zijn. Misschien dat wij zelf ook wel zo leven.

Maar is dat wat hier staat? Natuurlijk wil Jezus er voor ons zijn en ons helpen in de nood. Dat doet Hij ook hier. Maar zo begint het niet. Hier is Jezus niet zozeer degene die de problemen voor ons oplost, maar de problemen brengt.

Het is opvallend dat in vers 1 eerst Maria genoemd wordt. Pas daarna gaat het over Jezus en zijn leerlingen. Kennelijk was zij het eerst op de bruiloft. Pas later kwam Jezus met zijn leerlingen op de bruiloft. In vers 2 staat letterlijk: Jezus werd uitgenodigd. Misschien was hij met zijn leerlingen in de buurt en kwamen ze langs. En de oosterse gastvrijheid werd heel serieus genomen. Dan liet je mensen niet op de stoep staan. En zo werden ze uitgenodigd om binnen te komen. Dus Jezus kwam met zijn leerlingen na een paar dagen binnen vallen.

Maar wat is het gevolg? Met zo'n hele groep er bij? De voorraad wijn raakt op. Vers 3 kun je ook met 'omdat' vertalen. Omdat er gebrek aan wijn kwam, sloeg Maria de schrik om het hart. Kunnen Jezus en zijn leerlingen maar niet beter vertrekken? Maar dan zegt Jezus: laat het nou maar aan mij over. Dit is nog niet het goede moment om weg te gaan. Jezus wil hier zijn heerlijkheid laten zien.



Maar eerst loopt het anders. Wat zo'n mooi feest had kunnen zijn, wordt nu een groot probleem. 'Zonder wijn geen vreugde', zeiden de rabbijnen in die tijd. Wat moesten ze beginnen?

Is dat jouw ervaring ook? Als jij Jezus uitnodigt in je leven, kun je in de problemen komen. Vluchten uit je eigen land, kritiek van je omgeving of zorgen omdat je Jezus wilt dienen in je leven. Het loopt allemaal anders ...

## 2. Reiniging

Toch laat Jezus ook zien dat we bij Hem terecht kunnen. Op een heel bijzondere manier. Er staan daar namelijk zes reinigingsvaten. Bedoeld om je voeten te wassen, maar ook je handen. Eeuwenlang werd water gebruikt om je te reinigen. Niet alleen letterlijk kon je smerig zijn, maar ook geestelijk. En schieten wij niet allemaal tekort in ons leven? Hoe egoïstisch kun je soms zijn! Al hebben we nog zoveel in huis, het is te weinig om voluit liefde te geven aan God en aan elkaar. De vreugde in deze wereld raakt steeds verstoord. Het is niet goed.

Door gebruik te maken van de reinigingsvaten wijst Jezus daar op. Maar het wonder is dat Hij ons hart wil reinigen van de zonde. Hij heeft aan het kruis onze schuld op zich genomen. Wat een vreugde geeft dit dat iemand je schuld wil betalen! Als je daar elke dag aan denkt!

Wij kunnen het leven niet tot een feest maken. Maar Jezus wel! Ook voor jou. Wat nodig is? Jezus geloven op zijn woord. Dat is wat Maria ook zei tegen het personeel: doe wat Hij je zegt.

Doen wat Jezus zegt en dan gebeurt het wonder!



## 3. Voorteken

Wijnwater wordt wijnwater. De ceremoniemeester begrijpt er niets van als hij er van drinkt. Deze wijn is nog beter dan die ze eerst gedronken hebben. Hier is de beste wijn voor het laatst bewaard. Wie doet dat nu?

Jezus! Hij bewaart het beste voor het laatst. Het allerbeste komt nog! Lees maar in Openbaring 19,9 en 21,2. Wat een boodschap! Denk niet dat alles achteruit gaat. Dat overall problemen zijn en het nooit beter wordt. De wijn van het avondmaal zegt: het beste komt nog. Lees maar in Matteus 26,29!

In vers 11 staat dat Jezus dit heeft gedaan als eerste van zijn tekenen. Dat woord eerste betekent: principe, beginsel, ouverture. Met andere woorden: dit teken zet de toon! Dit laat zien wat Jezus aan het doen is. Hij is bezig het leven weer tot een feest te maken!

Vaak is het leven hier niet zo. Wat is er een verdriet. Wat loop je nog tegen je gebreken en tekorten op. Soms kun je verstrikt raken in schuld en zonde. Maar Jezus is er op uit het weer goed te maken, ons leven te helen. Wat let je om Hem te vertrouwen?

Zo heeft Jezus zijn heerlijkheid laten zien. Het brengt Jezus' leerlingen tot geloof, staat er. Het is toch om te juichen als je ziet waar Jezus mee bezig is. Verdriet wordt vreugde, dood wordt leven, water wordt wijn. Word jouw leven gedragen door die vreugde?

## Slot

Heel Holland Bakt. Een razend populair tv-programma. De heerlijkste producten komen voorbij. Maar vraag je je nooit eens af: hoe zou het smaken? In de keuken nemen we misschien wel eens stiekem een likje van onze zelf gebakken taart.

Jezus biedt jou een voorproefje aan van de komst van zijn Koninkrijk. Wie geproefd heeft bij het avondmaal of door het lezen van de bijbel van zijn genade, zijn liefde ... die verlangt toch naar meer? Weet dan dit: het beste komt nog!



## Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je wat de bruid en bruidegom meemaken door Jezus uit te nodigen? Het maakt het er niet altijd gemakkelijker op?
- ❖ Zijn er dingen waar je in tekort schiet? Die reiniging nodig hebben? Zoek contact met Jezus die ook voor jou het leven weer tot een feest wil maken. En neem de woorden van Maria ter harte: doe wat Hij je zegt. Wat is het dat Jezus jou in zijn Woord duidelijk maakt voor de komende week?



Een gezegende week allemaal!  
Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.