

Serie Advent/Kerst: De boodschap van een familiealbum

Zondag 11 december 2016



Thema: liefde (Ruth)

Matteus 1,5 en Ruth 3

Inleiding

Afgelopen week was ze jarig en mocht ze haar 13^e verjaardag vieren: onze kroonprinses! Een feestelijke dag voor heel de familie! Feest was het in heel het land toen ze werd geboren op 7 december 2003. Groot nieuws was het toen natuurlijk. De toekomstige troonopvolgster was geboren. De grote vraag toen was: hoe zou ze gaan heten? Maar liefst vijf namen kreeg ze: Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria. En haar roepnaam: Amalia. En dat is een naam die al eerder in de familie voorkomt. Het was de naam van de vrouw van prins Frederik Hendrik. Een uiterst bekwame prins die ervoor zorgde dat er een einde aan de tachtigjarige oorlog kwam. Hij was

zo'n succesvol militair dat hij de bijnaam 'Stedendwinger' kreeg. Nederland heeft veel aan hem te danken. Maar ook aan zijn vrouw Amalia, met wie hij in 1625 trouwde. Ze wist uitstekend voor het gezin met zeven kinderen te zorgen. Ze gaf goede leiding aan het hof en liet maar liefst drie paleizen bouwen. Zij zorgde er voor dat het huis Oranje een goede naam had. Als onze huidige kroonprinses in het spoor van haar gaat, dan ziet het er goed uit!

Zo kan de familie waar je uit komt, ook iets over jou zeggen!

In Jezus' tijd was dat zeker het geval. Als je wilde weten met wat voor iemand je te maken had, dan keek je naar de familie waar iemand uit kwam. Je gaf niet je cv af, maar je vertelde uit welke familie je kwam. Zo kun je de geboorte van Jezus niet verstaan zonder zijn geslachtsregister. Zijn familie zegt iets over Hem! Hun levens vertellen wie Hij is! En dan verbaas je je over de namen die je in zijn familie tegenkomt. Mensen waar wij niet graag bij zouden horen. Mensen die het nodige op hun kerfstok hadden. Mensen die je herinneren aan ellendige gebeurtenissen. Denk aan Tamar en Rachab.

En nu dan de naam van Ruth. Wat is er met haar aan de hand? Haar naam zou je helemaal niet verwachten in de stamboom van een joodse familie. Als er iemand niet bij zou horen, dan zou zij het wel zijn. Ze was nota bene een vrouw uit Moab, een allochtoon, een heidense vrouw. Een vrouw uit een volk dat de eeuwige vijand van Israël was. Wat zou er toch de reden van zijn dat zij genoemd wordt in de stamboom van Jezus?

1. Ruth's nood

De tijd waarin Ruth leeft, is een sombere tijd. Er was geen koning en iedereen deed maar wat goed was in eigen ogen. Er waren geen normen en waarden. Maar juist in zo'n tijd, als egoïsme en liefdeloosheid de toon zetten, komen er ook gelegenheden waarbij Gods liefde licht in de duisternis kan brengen. En dat is wat het boek Ruth ons laat zien. God gaat iets moois doen met iemand uit een volk dat de vijand van Israël is.

Want één ding is duidelijk: Ruth ligt er uit. Ze telt niet mee. Wel zeven keer wordt verteld dat ze een Moabitische is, een buitenlander. Een verdacht allochtoon. Zo keek men tegen haar aan. En met zo'n achtergrond kun je het wel vergeten. Dan kom je niet aan de bak. Je blijft je verleden maar met je meeslepen. Altijd weer herinneren de mensen je er aan.

En laten we eerlijk zijn: de geschiedenis van het volk Moab is bepaald niet fraai. Je kunt het lezen in Genesis 19. Moab is geboren na een incestueuze verhouding tussen vader Lot en zijn dochter. Wanneer Lots dochters hem dronken voeren, hebben ze gemeenschap met hun vader. Daarna wordt Moab geboren. Hij wordt de stamvader van een nieuw volk, dat gaat wonen aan de oostkant van de Jordaan. Tijden lang horen we niets van dit volk. Totdat Israël bevrijd wordt van de slavernij en uit Egypte naar het beloofde land vertrekt. En Moab wil dan Israël tegenhouden. In eerste instantie lukt dat niet, maar als ze een seksfestijn organiseren lukt het ze de Israëlieten mee te laten doen. In het laatste bijbelboek wordt er nog met schande over gesproken (Openbaring 2,14). Lange tijd



houdt Moab invloed in Israël. Maar daarna trekt Israël aan het langste eind. En zo is er altijd wat. Israël heeft niet veel op met Moab en wederzijds.

Dat is dan ook het eerste dat Ruth te horen krijgt als ze met haar schoonmoeder in het stadje Bethlehem aankomt. Wie is die vrouw? Oh, dat is Ruth, een vrouw uit Moab. En dan weet iedereen genoeg. Ah, iemand uit Moab. En als er tenslotte iemand voor haar moet zorgen als lossers, dan bedankt die voor de eer. Want een huwelijk met een Moabitische, dat hoeft voor hem niet zo nodig. Nee, Ruth moet het daar in Bethlehem vreselijk moeilijk gehad hebben.

Maar niet alleen haar afkomst is een probleem. Op geen enkele manier hebben ze inkomsten. Het enige dat Naomi nog heeft, is het land dat aan de familie behoort. Maar wie kan dat bewerken? Hun situatie is volkomen uitzichtloos. Ruth moet er trouwens verschrikkelijk eenzaam zijn geweest. Naomi heeft haar handen vol aan haar eigen verdriet. Zij is een verbitterde vrouw. Ruth neemt zelf uiteindelijk het initiatief en gaat aren lezen achter de maaiers. Hoe moeilijk het allemaal is, klinkt door in haar woorden: u troost mij

2. Gods liefde

Maar God gaat verandering brengen in haar leven. Dat gebeurt toevallig.

Dat is vaker in de bijbel een omschrijving voor de leiding van God. Je snapt direct: dit is niet zomaar, maar Gods leiding zit hierin!

God gaat haar helpen. Hij brengt haar in contact met iemand die lossers is. Zo iemand uit de kring van de familie moest je helpen als je in nood kwam. Of als je man overleed, moest iemand anders de weduwe trouwen om voor haar te zorgen en de naam van de overledene in stand te houden. God leidt het zo dat Ruth op het land van Boaz gaat werken. Die kan haar lossers zijn. Let jij ook op Gods leiding in je leven?

Dat is wat Ruth symbolisch tot uiting brengt: spreid uw vleugel over mij uit. Anders gezegd: zorg voor mij!

Boaz geeft een prachtige reactie: ik zal er werk van maken! Eerder had hij gezegd (2,12): de God van Israël, onder wiens vleugels jij bent komen schuilen. Nu geeft Ruth hem zijn woorden terug: spreid uw vleugels uit over uw dienares, want u bent de lossers. Dat is wat Boaz doet. De volgende morgen is hij in de stadspoort te vinden, waar zulk soort zaken altijd geregeld werden (handig, want daar kom je elkaar altijd wel een keer tegen). De andere lossers wil er niets van weten, maar Boaz wel. In feite aanvaardt hij de hele failliete inboedel met alle lasten en zorgen van het huis van Elimelech. Een heel stuk zorg komt op hem af. Maar als er liefde in je hart is, dan kijk je of je zoveel mogelijk voor een ander kunt betekenen. En het eindigt allemaal met het huwelijk van Ruth en Boaz en de geboorte van hun eerste kind: Obed, een voorvader van koning David. In totaal komen er zeven zonen. Een royaal gezin!



Slot

Zo komt Ruth terecht in de familie van Jezus Christus. Hij heeft zich er niet voor geschaamd om samen met haar genoemd te worden. God heeft zich haar lot aangetrokken. Zij, die er niet bij hoorde. Zij, die niet meetelde. Zij, die altijd haar verleden met zich meedroeg. De Moabitische, die buitenlander.

Haar naam is een boodschap voor al die mensen, die zich afvragen of ze bij God mogen horen. Een boodschap voor mensen, die hun verleden meetorsen. Of hun afkomst. Door Gods genade wordt Ruth een vrouw met toekomst.

Haar naam zal voortleven in de stamboom van Jezus. Een ereplaats. God ontfermt zich over haar.

Die God wil er ook vandaag voor jou zijn. Ook als je toekomst afgesloten lijkt. Ook als je een moeilijk verleden hebt. Ook als je nergens bij hoort. God nodigt je in zijn genade uit om zijn kind te zijn en zijn liefde te ontvangen. De naam van Ruth vertelt waarom Jezus in de wereld kwam: om het verlorene te zoeken en te redden. Zo'n liefde zet je leven op z'n kop. Open je hart ervoor en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn!



Bijbelleestips en vragen voor de komende week:

- ❖ Herken je het probleem van Ruth: er niet bij horen? Speelt het in je eigen leven of zie je het om je heen? Hoe ga je er mee om? Wat heeft het verhaal van Ruth jou te zeggen?
- ❖ Bid om Gods leiding deze week en houd je hart/ogen open!
- ❖ Welke actie wil je deze week ondernemen om discrimineren tegen te gaan?
- ❖ Wat kunnen we van Ruth leren en wat van Boaz?
- ❖ Lees voor je zelf hoe het afloopt: Ruth 4!

Een mooie en gezegende week allemaal! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.