

Waar gaan we voor?

- Wij geloven in vriendschap, omdat God ons gemaakt heeft voor elkaar!
- Hier mag je komen zoals je bent; met je gebroken leven en/of zichtbare tatoeages!
- Wij erkennen de gebrokenheid van dit leven! Als je in de gemeente niet kunt huilen met elkaar, waar dan wel?
- Welkom in een warm nest van acceptatie, waar je kan en mag rusten in de armen van de goede Herder Jezus.
- Hier leren wij stapje voor stapje te leven naar Gods liefdevolle Woord: de Bijbel.
- Wij ervaren en erkennen dat we met elkaar midden in dit leerproces bevinden (met vallen en opstaan), tot Jezus terugkomt!
- Wij geloven dat een christenleven geen prestatie, maar concentratie op Jezus is.
- Wij geloven Zijn belofte dat, wanneer er twee of meer mensen samenkomen in Jezus' naam, Hij erbij zal zijn!



Adresgegevens

Algemene informatie over (activiteiten van) de gemeente

Dhr. Johan van Groningen
In de Bongerd 11
6241 JE Bunde
043-3654551
stemvandegoedeherder@solcon.nl

Mevr. Mariëlle Kroese
Weeterbroekplantsoen 22
6231 DW Meerssen
043-3671422
marielle.kroese@hetnet.nl

Vragen over het christelijk geloof of gratis (kinder)Bijbel?

Dhr. Peter Baan
In de Bongerd 4
6241 JG Bunde
06-40466498
pbaan@solcon.nl

Adres waar zondagse samenkomsten worden gehouden (10.00 uur):

Gemeenschapshuis "De Koel",
Pastoor Geelenplein 6
Rothem (wijk van Meerssen)

Informatie over Kinderclub Hebbuzz:

Aline van Groningen 043-3654551

**Kijk voor gehouden diensten,
geschiedenis, onze
geloofsbelijdenis etc. op:**

www.stemvandegoedeherder.nl

**Christelijke
gemeente**

**Bunde
Meerssen**
en omgeving

*Informatie-
folder*



Graag willen we ons
even aan u voorstellen...



Wie zijn wij?

Wij zijn een jonge christelijke gemeente met mensen die diverse achtergronden hebben. Als gemeente willen we openstaan voor iedereen, ongeacht nationaliteit of religie.



Katholiek of Protestant, ondanks de verschillende achtergronden bindt ons één ding samen, het geloof in Jezus Christus!

We geloven in de verzoening die Hij brengt en zijn dankbaar voor de genade die Hij ons schenkt.

Het is ons verlangen om met elkaar op een positieve eigentijdse wijze uiting te geven aan het christelijk geloof. De Bijbel is daarbij voor ons richtinggevend.

We hebben echter niet de pretentie dat wij de enige ware gemeente zijn!

We weten ons verbonden met miljoenen christenen wereldwijd.

Activiteiten

Samenkomsten

De samenkomsten op zondag vormen een belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Tijdens deze bijeenkomsten luisteren we naar een uitleg over de Bijbel, zingen we liederen en bidden we met elkaar. Na de dienst drinken we koffie en thee en is er gelegenheid om elkaar te spreken. Iedere zondag is er een samenkomst om 10.00 uur in: **Gemeenschapshuis 'De Koel' in Rothem (Meerssen)**. Iedereen is van harte uitgenodigd om eens - vrijblijvend - langs te komen.

De Bijbel open...

Iedere woensdagavond komen we bij elkaar om te luisteren naar wat God in de Bijbel zegt. Daarbij is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Het zijn vaak kostbare momenten waarop we persoonlijke ervaringen kunnen delen. Daarnaast zijn ontmoeting en gezelligheid ook een belangrijke factor op deze avond.

Neem contact met ons op om te vragen op welk adres die week bijbelstudie wordt gehouden.



Kinderclub Hebbuzz

Onze christelijke gemeente heeft ook een gezellige kinderclub: de **Hebbuzz-club**. Kinderen tussen de **4 en 10 jaar** zijn hartelijk welkom! We zingen met elkaar, vertellen een mooi verhaal uit de Bijbel, doen toneelstukjes, knutselen met elkaar en van-alles-en-nog-wat. Kom gerust eens kijken en neem je vrienden/vriendinnen mee! We vinden het gezellig als jij er bent!

De Hebbuzz-club wordt 1 keer per 3 weken gehouden op **zaterdagmiddag van half 2 tot half 4** in Gemeenschapshuis "De Koel", Past. Geelenplein 6 in Rothem.

Verder nog:

- Tienerclub-avonden
- Zangmiddagen
- Bijbelse filmavonden
- Gebedsbijeenkomsten
- Herderlijke/Pastorale zorg
- Cursus: Kennismaken met de Bijbel